

Ο συγγραφέας στο νέο του βιβλίο παρουσιάζει μια ορθολογική θέαση της κρίσης

## Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα»

23 Jan 2016 11.00



Συνέντευξη στη ΛΕΜΟΝΙΑ ΒΑΣΒΑΝΗ

**«Ήθελα να συνεισφέρω στην πιο ορθολογική θέαση της κρίσης».** Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Ν. Πολίτης μιλώντας για το βιβλίο του με τίτλο **«Να σηκωθούμε όρθιοι – Η επανάσταση της κοινής λογικής»** (εκδόσεις Ψυχογιός) που θα παρουσιαστεί αυτή τη βδομάδα στην πόλη μας. Μέσα από απλό λόγο και με εμπειριστατωμένα παραδείγματα εστιάζει σε πέντε σημεία που αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές προβλημάτων στη χώρα μας και εξηγεί πώς μπορούμε να δούμε πιο ρεαλιστικά την κρίση και να την αντιμετωπίσουμε. «Μόνο αν, ως κοινωνία, επαναφέρουμε τη λογική στη ζωή μας, θα μπορέσουμε να σηκωθούμε όρθιοι», αναφέρει ο ίδιος σε σημείωμά του.

**-Το βιβλίο εστιάζει σε πέντε σημεία που αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές προβλημάτων στη χώρα. Πώς τις ξεχωρίζετε;**

-Είναι πέντε μεγάλα προβλήματα: Μεταναστευτικό, Συνδικαλισμός, Πολιτική Βία, Πολιτική συμμετοχή, Παιδεία, τα οποία έχουν ως αίτιο τους, ακριβώς αυτήν την επικράτηση παράλογων αντιλήψεων που αποτελεί, για εμένα, τη ρίζα του γενικότερου κακού.

Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι πολύ εύκολο να επιλυθούν. Ωστόσο, το πρώτο υποχρεωτικό βήμα για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να το κατανοήσεις. Εκτός, κι αν το εν λόγω πρόβλημα λυθεί κατά τύχη. Επειδή είναι μάλλον επιτόλαιο να αφήσουμε την πιθανότητα λύσης της ελληνικής κρίσης στα χέρια της τύχης, τότε οφείλουμε να αναζητήσουμε τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, να τα αναλύσουμε, να εντοπίσουμε τα αίτια τους και να αναπτύξουμε προτάσεις για τη θεραπεία τους.

**-Γιατί το μεταναστευτικό άργησε να θεωρηθεί ως πρόβλημα; Στο βιβλίο αναφέρετε πως η σοσιαλιστική πλευρά θέλει να φανεί η ανθρωπιστική της διάθεση για το ζήτημα, ενώ οι σκοποί της είναι πολιτικοί. Γιατί δεν είπε και δεν λέει την αλήθεια;**

-Η σοσιαλιστική θεωρία διαβάζει την κοινωνία ταξικά. Υποστηρίζει, ότι περισσότερα κοινά συμφέροντα έχουν μεταξύ τους Έλληνες και ξένοι εργάτες, παρά Έλληνες εργάτες και Έλληνες αστοί. Όσο λοιπόν σε μια χώρα αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που ανήκουν στα χαμηλά στρώματα, αυξάνεται η δύναμη της εργατικής τάξης και βεβαίως το πολιτικό κοινό των σοσιαλιστικών κομμάτων. Μεμονωμένα, κάθε πολίτης μπορεί να έχει τα δικά του κίνητρα, που διαμορφώνουν τη στάση του απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα, όμως τα κόμματα που ακολουθούν σοσιαλιστικούς δρόμους, δεν μπορούν να κρύψουν το πολύ συγκεκριμένο και αδιαμφισβήτητο πολιτικό όφελος τους από την εξάπλωση της μετανάστευσης. Πού εκτιμάτε ότι θα στρεφόταν πολιτικά και εκλογικά το σώμα των μεταναστών αν μπορούσε να ψηφίσει;



**-Κάνετε λόγο για περιπτώσεις αυτοδιαχείρισης επιχειρήσεων. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, αλλά έχουν εμφανιστεί σχετικά πρόσφατα. Πώς μπορούν να λειτουργήσουν σε βάθος χρόνου και να είναι κερδοφόρες και αποτελεσματικές; Και σε ποια άλλα επίπεδα θα μπορούσαν συλλογικότητες να επιλύσουν ζητήματα της καθημερινότητάς μας;**

-Δεν είναι πρόσφατη η εμφάνιση του φαινομένου. Ο συνεταιρισμός, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η αυτοοργάνωση αποτελούσαν γνωρίσματα του διεθνούς εργατικού κινήματος στις δύσκολες περιόδους. Τα ίδια χαρακτηριστικά είναι γνώριμα στην ελληνική παράδοση όχι μόνο από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο, αλλά κι απ' τους συνεταιρισμούς των Αμπελακίων ως τον κοινοτισμό του μεσοπολέμου. Τέτοιου είδους κινήσεις δεν είναι ουτοπικές. Η πολιτεία πρέπει να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες αυτοδιαχείρισης επιχειρήσεων που κλείνουν λόγω της κρίσης. Σε χώρες όπως η Ισπανία ανάλογα εγχειρήματα είχαν μεγάλη επιτυχία τα τελευταία τριάντα χρόνια. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας. Όμως, ενώ η νομοθεσία προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία τους, μέχρι στιγμής έχουν ελάχιστη

δραστηριότητα να επιδείξουν, κυρίως λόγω αντιδράσεων από ομάδες συμφερόντων.

**-Πιστεύετε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτική της χώρας μας πηγάζουν κατά μεγάλο ποσοστό στη μη απόδοση ευθυνών και σε μη ορθή κρίση πεπραγμένων. Εφόσον όμως δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν την ώρα που έπρεπε τι μπορεί να γίνει τώρα;**

-Δεν διορθώνεις ένα λάθος κάνοντας ένα μεγαλύτερο. Μπορούσαμε, όντως, να έχουμε κάνει πολλά, ώστε να μη βρεθούμε εδώ που φτάσαμε. Όμως, για να απελευθερωθούμε από τη δίνη που μας παρασύρει εδώ και εφτά χρόνια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ορθολογική μας κρίση. Δεν έχουμε άλλο όπλο.

**-Τι θέλετε να πάρει ο αναγνώστης έχοντας διαβάσει το βιβλίο σας;**

-Θα ήθελα να συνεισφέρω στην πιο ορθολογική θέαση της κρίσης. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να μπορέσουμε, κάποτε, να την ξεπεράσουμε. Αυτό θα ήθελα να κρατήσει ο αναγνώστης, μαζί με την ελπίδα που θέλω να μεταδώσω. Την ελπίδα που δεν είναι βασισμένη σε μια μεταφυσική αντίληψη, του τύπου «ο Θεός της Ελλάδας θα μας σώσει», αλλά στηρίζεται στη γνώση της ιστορίας. Τον αιώνα που πέρασε βρεθήκαμε πολλές φορές σε δυσκολότερη θέση και τα καταφέραμε. Αυτό θα συμβεί και τώρα.

## **Χρήσιμα**

**Το βιβλίο** του Γιώργου Ν. Πολίτη «Να σηκωθούμε όρθιοι – Η επανάσταση της κοινής λογικής» (εκδόσεις Ψυχογιός) **θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, στις 19.00 στο βιβλιοπωλείο Ιανός** (Αριστοτέλους 7). Για το βιβλίο θα μιλήσει η βουλευτής Κατερίνα Μάρκου και ο καθηγητής Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης. Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

## **Ποιος είναι**

Ο Γιώργος Ν. Πολίτης γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε δημοσιογραφία και φιλοσοφία στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Είναι επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1991 συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή περιοδικά, εφημερίδες και τηλεοπτικές εκπομπές.