

# Αποκλειστική συνέντευξη με τη Συγγραφέα Βόικου Σοφία



Καλησπέρα κα. Βόικου και σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη που μας παραχωρείτε στο Gynaika.gr και να ευχηθούμε καλή επιτυχία.

**Ε:** Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό?

**Α:** Φυσικά



...Ωραία!

**Το βιβλίο σου «Ψίθυροι του Βαρδάρη» μυρίζει Θεσσαλονίκη πριν καν ανοίξει κάποιος το βιβλίο για να το διαβάσει. Ο τίτλος λέει πολλά αλλά εμείς θέλουμε να μάθουμε περισσότερα.**

**Ε:** Πως σου ήρθε η ιδέα να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο;

**Α:** Η ιδέα του βιβλίου ήρθε απρόσκλητη όπως συμβαίνει με όλα μου τα βιβλία μέχρι τώρα. Πριν δυο χρόνια, έλαβα ένα χαρτί νομικού χαρακτήρα με το οποίο μια δημόσια υπηρεσία διεκδικούσε το σπίτι μου με την αιτιολογία πως ήταν χτισμένο στο ρέμα του Μπουγιούκ Ντερέ. Δεδομένου πως η πολυκατοικία στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμά μου είναι χτισμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μία από τις πιο κεντρικές λεωφόρους της Θεσσαλονίκης και κανείς δεν γνώριζε για την ύπαρξη κάποιου ρέματος στην περιοχή, άρχισα να ψάχνω τι ήταν το Μπουγιούκ Ντερέ και που βρισκόταν. Κάπως έτσι βρέθηκα να σεργιανίζω στη μαγική ιστορία της Θεσσαλονίκης και να ανακαλύπτω την πόλη μου ξανά από την αρχή. Κάθε βράδυ, περπατώντας στην παραλία, ένας νέος ήρωας ζητούσε επίμονα τη θέση του στο βιβλίο που γεννιόταν στο μυαλό μου. Έτσι δημιουργήθηκαν οι ιστορίες της Σοφίας, της Αναστασίας, του Εμμανουήλ, του Σαλί μπέη, της Σάρρα που έζησαν, ερωτεύτηκαν, γέλασαν και έκλαψαν στους δρόμους της πόλης μας.

**Ε:** Το βιβλίο που εστιάζει; Έρωτας, μυστήριο ή... στο ταξίδι στον χρόνο; Πες μας δύο λόγια για το βιβλίο.

**Α:** Είναι αδύνατον να πω δύο λόγια για το βιβλίο. Πρόκειται για ένα πολυπρόσωπο

Βιβλίο που εξιστορεί τις ζωές των ηρώων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 μέχρι και το διωγμό των Εβραίων το 1942. Το σίγουρο όμως είναι πως όποιος διαβάσει τους “Ψίθυρους του Βαρδάρη” θα ταξιδέψει στη μαγική ιστορία της Θεσσαλονίκης και θα ζήσει κι έναν μεγάλο έρωτα. Υπάρχει επίσης και μια δόση μυστηρίου, καθώς η Εσρά, μια τυφλή τσιγγάνα που προβλέπει το μελλούμενα, ζει στην υπόγεια Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπου ο μύθος, η ιστορία και το παράδοξο συναντούνται.

\*Κερδίστε αυτό το υπέροχο βιβλίο... Μάθε πως με ένα [click εδώ](#)\*

**Ε: Διαβάζοντας κάποιος την εισαγωγή του βιβλίου αναρωτιέται ...είναι 3 διαφορετικές ιστορίες? Ή μία από διαφορετικές οπτικές γωνίες?**

Α: Μάλλον θα αναφέρεσαι στο οπισθόφυλλο του βιβλίου γιατί στην εισαγωγή δεν αναφέρω κάτι τέτοιο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρόκειται για μία βασική ιστορία όπου γύρω της κινούνται πολλοί ήρωες: γυναίκες, άντρες, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, εβραίοι, ντονμέδες και φραγκολεβαντίνοι.

**Είναι δύο ερωτήσεις που μας αρέσει να κάνουμε πάντα στις συνεντεύξεις μας...**

**Ε: Τι είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα ευτυχισμένη?**

Α: Τόσο εύκολη και τόσο δύσκολη ερώτηση ταυτόχρονα... Να ζει με τα δικά της “θέλω” και όχι με τα “πρέπει” των άλλων.

**Ε: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει και σε βοήθησε ως άνθρωπο και ως γυναίκα;**

Α: “Να κυνηγάς τα όνειρά σου και όχι τα όνειρα των άλλων για σένα”.

**Ε: Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσες και σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις.**

Α: Σας ευχαριστώ κι εγώ κι εύχομαι με τη σειρά μου “καλή επιτυχία” στο πετυχημένο site σας!