

Η 27ΧΡΟΝΗ EMMA CLINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ

Η νεαρή συγγραφέας είδε το πρώτο της βιβλίο, *Τα Κορίτσια* (στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογός), να ξεπερνά σε πωλήσεις τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά έχουν ήδη αγοραστεί από τον παραγωγό Scott Rudin. Από τη **ZENIA ΣΩΡΟΥ**

Βραβευμένη για δοκίμια και κείμενα που είχε δημοσιεύσει στα περιοδικά *The New Yorker*, *The Tin House*, *The Paris Review* και *Granta*, η Emma Cline το καλοκαίρι κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο *Τα Κορίτσια (The Girls)*, που κέρδισε αμέσως κριτικούς και κοινό, σπειρώνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Μια ιστορία εμπνευσμένη από τις δολοφονίες της «οικογένειας Manson» με αρχηγό τον 82χρονο σύμερα Charles Manson, θύμα του οποίου υπήρξε και η διάσημη θύτης Sharon Tate (σιγούρα του Roman Polanski και 8 μηνών έγκυος τότε). Τα κινηματογραφικά δικαιώματα έχει ήδη αγοράσει ο παραγωγός Scott Rudin (γνωστός για τις ταινίες *No Country for Old Men*, *The Truman Show*, *The Grand Budapest Hotel*), αλλά η ιδιαίτερη στο *PEOPLE* πώς για εκείνη τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Πόσα πράγματα γνάριζες για τον Charles Manson μεγαλόνυτας στην Καλιφόρνια;

Γνώριζα πολλά. Ο πατέρας μου είναι από τη νότια και η μητέρα μου από τη βόρεια Καλιφόρνια, έτσι και οι δυο τους μίαν 13-14 ετών άνταν οι φόνοι. Μεγάλωσα ακούγοντας πολλά για αυτόν. Είναι κάτι σαν θρύλος στην Καλιφόρνια.

Υπάρχει κοινωνία κοινοβίων στην Καλιφόρνια;

Νομίζω πως ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλές τέτοιες ομάδες. Δεν ξέρω αν πρόκειται για αρέσεις, αλλά είναι σίγουρα κοινόβια ή σκοπιώμας οργανωμένες κοινότητες. Θεωρώ πως η Καλιφόρνια προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν την ελευθερία, να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους ή να δημιουργήσουν μια ζωή η οποία είναι διαφορετική από αυτή που θεωρείται «φυσιολογική». Πα αυτό το λόγο νομίζω ότι θα υπάρχουν πάντα κάποιοι παράξενοι τύποι στην Καλιφόρνια.

Σκέψεις ποτέ να προσεγγίσεις το βιβλίο ως μυθιστορηματική καταγραφή των γεγονότων;

Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Πάντα ήθελα να γράψω ένα μυθιστό-



«Δυτό που ήθελα να κάνω σε αυτό το βιβλίο πάντα να αποτυπώσω την αληθινή ψυχολογία ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο περιθώριο».



«Τα πραγματικά γεγονότα των φόνων της «οικογένειας Manson» με ενδιαφέρουν ως σημείο εκκίνησης. Δεν ήθελα να γίνω σκλάβος των γεγονότων. Επίσης, αυτό που γίνεται στη μυθοπλασία και που ήθελα να κάνω σε αυτό το βιβλίο –το οποίο δεν θυμάμαι να είδα ποτέ σε κάπιο βιβλίο non-fiction για την «οικογένεια Manson» ή για οποιαδήποτε άλλη αίρεση– πάντα να αποτυπώσω την αληθινή ψυχολογία ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο περιθώριο. Η μυθοπλασία πάντα ο τρόπος να μπω στο μιαλό ενός ανθρώπου που βρίσκεται στα όρια.

Τι σε ώθησε να δημιουργίσεις μια 14χρονη πρωταγωνίστρια;

Ήθελα να γράψω για ένα 14χρονο κορίτσι επειδή η πλειά αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι η στιγμή που ξεκινάει η εφηβεία. Η στιγμή που οι νέες κοπέλες αποκτούν μια καινούρια σεξουαλική δύναμη, χωρίς όμως να γνωρίζουν ακριβώς τι συμαίνει αυτό. Είναι, επίσης, η στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους σαν αντικείμενα στην κοινωνία, μια ταραχώδης αλλά συνάμα λυπτική και ενδιαφέρουσα περίοδος, ακριβώς επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη σύγκρουση.

Γιατί θέλησες να την παρουσιάσεις και σε μεγαλύτερη πλειά;

Ήθελα μια εκδοχή της Ενία σε μεγαλύτερη πλειά, ώστε να υπάρχει μια ανάπτυξη. Το εφηβικό μιαλό μου φαίνεται τρελό.



1



2



3

To 1969 ο Charles Manson εμφανίζεται ως «πρόφιτερ», παρουσιάζοντας μια θεωρία κατά την οποία οι μαύροι θα εξεγείρονταν και θα ξεπούλουσε πόλεμος με τους λευκούς. Θα οωζταν μόνο η «οικογένεια», ένα κοινόβιο που είχε ο ίδιος δημιουργήσει. Τέσσερις φαντακοί οπόδιοι του μπήκαν στο απίτη της Sharon Tate (1, 3) και κατακρεούργησαν εκείνη και τέσσερα ακόμη άτομα. Η τελευταία φωτογραφία του Manson (2) το 2009 από τη φύλακή, όπου εκτεινει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Οι έφηβοι είναι τόσο απόλυτοι για τα πάντα, ενώ δεν έχουν κανένα μέτρο σύγκρισης. Δεν μπορούν να βάλουν τις εμπειρίες τους εντός κάποιου πλαισίου. Με την προσθήκη ενός ώριμου χαρακτήρα αποκτάς αυτό το πλαίσιο. Επίσης, αυτό που με ενδιέφερε στην περίπτωση της «οικογένειας Manson», καθώς και άλλων αφέσεων με κακή φήμη, ήταν οι άνθρωποι που ήταν αναμεμειγμένοι σε αυτές, αλλά δεν έκαναν ποτέ κάτι για να συλληφθούν από την αστυνομία. Ποια να ήταν η ζωή αυτών των ανθρώπων και τι να σκέφτονται τώρα ως ενήλικες, 50-60 ετών, για την τότε ανάμειξή τους σε εκείνα τα γεγονότα; Πώς ζουν με κάπι τέτοιο; Η μεγαλύτερη σε πληκτιά Ένια ήταν μια ευκαιρία να καταπαστώ λιγάκι με την ψυχολογία ενός τέτοιου ατόμου.

Έχουν πουληθεί τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου.

Θα ήθελες να συμμετάσχεις στη μεταφορά τους;

Χαιρόμαι που δεν θα συμμετάσχω καθόλου στο κινηματογραφικό κομμάτι. Αισθάνομαι ότι μεγάλο μέρος της συγγραφής ενός μυθιστορήματος είναι να δίνεις σε αυτό ό,τι έχεις μέσα σου. Οπότε θεωρώ ότι έχω τελειώσει με αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα να το σκεφτώ παραπάνω απ' ό,τι έχω κάνει ήδη. Ανυπομονώ να προχωρήσω στο επόμενο βιβλίο μου.

Πώς είναι να γίνεσαι ξαφνικά η συγγραφέας για την οποία μιλούν όλοι;

Ωραία, αλλά νιώθω σαν να μη με αφορά και τόσο. Έγραφα το βιβλίο μου, δεν σκεφτόμουν σχεδόν τίποτε άλλο εκτός από το να το τελειώσω και έτσι ό,τι έγινε έπειτα από αυτό με έπιασε τελείως εξ απρόσιτου. Σε τελική ανάλυση, δεν έχει να κάνει και τόσο με εμένα ή τη δουλειά μου, π οποία είναι να συνεχίσω να γράφω βιβλία. ●