

ΦΡΑΓΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ... «ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Επιπρέπουμε στο μικρό παιδί μας να «τριγυρνά» μόνο του στα μονοπάτια του διαδικτύου; Όταν παίζει διαδικτυακά παιχνίδια που δεν ανταποκρίνονται στη χρονολογική του ηλικία; Ή όταν σερφάρει για ώρες στο διαδίκτυο;

Γράφει η ΧΡΥΣΑ ΠΑΧΟΥΜΗ

OΜάνος Σφακιανάκης, τέως διευθυντής της Διοίκησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, και η Βέρα Αθανασίου, ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, δημιούργησαν το βιβλίο «Αφίστνιτση», με τίτλο «Γονείς, παιδι και διαδίκτυο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογός». Ο κόδρος των διαδικτύου είναι ωφέλιμος αλλά και επικινδυνός... Είναι κάτι σαν το μαξαίρι: ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια κάποιου που δεν γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί ή το χρησιμοποιεί με κακούς σκοπούς. Ο Μάνος Σφακιανάκης και η Βέρα Αθανασίου απαντούν από κοινό σε ερωτήματα που όλοι οι γονείς αναζητούν απαντήσεις.

- **Η σχέση μας με το διαδίκτυο και την τεχνολογία θα πρέπει να διάπεται από κανόνες;**

«Το διαδίκτυο είναι μια εικονική κοινωνία. Θα ζούσε ποτέ κανείς σε μία κοινωνία χωρίς νόμους ή κανόνες; Θα επιβιώνει σε έναν κόσμο όπου ο καθένας

θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει; Μάλλον, όχι... Αντίστοιχα, η διαδικτυακή και φηματική μας ζωή θα πρέπει να διάπεται από κανόνες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, όχι μόνο στην πρακτικό αλλά και σε συμβολικό επίπεδο. Γιατί; Διότι, όταν δεν είναι υπερβολικοί, προφύλασσουν και προσφέρουν ασφάλεια».

- **Όταν δεν υπάρχει γονική μέριμνα, τα παιδιά παρασύρονται;**

«Τα παιδιά έχουν την τάση να δοκιμάζουν τα όρια που τους θέτουν οι γονείς τους για να δουν αν μπορούν να τα σπάσουν. Οπότε, η γονική μέριμνα είναι απαραίτητη. Και με τον όρο αυτό εννοούμε να γνωρίζουν οι γονείς τη δραστηριότητα του παιδιού, να δείχνουν ενδιαφέρον, να το ωριούν π.χ. για τα πράγματα που του προκαλούν ενδιαφέρον κατά την επαρχία του με τα ψηφιακά μέσα κα κάτι αισθάνεται μα αυτά. Με άλλα λόγια, να κάνουν το παιδί να αισθάνεται ότι οι γονείς του το νοιάζονται και το αγαπούν. Αυτό είναι το πο αποτελεσματικό «φάρμακο» στις συμπεριφορές υψηλού ρίσκου, αλλά και γενικότερα στη διαδικτυακή φρενίτιδα της εποχής».

ΚΑΘΩΔΗΜΗΣ

- **Το «παρκάρισμα» των παιδιών στον υπολογιστή τι κινδύνους εγκυμονεί;**

«Πολλοί γονείς έχουν την αίσθηση ότι το παιδί ηρεμεί όταν το «παρκάρουν», όπως αναφέρεται, στον υπολογιστή. Ωστόσο, ίσως εκπλαγείτε από σας διαβεβαιώσουμε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το παιδί δεν πρεμει, αντίθετα αγχόνεται περισσότερο. Κανένα παιδί δεν προτυμά τη συνιδιαλλαγή με οποιονδήποτε ή

