



**ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ**

Η ΕΕ κατίντησε μπχανιούμός ιοσπέδωσης

Evas από τους σημαντικότερους
εν ζωή Ελλήνες ποιητές
και διανοητές, δεν μαςάι ποτέ
τα λόγια του. Ούτε και τώρα...

Eντυπωσιακά ενεργός και πάντα επίκαιρος, είτε μέσα από το έργο του είτε μέσα από τις παρεμβάσεις του και τις συμμετοχές του σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ, όπως το Ζε Φεστιβάλ, Ποίοντας που ολοκληρώνεται σήμερα, στην καταξίωση του οποίου συνέβαλε εξαρκτίσ-, ο 96χρονος ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας σύγχρονος διανούμενος, δηλαδή ένας άνθρωπος των Γραμμάτων και των Τεχνών που δεν διστάζει να μάλιστα για τα μεγάλα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της εποχής του.

Κύριος Βαλαωρίτης, υπάρχει η αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια βιώνουμε ένα τέλος. Το τέλος μιας ολοκλήρως εποχής. Ποιες είναι οι συνέπετες στην Ελλάδα;

«Για την Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. Ισχύει για εμάς. Τα τελευταία χρόνια πάθουμε μια απίθανη πολιτιστική, οικονομική και πολιτική καθίζηση. Ετοι μόρθος το τέλος μιας εποχής ψεύτικης ευδαιμονίας - ή «ένα όχι ευδαιμονίας», ως έλεγα, το τέλος μιας άνεσης. Δυστυχώς πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που ήμασταν. Άλλα το να μας κατατάσσουν στην κατηγορία των απατεώνων ή των δύρκοτων και πολιτιστικά και οικονομικά και πολιτικά είναι τελείως απαράδεκτο».

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σε αυτήν τη σημειούσα; Υπάρχει κάτι που να σας φοβίζει περισσότερο;

«Ναι, υπάρχει: Εχουμε την κακή συνήθεια να εισάγουμε και όχι να παράγουμε. Άλλα το κράτος ευνόσιο το μοντέλο των εισαγωγών γιατί πάντα πού εύκολο να πάρεις κρήμα, να φορολογεί. Το γεγονός, όμως, ότι η παραγωγή αποθαρρύνθηκε είναι κάτι που σήμερα το πληρώνουμε. Και δεν έχου να καμία αλλαγή».

Τι προηγούμενες δεκαετίες είχαν επικρατήσει ο «φριγώρα», η υπερκατανάλωση και, στην πράξη, μια απαξίωση των τέκνων και των πολίτησμάτων που οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι αφορούσαν μια ελίτ. Πιστεύετε ότι η κρίση μπορεί να λεπτομερύγησε ευεργετικά σε επίπεδο αδιάν:

«Ναι, γιατί οι κρίσεις δημιουργούν ένα συλλογικό αισθήμα, ότι δηλαδή όλοι υπόκενταν στο ίδιο καθέστως. Οπότε οι εγωισμοί μειώνονται, ως επί το πλείστον, και αυτό στρέψει τον κόσμο σε κάτι που μπορεί να τον υποστηρίξει: Αυτό είναι η τέχνη, η ποίηση πλογοτεκνία - όσα περιφρονούσε στην εποχή που ευημερούσε και κατανάλωνε. Άλλα τόρα βλέπετε την τέχνη ως καταφύγιο. Γι αυτό βλέπουμε ένα σωρό μικροθέατρα να ευημερούν ή τότες εκδέσεις σε γκαλερί Μπορεί όλα αυτά να μην είναι επικερδή αλλά λεπτομερύγιον ως καταφύγιο».

Εμείς τι κάναμε λάθος ως κοινωνία; Ποιες απός μας έφεραν σε αυτήν τη παρατατέμενη παρακυπή σε σχεδόν όλα τα επίπεδα; Υπήρχε άραγε εναλλακτική λύση;

«Από τη σημειώση που δημιουργήθηκε το ελεύ-

Στον
ΠΑΡΟΓΟ
ΒΑΪΛΑΚΗ
Φωτογραφία:
ΣΤΥΡΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ



θέρο ελληνικό κράτος, όχικα να δανείζεται. Επειδή δεν είκαμε τα μέσα να κάνουμε επανάσταση απέναντι σε μια τεράστια αυτοκρατορία αρχίσαμε να δανείζουμε το κράτος. Τα 2/3 τα δίνουμε ως επιτόκιο, το οποίο μάλιστα μας το κρατούσαν προκαταβολικά. Από εκείνη τη στιγμή ως επιτόκιο, το οποίο μάλιστα μας το κρατούσαν προκαταβολικά.

Υπάρχουν περιθώρια για εμπράγματα αισιοδοξία;

«Πιστεύω ότι οι νέοι έχουν συνειδητοποιηθεί ότι, πα, δεν υπάρχουν θέεις στο Δημόσιο - όπως άλλοτε. Κάθε Ελλήνας φιλοδοξεί να βάλει το παιδί του σε μια θεοσύλλα, σπουδαία χορίς να έκανε τίποτα θα έπαρνε μισθό. Οι νέοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει οι ίδιοι να δημιουργήσουν, να επινοήσουν κατά που θα τους χρειάζονται κέρδη. Αυτό για μένα αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Οι νέοι σταδιακά βγαίνουν από αυτήν την κατάσταση αδράνειας στην οποία μας έχουν ρίξει οι παλιοί πολιτικοί, οι οποίοι μας αποθέρρευναν να κάνουμε στοίχοτες».

Οι Ελληνες δεν φημίζομαστε για την ικανότητα να συνεννούμαστε μεταξύ μας, ακόμα και όταν ο κίνδυνος είναι ορατός.

«Αυτό το ελάττωμα δεν είναι καινούργιο. Και στην αρχαια Ελλάδα τα ίδια γίνονταν. Δεν μπορούσαν να συνεννοήσουν μεταξύ τους επειδή υπήρχε τεράστια ανάπτυξη της αισιοδοξίας. Αυτή πάντα μια τομή που έκαναν οι Ελλήνες στους θεοκρατικούς πολιτισμούς, μια επανάσταση με αποδιάθετη επιτυχία για την ανθρωπότητα. Άλλα το πήγαν πολύ μακριά και έτσι δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που οι θεοκρατικοί πολιτισμοί είχαν εξασκήσει πολλοί πολιτισμοί που έκαναν να συνεργάζονται εύκολα».

Ο σύνολο της ΕΕ πάντα στη σύγχλιση (αρχικά η οικονομική και στη σύνεση τη πολιτική και η πολιτισμική). Τι έκει μενίτει τελικά απ' όλα αυτά; Είναι, μα, απλώς μια παρακαταθήκη;

«Όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε η ελπίδα ότι θα συνέργασαν, ώστε να κλείσει ο ψαλίδιος ανάμεσα στους ικανούς και τους λιγότεροι ικανούς ή ανέμεσα στους πλουσιότερους και τους φτωχότερους - κάτι που δεν έγινε. Η ένωση δεν είναι μία ένωση εθνών με κάποια σύμμωση - έπω τον πολιτισμού, και δεν είναι ακριβώς οικονομική. Είναι απλώς ένα σύστημα ανταλλαγής, το οποίο μάλιστα έχει κατανέψει έναν προγραμματισμένος μηχανισμός ισοτέλεσης. Αντί να βοηθάει την ποτική οικονομίας, τις ισοεδώνει προς δρέλος των μεγαλύτερων. Η ΕΕ οδηγείται σημερα από μια οικονομική ελλιτική, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό: είναι αρότρητη. Είναι πολύ δύσκολο να την εντοπίσεις και να ανακαλύψεις ποιοι βρίσκονται πίσω από τους επονυμίους παράγοντες. Η συνέπεια είναι ότι δεν έρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν. Οπότε είμαστε καχίνει σε ένα σύστημα που είναι εξαιρετικά επόδυνο».



«Δεν γνωρίζουν τα ποιητικά κινήματα άνθρωποι που συσκολουνται με την ποίηση. Εδώ χρειάζεται διάλογη Παιδεία, είμαστε πολύ απορούμενοι δηλωνείτο στο «Έθνος» το 96χρονο ποιητή

Πιστεύετε ότι μετά την εκλογή του Μακρόν στη Γαλλία και με τις γερμανικές εκλογές να επιφύλασσουν εκ νέου την εκλογή της Μέρκελ - ποιοί πλέον θα νοιάζεται και για την υπερφορμιά της - η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να γυρίσει σελίδα;

«Ξέρετε, ο Γερμανός είναι πεισματάρδες. Φοβάμαι ότι η Γερμανία δεν αλλάξει. Αν και είναι η πιο ισκυρή οικονομικά χώρα, δύσκολα θα έκανε την υπέρβαση. Ποια πράξη θεωρείτε επαναστατική στηρίζει;

«Το να σκεφτόμαστε σωστά, πέρα από μικρούσμερόντα και μικροπολιτικές. Το να δουλεύουμε για τον τοπο μας για να τον οδούσσουμε από τα κερτόρεα, από σάσσα μας απειλούνταν τη στιγμή».

Τι συμβουλεύετε τους νέους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκείνοι στην εποχή τους;

«Πρώτα απ' όλα να βελτιώνουν τις γνώσεις τους. Και να μπνουν περιφρόνον όποτε το διάβασμα, ούτε την πληρόφρωση, ούτε την έρευνα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Και όσις με τα πολιτικά συνέδηματα και με τις καταλήγεις των πανεπιστημάτων, οι οποίες είναι τελείως αρότρητες: απλώς εμποδίζουν την Γαιδεία. Οι Ελλήνες είναι πολύ έξυπνοι, αλλά κακομεταξειρίζονται την έχυνταδή τους - το ολοδάκιστον μέσα στον τόπο - κατατρέφονται ο ένας τον άλλον. Από την άλλη, στο εξωτερικό όχι μόνο ευδοκιμούν, αλλά κάνουν και σπουδαίες ανακαλύψεις».

Είστε πολυγράφοτας, με πολλές ποιητικές συλλογές, πεζά, δοκίμια, μεταρράφεις. Θα λέγατε ότι η σημερινή εποχή στην Ελλάδα είναι αντιποιητική μέσα από την έλλειψη προτικής που τη χαρακτηρίζει; Από πού πηγάζει η μπονέυση σας;

«Για να υπάρξει μια καλή ποίηση πρέπει να γρηγορεί τη γλώσσα της, η οποία να ταριχεύει, οώς, με αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αυτό προσποτάθαν και έχω αλλάξει την είδηση μου για προσφατισμό στην καινούργια σημερινόφαση. Αυτό σημαίνει στην αρχή συναστιθεί. Και μόνο μετά αντιλαμβάνεσαι περί τίνος προκειται. Αλλά έκαν την εντυπωσία ότι ο μεγάλος εκδρόμος μέσα στην Ελλάδα είναι η άγνωστη. Η παραδείγματα, για να γνωρίζουν την ποίηση μας, πρέπει να τη διακρίνει. Η ποίηση αυτήν τη σημερινή βρίσκεται σε μια υψηστή σειρά».

Τι για να υπάρξει μια καλή ποίηση πρέπει να γρηγορεί τη γλώσσα της, η οποία να ταριχεύει, οώς, με αυτά που συμβαίνουν;

Παιδεία, είμαστε πολύ απομονωμένοι. Και η άγνωστη δημιουργή ψευδοσήθησης, ότι κάνεις κατι σπουδαίο. Βγαίνουν δεκάδες ποιητικές συλλογές, άλλα σπάνια διακρίνεις μια καινούργια γλώσσα».

Πλέον μέσα στην έμπνευση; Τι ιδιαιτέρω έχει εκείνη τη στιγμή που αποφασίζεται ότι μπορείτε να ξεκινήσετε να γράφετε ένα ποίημα;

«Η έμπνευση είναι κάτι το ασύλληπτο. Οι αρχαιοί είκανε εφεύρει τις ενέδρες, από τις οποίες μια πάντα τη ποίη-

σης. Η έμπνευση βλέπουμε στον Ομηρό ότι κάθε φορά που ήταν δύσκολο να περιγράψει κάτι απευθύνοταν στις μουσές. Οι μουσές είναι μια συλλογική μνήμη στην περίπτωση του ονείρου. Ο Λόρκα την είχε ονομάσει τουνέμε, το ανερμηνευτό πάθος που κινεί την τέχνη και τη ζωή. Οι σύγχρονοι, βέβαια, επικαλούνται το υπουνεύσιδότο. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι το υπουνεύσιδότο είναι η απόντων. Γιατί η γλώσσα πι ήταν έτσι μια δυναμική και αλλάξει από περιπτώσεις».

Είπε... Εκατοντά προτίτλων που συγχρόνισαν την ποίηση της στην εποχή της;

«Ενας λογοτέκνης έξακολουθεί να ασκεί επιδράση; Ποια είναι η θέση ενός ποιητή στη σύγχρονη εποχή;

«Για να έκει επιδράση πρέπει να συμβαίξει με τη γλώσσα της εποχής του. Να μπορεί τη διακίνει. Η ποίηση αυτήν τη σημερινή βρίσκεται σε μια υψηστή σειρά. Σε κάθε εποχή πρέπει να να γλώσσα της, μια γλώσσα που να ταριχεύει σε όσα συμβαίνουν. Και δεν είναι ιδίες οι εποχές. Βλέπουμε ότι η γλώσσα της, μια γλώσσα που μετασειρίζονται οι ποιητές, όπως και οι καλλτέκνες, αλλάζει σημαντικά με τις περιπτώσεις. Σήμερα δεν μπορούμε να γράφουμε μια όποια γράφουμε τον 19ο αιώνα ή ακόμα και τις αρχές του 20ου με κινήματα που λειτουργούσαν μάλλον ναρκισσιστικά. Χρειάζεται μια πιο σκληρή γλώσσα, ίσως πιο γυμνή, όπως αυτά που χάραξε με μεγάλη τομή στην ελληνική ποίηση ο Καΐρης, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά νοητά που δεν μπορούσαν να εκφραστούν με τον προηγούμενο τρόπο γραφής».

Εκατοντά προτίτλων που συγχρόνισαν την ποίηση της στην εποχή της;

«**ΕΙΠΕ...**

«Και στην αρχαία Ελλάδα τα ίδια γίνονταν. Δεν μπορούσαν να συγχρόνισουν μεταξύ τους επειδή υπήρχε το τεράστιο ανθρώπινο ποιητικό πάθος. Αυτό πάντα μια τομή που κινεί την τέχνη και τη ζωή. Οι σύγχρονοι, βέβαια, επικαλούνται την είδηση ονομάσει τουνέμε. Γιατί η γλώσσα πι ήταν έτσι μια δυναμική και αλλάξει από περιπτώσεις».

Οι νέοι σταδιακά βγαίνουν από αυτήν την κατάσταση αδράνειας στην οποία μας έχουν ρίξει οι παλιοί πολιτικοί, οι οποίοι μας αποθέρρευναν να κάνουμε στοίχοτες

«**Οι νέοι σταδιακά βγαίνουν από αυτήν την κατάσταση αδράνειας στην οποία μας έχουν ρίξει οι παλιοί πολιτικοί, οι οποίοι μας αποθέρρευναν να κάνουμε στοίχοτες**