

Τίνα Πανώριου  
panoriout@gmail.com

**“Εμείς, οι γυναίκες της διπλανής πόρτας,  
είμαστε οι πρωταγωνίστριες των βιβλίων μου”**



Η Κατερίνα Μανανεδάκη έχει γράψει έως τώρα δεκατέσσερα βιβλία, έντεκα μυθιστορήματα και τρία παραμύθια, συνεχίζοντας ακάθεκτη αφού τον Ιανουάριο το βιβλίο της **«Τι τραβάμε κι Εμείς οι Μάνες»**, θα γίνει θεατρική παράσταση στο θέατρο Χυτήριο.

Κι επειδή η Κατερίνα, χρόνια δημοσιογράφος, έχει μάθει να μην σταματά να γράφει, ολοκλήρωσε ένα ακόμη ολοκαίνουριο βιβλίο, που θα «βγει» το καλοκαίρι και θα γίνει όπως μας λέει, «η πιο

χαρούμενη και διασκεδαστική παρέα για τις διακοπές μας!». Πάμε λοιπόν για μια φιλική κουβεντούλα.

**«Τι τραβάμε κι εμείς οι Μάνες» βιβλίο αγαπημένο για τις μαμάδες αλλά και τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μαμάδες. Κυκλοφορεί και πάλι με κόκκινο χαρούμενο εξώφυλλο;**

Νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενη, που σε μια εποχή όπου όλα είναι τόσο δύσκολα και γκρίζα, ένα κόκκινο βιβλίο έρχεται με νέα φούρια και φιλοδοξεί να κάνει γυναίκες και άντρες (ναι, το διαβάζουν και οι μπαμπάδες!) να χαμογελάσουν ή καλύτερα να γελάσουν με την ψυχή τους. Ξέρεις Τίνα, το αγαπώ πολύ αυτό το βιβλίο. Το έγραψα όταν έγινα κι εγώ για πρώτη φορά μαμά και όταν θέλησα να...

βροντοφωνάξω, "ναι, είναι ωραία η μητρότητα" αλλά...έλεος, γιατί δεν μας λέει ποτέ κανείς, τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες!!!

Στην αρχή ζεις ένα όνειρο, μέσα σε ένα ροζ σύννεφο. Τι ωραία θα γίνω μαμά! Μετά η εγκυμοσύνη, το σώμα αλλάζει, χάλια τα νεύρα, μετά η γέννα, δεν περιγράφω, δεν περιγράφεται και μετά το μωρό στο σπίτι, να κλαίει, να θέλει κάτι, να μην ξέρεις τι θέλει, γιατί το θέλει, νιώθεις συνέχεια άγχος, αγωνία, είμαι καλή μαμά, δεν είμαι καλή μαμά, μπορώ να είμαι μαμά και να δουλεύω ; Κι ο άντρας μου; Θα με βοηθάει, γιατί δε με βοηθάει, Θεέ μου πως θα τα καταφέρω όλα;!

**Είναι αυτό που θα λέγαμε «βιβλίο βγαλμένο από τη ζωή μας;**

Μα ναι! Γιατί όλες εμείς οι γυναίκες της διπλανής πόρτας είμαστε οι πρωταγωνίστριες του. Μου έχει

τύχει να δω γυναίκα να το διαβάζει και να μου πει: «*καλά είναι τέλειο να το πάρετε!*» Είναι το βιβλίο που πρέπει να διαβάσεις αν θέλεις να ξεφύγεις από όλους και από όλα. Να αποδράσεις στο δικό σου σύμπαν και να νιώσεις πως ΔΕΝ είσαι μόνη. Όλες οι μαμάδες, όλες οι οικογένειες, λίγο πολύ περνάμε τα ίδια. Άλλωστε για να το γράψω έκανα μεγάλη έρευνα για όλα όσα πρέπει να ξέρει μια γυναίκα που θα γίνει μητέρα, ακόμη και για θέματα πρακτικά κι έτσι στο βιβλίο υπάρχουν και λίστες για το τι να πάρεις μαζί σου στο μαιευτήριο, τι να κάνεις με το μωρό στο σπίτι κι άλλα τέτοια χαριτωμένα. Έχει κι ένα χιουμοριστικό τεστ στο τέλος του βιβλίου για να δεις αν είσαι στα αλήθεια έτοιμη να γίνεις μαμά.

### **Πες μου, όμως, και για τη θεατρική παράσταση που ετοιμάζεται στο θέατρο Χυτήριο.**

Λοιπόν τον Ιανουάριο η Βάσια Παναγοπούλου ανεβάζει στο Χυτήριο το «Τι Τραβάμε κι Εμείς οι Μάνες» σε θεατρική απόδοση του Δημήτρη Αποστόλου. Η Βάσια είναι κι αυτή μαμά αλλά και επαγγελματίας και είναι αποφασισμένη να αποτυπώσει με τον καλύτερο τρόπο τα αστεία αλλά και τα τρυφερά της ζωής μας, που θα ζωντανέψουν στη σκηνή και θα αγγίξουν όλους τους θεατές. Ο Δημήτρης Αποστόλου έχει γράψει ένα πραγματικά πολύ αστείο αλλά και ουσιαστικό έργο, έχει ατάκες που νομίζω πως θα γίνουν κόλλημα σε όλους μας. Ανυπομονώ να ζήσω τα καλύτερα που είναι μπροστά και να γελάσω κι εγώ παρέα με το κοινό.

### **Κι όσο για το καινούριο σου βιβλίο;**

Νομίζω ότι είναι είναι πολύ αστείο. Θέλω τόσο πολύ να έρθει το καλοκαίρι και να το δω κι αυτό στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων. Δε μπορώ να πω πολλά ακόμη αλλά υπόσχομαι πως θα το ξεφυλλίζεις και θα πλημμυρίζει ο τόπος γύρω σου χαμόγελα. Έχει ίντριγκα και σασπένς και είναι ερωτικό, είναι και αληθινό, ι έρχεται με φούρια να μας παρασύρει στον κόσμο του.

***“Τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες” από τις Εκδόσεις Ψυχογιός***

