



της Αναστασίας Κορινθίου

Βανέσα Αδαμοπούλου



Η γνωστή τραγουδίστρια και συγγραφέας φωτογραφίζεται μαζί με τον γιο της μοιράζοντας τρυφερές αγκαλιές και όμορφα αναγνώσματα, ενώ ταυτόχρονα μιλάει για τον παιδικό αλλά και ενήλικο εαυτό της που συναντούμε στα βιβλία της.

Μία mamá που μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε κιλάδες πράγματα. Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι παραμυθένιες καληνύχτες με τον γιο σας, ανάσα ίσως;

Είναι ό,τι καλύτερο στο τέλος μιας κοπιαστικής ημέρας! Η τρυφερή μρωδιά της αγκαλιάς του, παρά με τα λούτρινα αρκουδάκια του, είναι μοναδική!

Ποιες παραμύθια επιλέγετε να του διαβάζετε;

Τα πιο σύντομα! Ο Ιάσωνας είναι σε μια ηλικία που δύσκολα συγκεντρώνεται πολλή ώρα σε κάτι, χωρίς να ζυζυγνίζει πέρα δώθε. Μας αρέσουν οι σύντομες ιστορίες με χορταστικές, πολύχρωμες ζωγραφιές.

Τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές υπάρχει μια δική σας προσωπική ανάμνηση που έχετε από παιδί και περνάει μέσα από σελίδες βιβλίων και θα θέλατε να μοιραστείτε με τον γιο σας;

Διαβάζουμε συχνά τον Μολυβένιο στρατώτη, που ήταν και δικό μου αγαπημένο παραμύθι και του αρέσει πολύ! Για κάποιο λόγο, το έχω συνδέσει στο μυαλό μου με Χριστούγεννα, χρωματιστά λαμπιόνια και πολύχρωμα κουτιά δώρων.



Γράφετε και η ίδια. Όταν γράφετε γίνεστε παιδί, θυμάστε το παιδί ή έρχεστε κοντά στο παιδί – αναγνώστη;

Μέχρι στιγμής τα δυο βιβλία που έχω γράψει είναι μυθιστορήματα για ενήλικες, οπότε το κοινό που απευθύνονται δεν είναι παιδικό. Παρ' όλα αυτά, πολύ συχνά «βουτάω» στις μνήμες της παιδικής μου ηλικίας για να ανασύρω μρωδιές, πρόσωπα και συναισθήματα. Συγκεκριμένα το βιβλίο μου που κυκλοφορεί τώρα από τις εκδόσεις Ψυχογιάς, το Από ζάχαρη κι αλάτι, είναι μια διήγηση σε πρώτο πρόσωπο, με τον ήρωα του βιβλίου, Ανδρέα, να ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του ξεκινώντας από

τα παιδικά βιώματά και τις μνήμες από τους δικούς του, την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Αν μπορούσατε να ζητήσετε κάτι από τον Άγιο Βασίλη, τι θα ήταν αυτό;
Να έχω συνεχώς έμπνευση για νέες ιστορίες!

Διαλέξετε έναν ήρωα παιδικού βιβλίου να του κάνετε δώρο το βιβλίο σας!
Μάλλον θα το έδινα στον Ποπάι που είναι ενήλικας (γέλια)!