



Η Βανέσα Αδαμοπούλου στο That's Life – Το νέο της βιβλίο, ο ρόλος της μητρότητας και οι ευχές για τη νέα χρονιά!

5

Την γνωρίσαμε μέσα από τα εξαιρετικά της τραγούδια, την μαγευτική της φωνή και την αφοπλιστική της ομορφιά!

Η Βανέσα Αδαμοπούλου, ωστόσο, απέδειξε πώς είναι και εξαιρετική συγγραφέας. Μέσα από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί το δεύτερο μυθιστόρημά της, με τίτλο «Από ζάχαρη και αλάτι». Ένα βιβλίο που μας ταξιδεύει από την Ήπειρο του 1940, παραμονές της επίθεσης των Ιταλών του Μουσολίνι, στην Απελευθέρωση και στον Εμφύλιο, και σχεδόν ως την Ελλάδα του σήμερα, με ενδιάμεσους σταθμούς σε Αθήνα, Ρώμη, Χαϊδελβέργη! Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσεις και να χαρίσεις τους αγαπημένους σου!



Η Βανέσα Αδαμοπούλου μίλησε στο That's Life για το νέο της βιβλίο, για τον ρόλο της μητέρας στην καθημερινότητά της αλλά και στέλνει τις δικές τις ευχές για τη νέα χρονιά, που θα υποδεχτούμε σε λίγες ημέρες!

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Βανέσα:

Από το τραγούδι στην συγγραφή. Πώς προέκυψε αυτή η ενασχόλησή σου;

Τυχαία. Το βιβλίο το αγαπούσα πάντα και διάβαζα από μικρή. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γράψω ένα βιβλίο και δεν ξεκίνησα για να γράψω βιβλίο. Ξεκίνησα να πω μια ιστορία που τελικά εξελίχθηκε, της αφιέρωσα πολύ χρόνο και ενέργεια κι όλο αυτό ολοκληρώθηκε και μέσα μου και στο χαρτί.

Από «Ζάχαρη και Αλάτι»...! Μίλησέ μας για την διαδικασία της συγγραφής του νέου σου βιβλίο

Μια πολύ όμορφη διαδρομή ήταν το «Από ζάχαρη κι αλάτι», όπως άλλωστε και το προηγούμενο βιβλίο μου. Γιατί στην ουσία γράφεις για να περάσεις καλά εσύ, και να ανοίξεις μια «φανταστική» πραγματικότητα, που θα σε κρατήσει κοντά της για καιρό. Πέρασα πολύ καλά γράφοντας το βιβλίο αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν συνάντησα και ζόρια ή πιέσεις στην πορεία. Αναπόφευκτο. Βούτηξα στην περίοδο της ελληνικής Κατοχής, μια περίοδος που πάντα με ενδιέφερε και με ενέπνεε και αν με ρωτάς, είναι σαν να το έζησα κι εγώ όλο αυτό.

Εδώ και λίγα χρόνια είσαι και μητέρα. Πώς είναι αυτός ο ρόλος στη ζωή σου;

Το να είσαι γονιός, είναι ένα καθημερινό ταξίδι εκπαίδευσης, και αυτός που εκπαιδεύεται είσαι εσύ! Το παιδί σε «σπρώχνει» να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος και να ανακαλύπτεις την απλότητα και τη μαγεία των πραγμάτων. Η αθωότητα και η τρυφερότητα της παιδικής ηλικίας, είναι αφοπλιστική!

Έχεις σκεφτεί το επόμενο βιβλίο σου;

Ναι. Το έχω ήδη ξεκινήσει.

Ποιο ρόλο προτιμάς; Της τραγουδίστριας ή της συγγραφέως και γιατί;

Είναι εντελώς διαφορετικά και ασύμβατα μεταξύ τους, αλλά προσπαθώ να πορευτώ πια με αυτή τη «σχιζοφρενή» κατάσταση. Γατί το καθένα τους με καλύπτει κάπου που το άλλο μου αφήνει κενά.

Από που αντλείς έμπνευση;

Δεν έχω συγκεκριμένη δεξαμενή! Σίγουρα όμως η παρατήρηση των ανθρώπων και γενικότερα των ανθρώπινων σχέσεων τροφοδοτεί την φαντασία.

Μια ευχή για την χρονιά που έρχεται και μια ατάκα για την χρονιά που φεύγει;

«Καλωσόρισες χρονιά που έρχεσαι», «γεια σου χρονιά που φεύγεις».

****Το νέο βιβλίο της Βανέσας Αδαμοπούλου, «Από ζάχαρη και αλάτι» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ***