



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ. Κάτσου - Καντάνη: "Κάθε βράβευση είναι για μένα μια έκπληξη και μια ξεχωριστή τιμή"

Δεκεμβρίου 15, 2017

Λίγες μέρες πριν την παρουσίαση του παιδικού βιβλίου "Το αστεράκι της αγάπης" στη Καλαμάτα, το Πελοποννησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε την ιδιαίτερη χαρά να μιλήσει με τη συγγραφέα Σταυρούλα Κάτσου - Καντάνη. Η κα. Κάτσου - Καντάνη αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στο χώρο του βιβλίου αλλά και στις διακρίσεις που είχε αποσπάσει κατά τη διάρκεια της συγγραφικής της καριέρας.

Ακολουθεί η συνέντευξη

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με την παιδική - εφηβική λογοτεχνία;

Μια πηγαία εσωτερική αγάπη για το βιβλίο σε συνδυασμό με τα ξεχωριστά ταξίδια που έμαθα να κάνω μαζί τους από παιδί. Τότε, όταν ήμουν παιδί και ανακάλυψα το βιβλίο, άνοιξε μπροστά μου ένας κόσμος καινούργιος, ανεξερεύνητος και ταυτόχρονα μαγικός. Ξαφνικά ένιωσα πως η μικρή κάμαρή μου μπορούσε να χωρέσει τα πάντα. Παιδιά από όλη τη γη έγιναν φίλοι μου, πονούσα, γελούσα και σκαντάλευα μαζί τους. Αυτή την ξεχωριστή εμπειρία προσπαθώ να δώσω στα σύγχρονα παιδιά μέσα από τα βιβλία μου.

Κατά την μεγάλη σας πορεία στο χώρο της παιδικής εφηβικής λογοτεχνίας έχετε αποσπάσει αρκετές διακρίσεις. Πως νιώθετε κάθε φορά που βραβεύεστε;

Κάθε βράβευση είναι για μένα μια έκπληξη και μια ξεχωριστή τιμή. Συγχρόνως είναι ευθύνη στο να αγωνίζομαι να μπαίνω στον κόσμο του παιδιού και μέσα από τη δική του ματιά να το βοηθώ να ανακαλύπτει τον κόσμο και τη ζωή.

“Το αστεράκι της αγάπης” είναι ,μια τρυφερή ιστορία που κατά τη γνώμη μου συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε κυρίως στους μικρούς σας φίλους μέσα από αυτή την όμορφη ιστορία;

Μέσα από «Το αστεράκι της αγάπης» περνά το μήνυμα της κατανόησης και της ενσυναίσθησης, της προσφοράς στον πάσχοντα και αδύνατο, της διαφορετικότητας, της αξίας του κάθε προσώπου, με μία φράση το μήνυμα της αγάπης. Ταυτόχρονα δίνω την ευκαιρία στους αναγνώστες σε μια άλλη ανάγνωση του μυστηρίου της Γέννησης του Χριστού.

Στις μέρες μας το διαδίκτυο και ειδικότερα τα social media έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των εφήβων καθώς απορροφά μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους και όχι μόνο. Ποιες ενέργειες θεωρείτε πως πρέπει να γίνουν προκειμένου να έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο;

Θεωρώ πως πρωταρχικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Γονείς που διαβάζουν και αγαπούν τα βιβλία θα μεγαλώσουν παιδιά και νέους που να τα αγαπούν και αυτοί. Η αγάπη για το βιβλίο ενσπείρεται στα παιδιά από τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Ταυτόχρονα καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο το σχολείο. Μέσα από προγράμματα και δράσεις φιλιαναγνωσίας και σε συνεργασία με συγγραφείς και τοπικές παιδικές βιβλιοθήκες να ενεργοποιήσει και να εμπνεύσει την αγάπη για το καλό βιβλίο.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη συνέντευξη αλλά και να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες ενόψει Χριστουγέννων;

Να ανοίξουμε την καρδιά μας να δεχθεί κάθε μικρό και καταφρονεμένο και μέσα από αυτούς τον Νεογέννητο Χριστό.

Σας ευχαριστώ κι εγώ και σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα, με αγάπη!

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα



Η Σταυρούλα Κάτσου - Καντάνη γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Εργάζεται ως θεολόγος στο Αργίτιο όπου ζει με την οικογένειά της. Έχει τιμηθεί με δύο πανελλήνια βραβεία σε ποιητικούς διαγωνισμούς. Το 2005, το βιβλίο της *Σώστε την πόλη μας*, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, τιμήθηκε από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά με το Βραβείο Παιδικού-Εφηβικού Μυθιστορήματος με Θέμα τον Πολιτισμό, που αθλοθέτησε η UNESCO Αμαρουσίου. Το 2006, η παιδική ποιητική συλλογή της *Στου φεγγαριού το πέτο* τιμήθηκε από τη Γ.Λ.Σ. με το Βραβείο Ποίησης για Παιδιά. Το 2007, *Το αστέρι της αγάπης* απέσπασε τον έπαινο .Λ.Σ. στην κατηγορία «Παραμύθι για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας». Τον Απρίλιο του 2008, βραβεύτηκε από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το έμπρακτο ενδιαφέρον της και τις αποτελεσματικές δραστηριότητές της ως προς την προώθηση της νεανικής λογοτεχνίας.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία *Η ΠΡΑΣΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΤΑΚΙ*, *Ο ΤΟΝΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΝΟΙ*, *Η ΠΡΑΣΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΛΕΓΟΜΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ*, *Η ΕΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΕΛ*, *ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ* και *Η ΠΡΑΣΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΑΝΑΔΑΣΩΝΕΙ*.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥ-ΚΑΝΤΑΝΗ

Το αστεράκι της αγάπης

Εικονογράφηση:
Όλγα Σεϊτανίδου

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
2007



Μπορεί ένα αστεράκι να χάθηκε και να βρίσκεται στη Γη; Τι μυστικό κρύβει η τρυφερή καρδιά του; Και το μεγάλο αστέρι; Γιατί βρέθηκε στον δρόμο του τόσο ξαφνικά; Τι δώρο άραγε μπορεί να προσφέρει ένα μικρό αστέρι στο νεογέννητο Θείο Βρέφος;

Μια τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία αγάπης, γραμμένη με ευαισθησία, για μικρούς και μεγάλους, που μιλά βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Μια άλλη ανάγνωση του μυστηρίου της Γέννησης του Χριστού και της αγάπης.