

Θέκλα Πετρίδου: «Η γονεϊκότητα δεν έχει συγκεκριμένες οδηγίες»

Η συγγραφέας και ψυχολόγος μίλησε για το βιβλίο της «Χαρούμενη μαμά= Χαρούμενα παιδιά» που θα παρουσιάσει στην πόλη μας

«**X** αρ ο μ ε ν η μα μά = Χα ρούμε να παι δάν; Ναι, υποτερήζει η Θέκλα Πετρίδου στο ιώμανο βι βλίο που κυκλοφορεί από την εκδόσεις Ψυχογός και που η ίδια θα πα ρουσιάσει τη Δευτέρα 15/1 στην πόλη μας.



Της
ΛΕΜΟΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΝΗ

Όπως τονίζει η ψυχολόγος και συγγραφέας η ίδια γεννήθηκε από προσωπική της ανάγκη. «Στα 22 μου χρόνια, βρέθηκα, λόγω νεανικής αλαζονείας, με ένα πτυχίο Ψυχολόγος και ήταν θα πα ρουσιάσει τη Δευτέρα 15/1 στην πόλη μας.

Όπως τονίζει η ψυχολόγος και συγγραφέας η ίδια γεννήθηκε από προσωπική της ανάγκη. «Στα 22 μου χρόνια, βρέθηκα, λόγω νεανικής αλαζονείας, με ένα πτυχίο Ψυχολόγος και ήταν θα πα ρουσιάσει τη Δευτέρα 15/1 στην πόλη μας.



χέρι. Και εκεί τα είδα όλα! Αυτά που είδα, τόρα που τα παιδά μου ενηλικώθηκαν επετέλους, 20 χρόνια μετά, να είναι καταγράψω, ας μια εστερεική ανάγκη να μοιραστώ δύο πέρσας και να είμαι βοηθητική προς όλους γονείς. Δεν είμαι παιδονηγολόγος. Είμαι ψυχολόγος για ενήλικες και γράφω σε αυτό το βιβλίο βιομεταποίησης.

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το βιβλίο;

-Η ίδια για το βιβλίο γεννήθηκε επ τον έπον. Στα 22 μου χρόνια, βρέθηκα, λόγω νεανικής αλαζονείας, με ένα πτυχίο Ψυχολόγος και ήταν θα πα ρουσιάσει τη Δευτέρα 15/1 στην πόλη μας.

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το βιβλίο;

-Μια λυπημένη μαμά, ή μια καταβλητική μαμά αναπορείται θα επρέψει αρνητικά τα παιδά της. Ήσσον γίνεται πορεία μελέτων για αυτό το θέμα, την επίδραση της καταβλητικής της μητέρας στην ψυχοσυναίσθηματική ανά-

πτυξή των παιδιών της, οι οποίες το περιγράφο μέσα από το βιβλίο, να είναι χαρούμενη και συνειδητός γονός ταυτόχρονα, ποτεύον πος φέρνει θετικό αποτέλεσμα στην ικανότητα των παιδιών της να επιδιώκουν και να βιώνουν τη χαρά.

-Πέπο δύσκολο είναι να είναι κα νείς γονός σημέρα;

-Είναι δύσκολο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο εγγόριτος περίπτωσης που σκυγγαρούν που διωριμέταις και η ποιο κουλούρια. Στην Ελλάδα της οι κονωπικής και κοινωνικής κρίσης ο ρόλος αυτός αναδεικνύεται ακόμη πο δύσκολος.

-Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι και πότε τα λύνουν;

-Οι γονείς βρεφών και νηπίων δύσκολεσσαν πολλό στο να διαχειρίστοντας το κλήμα και τα ξεπάσματα των παιδιών και να βρουν τη χροσή τομή μεταξύ τριψερότητας και προ τρύματος. Οι γονείς μεγαλύτερων παιδιών αντιμετωπίζουν θέματα σχετικά με τη σχολική χώρη των παιδιών, τις φιλίες τους, την ερεβία, την σεζονα λική των διαπαιδαγόγηση, την διαγέρ προνούς διάνυσμαν με παιδιά στην μέση.

-Πώς μπορεί να βοηθήσει ένα βι βλίο, πά σι φίλοι και πά σι ένας επαγγελματίας;

-Το δικό μου βιβλίο, μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να νιώσουν καλοτερα με τον εαυτό τους, να αντιληφθούν πως δεν είναι οι μόνοι που βιώνουν δύσκολα βιώνεις γονός, και να χαλαρώσουν να μπορούν να χρησι μην τη γονειότητα. Να αντιληφθούν πως το να είσαι γονός δεν είναι μια αποστολή που έχει συγκεκριμένα οδηγίες και σδημείες σε συγκεκριμένα αποτέλεσμα. Οι καθένας κάνει δικά του καλύτερο μπορεί δεδομένων των συνθηκών που και δην είσαι συνειδητός γονός είσαι τουλάχιστον ήσυχος που τα κίνητρα σου είναι αργά κι αγαπητά.

-Που στοιχεία της ελληνικής οι κογένες είναι να τέρη των παιδών και που ίσως τα καταπέλξουν;

-Τα ίδια στοιχεία που είναι φρέλα μα για τα παιδά, κατατίγουν να είναι και καταπελτικά. Η αγάπη, το γοναιδά μο και η φροντίδα του γονών για τα παιδί πολλά σε όλες κοινωνίες, μπορούν να αποδούν εξαιρετικά ενθαρρυντικού παράγοντας για την ανάτευξη μιας όλο κληρονέλης προσωπικότητας. Αλλ την όλη, η υπερβολική προσκόλληση στα παιδά και η προβολή των δικών μας απωβημένων πάνω στη δική τους λογή, μπορεί να καταστεί μεγάλη παρίδα για την υγιή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Η ελληνική οικογένεια είναι δεμένη. Και εντό είναι υπόφορο όταν οι δεσμοί είναι ψυχοσυναίσθηματική υπεύ. Είναι ομοί φορβιστικό σταν εκφράζεται



ως συναισθηματική αιμομίξια, έναν όρο που έχει εκτεταμένα στο βιβλίο. Συναισθηματική αιμομίξια είναι η συνθήκη στην οποία ο γονός δεν διαχωρίζει τα όρια του δικού του εαυτού από το παιδιό του και που περιένει από το παιδιό του να τον καλύψει συναισθηματικά.

-Αν μπορούσατε να συμβουλέψετε κάποιο στον γονέας τι θα τους λέγα τε;

-Σε αυτούς που αιώνιη δεν έγιναν γονείς, η συμβολή μου θα ήταν να διαβάσουν το βιβλίο, εάν επιθυμούν, να δουν την πελαστική όψη της γονειότητας και να προχωρήσουν σε αυτήν όταν δεν είναι ώρμοι και επομένω. Σε αυτούς που είναι ήδη γονείς, δεν έχω να πάτωση άλλο από το ποκάνο και καλύπτα τόρων, εφόδων ήδη έχεις αποκτήσεις παιδιά, ορελές να είσαι υπενθύμησης και συνειδητός γονός. Δεν χρονών δικαιολογίες. Λιμβάνοντας το βιβλίο μοι δύος, μπορεί να νιώσεις καλύτερα για τον εαυτό σου και να εν δυναμοθεσίες, να μπορείς να ανταποκρίθεις στις προκλήσεις του ρόλου σου.

Χρήση

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 15 Γενάρη στις 19.00 στο Public Ταυτοκι (Στοά Χίρι, Ταυμακή 24). Τα προλόγια η ψυχολόγος Αριστονίκη Θεοδοσίου, διδάκτωρ Σρόλικης και Εξέλικτης Ψυχολογίας ΑΙΠΕ.