

μα στο Οριάν Εξηρές», «Φόνοι με αλφαριθμητική σειρά», «Πέντε μικρά γουρουνάκια» (μπφρ. Χ. Καψάλης), «Ο Πουαρώ ερευνά» (μπφρ. Γ. Μπαρουζής), δυο από τα περίπλοκα λογικά παιζλ που καταφέρνει να λύσει ο κουτσομπόλα γηραιά μις Μαρπλ [«Φόνοι στο πρεσβυτερίο» και «Το πάχμα στη βιβλιοθήκη» (μπφρ. Χ. Μπανιάς)], το ταχυδακτυλουργικά ευφυές «Και δεν έμεινε κανένας» (μπφρ. Γ. Μπαρουζής), αλλά και το «Δέκα ύποπτοι για φόνο» (μπφρ. Α. Δουρίδα) που πρόσφατα προβλήθηκε στους κινηματογράφους (2017, Ζήλ Πακέ - Μηρενέ).

Η ενδιαφέρουσα και σγκωδέστατη αυτοβιογραφία της («Μια αυτοβιογραφία», μπφρ. Χ. Καψάλης) συμπληρώνει πλευρές της ζωής και του έργου της Βρετανής μυθιστοριογράφου που συνεχίζει να τροφοδοτεί τη φαντασία νεότερων πεζογράφων. Δεν είναι μόνο ο Σάφι Χάνα που επιστρέφει μ' ένα νέο διαβολικό μυστήριο για τον Ηρακλή Πουαρό («Το μυστήριο των τριών τετάρτων», μπφρ. Ν. Ελιασά, Διόπτρα), αλλά και το περιπετειώδες ρομαντικό μυθιστόρημα της Λίντζεί Τζέιν Ασφορντ όπου η Αγκαθα ταξιδεύει ικόνικνο στη Βαγδάτη, χωρίς να μπορεί, δύρις, σε αντιθέση με τον Πουαρό, να λύσει με την ίδια επιτυχία τα μυστήρια που θα αντιμετωπίσει στο μακρύ ταξίδι («Η Αγκαθα στο Οριάν Εξηρές», μπφρ. Χ. Σπυροπούλου, Μεταίχμιο). ➔

## Agatha reloaded

**ΔΕΣΠΟΣΣ** αναμφισβήτητα στη χρυσή περίοδο της αστυνομικής λογοτεχνίας, διαβάστηκε άπλιπτα και συνεχίζει να στουκείωνται τα βράδια μας. Η νέα σειρά των βιβλίων της Αγκαθα Κρίστι, από τις Εκδόσεις Ψυχογιός, αποτελεί το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς στον χώρο της αστυνομικής λογοτεχνίας. Οι παλαιότεροι αναγνώστες θα θυμηθούν και οι νεότεροι θα γνωρίσουν την πένα της βασιλίσσας του μυστηρίου, επιλέγοντας από μια πρώτη επιλογή εννέα τίτλων που περιλαμβάνει μερικούς από τους διαβότους διανοπτικούς άθλους του θρυλικού Ηρακλή Πουαρό [«Η μυστηριώδης υπόθεση στο Στάιλς» - ταυτόχρονο ντεμπούτο της Αγκαθα και του Βέλγου ντετέκτιβ, «Έγκλη-