

Η κυρία Κρίστι λείπει σε ταξίδι για δουλειές

Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

Agatha Christie, Έγκλημα στο Ορμύ Εξηρές, μετάφραση από τα αγγλικά Χρήστος Καιμάνης, Ψυχογιός, Αθήνα 2018, 304 σελ.

Η σημαντικότερη συνεισφορά της Άγκαθα Κρίστι στη διάδοση και την καταξίωση των αστυνομικού μιθιστορήματος είναι η αποδέσμευσή των από τη γενέθλια γη, δική της και των είδους, τη βιομηχανική Αγγλία. Σε αντίθεση με τον Σέρλοκ Χολμς του Αρθουρ Κόναν Ντόνιλ, πον είναι καθηλωμένος στην Baker Street, ο Ηρακλής Πουαρό είναι κοσμοπολίτης και ταξιδεύει συχνά – πότε με το Orient Express περνά από τα Βαλκάνια, πότε με ένα ποταμόπολο, το Karnak, διαπλέει το Νείλο.

HΑγκαθα Κρίστι γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1890. Άρχιζε η τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και ταυτόχρονα δημιουργήνταν τα πρώτα αρέφων που προσδιόριζαν την αστυνομική λογοτεχνία ως διακριτό και ξεχωριστό λογοτεχνικό είδος – το είδος που στον αγγλοαδανούκ χώρο περιγράφηκε ως detective story.¹ Είναι η εποχή των ιστοριών του Σέρλοκ Χολμς που, φανατική αναγνώστρια, η μικρή Άγκαθα Μόλλερ παρακολούθει ανελλιπτά. Το ίδιο κάνει και η μικρή Τζοσέπιν στο *Crooked House*² που διαβάζει τόνους αστυνομικές ιστορίες και δεν πάει σχολείο αλλά παρακολουθεί μαθήματα στο σπίτι – όπως έκανε η μικρή Άγκα (Άγκαθα). Σκηνοθετεί και αυτή φύνους και «όταν η αστυνομία θα φτάσει σε αδιέξοδο θα παρουσιαστώ και θα πω: τώρα εγώ θα οσας το ποιος το έκανε».

Όπως όμως επισημαίνει και ο Τοβέταν Τοντόφροφ, η κατάταξη αρκετών έργων μέσα σε ένα είδος σημαίνει και την υποβάθμισή τους.³ Έτσι, την ίδια εποχή, μπορεί το αστυνομικό μιθιστόρημα να προσλαμψάνεται σαν ένα γοητευτικό παιγνίδι αλλά δεν παιένται ταυτόχρονα να αντιμετωπίζεται και ως αξιοθήρηνη λογοτεχνία. Αυτό το γοητευτικό παιχνίδι υπερασπίζεται φανατικά η Άγκαθα Κρίστι και, με τους δικούς της ντετέκτιβ, τη Μίς Μαρτλ και τον Ηρακλή Πουαρό, το βοηθάει όχι μόνο να επιβιώσει και να κατακτήσει το κόσμο, αλλά και να αποκαταστήσει τα σχέσεις του με τη λογοτεχνία.

Ένας αώνας μετά τη γέννηση της Άγκαθα Κρίστι, ο Πολ Νιστερ, στη Γαλλία Πόλη του, επισημαίνει για το αστυνομικό μιθιστόρημα: «Σε μια καλή αστυνομική ιστορία τίποτα δεν είναι περιττό. Δεν υπάρ-



Λονδίνο, 1915. Η Άγκαθα Κρίστι με τη στολή της νοσοκόμας στη διάρκεια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου. Τότε απέκτησε «εξεδικευτή» στις ιδιότητες των δηλητηρίων, τα οποία αργότερα ενέταξε στις ιστορίες της.

χει ούτε μια φράση, ούτε μια λέξη χωρίς νόημα. [...] Ο κόδωμος του βιβλίου ζωντανεύει, βρίσκεται από δυνατότητες, μωσικά και αντιφάσεις [...] όλα γίνονται ουσιώδη».⁴ Ισχύει για κάθε βιβλίο της Άγκαθα Κρίστι.

Οι μιθιστορήματα συνεισφέρα της Άγκαθα Κρίστι στη διάδοση και την καταβούση του αστυνομικού μιθιστορήματος είναι η αποδέσμευσή του από τη γενέθλια γη δική της και του είδους, τη βιομηχανική Αγγλία. Αν ο Σέρλοκ Χολμς του Άρθουρ Κόναν Ντόνιλ είναι καθηλωμένος στην Baker Street, ο Ηρακλής Πουαρό είναι κοσμοπολίτης, ταξιδεύει σε όλη την Αγγλία και η δεκαεπτάχρονη Άγκαθα θα ζώσε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Ο αστικός κοσμοπολιτισμός της αιγυπτιακής πόλης βρισκόταν σε ένα περιβάλλον γεμάτο ιστορικά και αρχαιολογικά αποτυπώματα. «Το τέξδι στην Αίγυπτο με βοήθησε πολύ», συνήθιζε να ξεναγήσει το πρώτο της μιθιστόρημα της.

ΦΟΝΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Το 1907, η Άγκαθα Κρίστι επιστρέψει από τις οπούδες της στο Παρίσι και βρίσκεται τη μητέρα της να ταλαιπωρεύεται από μια απροσδιόριστη ασθένεια, με συνιτιώμενη θεραπεία τη μετακίνησή της σε ένα μέρος με ίδια ποτρό και ζεστό. Το μέρος αντό ήταν το Κάρπο. Παρέμεναν για τρεις μήνες στο ξενοδοχείο Gezirah Palace Hotel και η δεκαεπτάχρονη Άγκαθα θα ζώσε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Ο αστικός κοσμοπολιτισμός της αιγυπτιακής πόλης βρισκόταν σε ένα περιβάλλον γεμάτο ιστορικά και αρχαιολογικά αποτυπώματα. «Το τέξδι στην Αίγυπτο με βοήθησε πολύ», συνήθιζε να λέει.

Πίων στην Αγγλία, καθηλωμένη στο κρεβάτι από γρίπη, αποφασίζει να ξεναγήσει το πρώτο της μιθιστόρημα.

«Θα λάμβανε χώρα στο Κάιρο. Ονόμασα το μιθιστόρημα –δεν ξέρω γιατί– *Snow Upon the Desert*. Το μιθιστόρημα, μια ερωτική ιστορία, που υπογράφει με το ψευδώνυμο Monosyλαββα, παρά τις προσπάθειες του φιλικού οικογενειακού περιβάλλοντός της, δεν εκδόθηκε ποτέ.

Εκείνη την εποχή γνώρισε τον νεαρό ανθυπολοχαγό Άρτο Κρίστι, με τον οποίο παντρεύτηκαν τη Χριστούγεννα του 1914. Με απάτηση του εκδότη της, το επώνυμο του συζύγου της, Κρίστι, θα την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Έτσι γεννήθηκε ένα brand name της αστυνομικής λογοτεχνίας. Κι η Αίγυπτος επανήγιθε γρήγορα σε ένα από τα οκτώ διηγήματα που της ζήτησαν να γράψει για το περιοδικό *The Sketch*, από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 1923 - στην «Περιπέτεια του αι-

Royal Albert Memorial Museum / Agatha Christie Archive Trust

γυπτακού τάφου».⁵

Την επόμενη χρονιά, η Άγκαθα Κρίστι ακολούθησε το σύνγρο της Άρτοι, που είχε παρατηθεί από την Αεροπορία, στη μεγάλη διηλογατική αποστολή της British Empire Exhibition, αφήνοντας πάνω στην Αγγλία τη νεογέννητη κόρη της Ρόζαλιντ, την οποία φρόντιζεν η μητέρα της και η αδελφή της Ματίς. Επικεφτήκαν κατά σειρά τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Χαβάη και την Καναδά. Εκείνος ο γύρος του κόσμου «ήταν ένα από τα πλέον συναρπαστικά πράγματα που συνέβησαν» στην ζωή της. Η έμφυτη ροή στο ταξίδι μας αιθνύτικης φιλοποίησης του κόσμου θα αναδύναται και θα σημάνει το έργο της. Το εξομαλογούνταν αργότερα, επισημαίνοντας ότι, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδίου

είσιο ο εαυτός σου, αλλά ένας άλλος εαυτός. [...] Η ζωή στη διάρκεια του ταξιδίου έχει την ουσία ενός ονείρου. Είναι κάτιο έξω από το κανονικό, όμοις ταυτόχρονα είσιο μέρος του. Σε αυτό εμφανίζονται χαρακτήρες που δεν έχεις συναντήσει έως τότε και, κατά πάσα πιθανότητα, δεν τρόκεται να συναντήσεις ξανά.⁶

Η επιδραση αυτού του μεγάλου ταξιδίου στο έργο της αποτυπώθηκε για πρώτη φορά στο μυθοπόρτμα *The Man with the Brown Suit*, που κυκλοφόρησε το 1924 και εποήγησε το χαρακτήρα του συνταγματάρχη Ρέις. Ένα κομμάτι χαρτί στη γέρα ενός νεαρού στον οιδηροδρομικό σταθμό του Χάντ Πάρκ οδήγησε στη Νότια Αφρική. Με αφετηρία το Κέρτ Τάουν, η ιστορία μεταφέρεται στη Ρόδεσια και τον ευρύτερο αφρικανικό γύρο. Οι προσλαμβάνοντες της Άγκαθα Κρίστι από εκείνον τα ταξίδι είναι διάγρατες και αναδύνονται μέσα από τις γραμμές του βιβλίου. Ως προβέρμανση, δημοσιεύονταν και ένα μικρό διήγημα, το «While the light lasts», με τεκόρη την ενδοχώρα της Νότιας Αφρικής και της Ρόδεσιας.

Από εκείνο το μεγάλο ταξίδι, θα μείνει στις εντυπώσεις της Άγκαθα Κρίστι και η εφαλτική εμπειρία της ναυτίας της από μια θαλασσοταραχή. Τη ναυτία θα κληροδοτήσει στον λογοτεχνικού ήρωα της, τον Ήρακλή Πουαρό, που δεν αντέχει τα πλοία. Το τετραήμερο ταξίδι του από τη Μασσαλία στην Αίγυπτο, στο διήγημα «Η περιπέτεια του Αιγυπτιακού Τάφου», είναι ένας εφιάλτης: «Επειτα γρώνοις: Μα όχι η θάλασσα, η μισή θάλασσα».

DAILY SKETCH
INCORPORATING THE DAILY GRAPHIC

London, Wednesday, December 15, 1926. ONE PENNY.

20 Pages
DARK BLUES
AGAIN
ROUTED
AT
TWICKENHAM

MRS. AGATHA CHRISTIE FOUND ALIVE

Col. Archibald Christie, who has rescued his wife, Mrs. Agatha Christie, from drowning. - I want to believe she is alive. - Her son

Δεκέμβριος 1926. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας *Daily Sketch* που αναγγέλλει την είσηση ότι η Άγκαθα Κρίστι βρέθηκε μετά τη μερική ημερών εξαφάνισή της, όταν την εγκατέλειψε ο πρώτος της σύζυγος.

Οι εντυπωσιακοί άνθρωποι δεν έχουν ιστορία, γράφει κάπου η Άγκαθα Κρίστι, που η ζωή έγραψε γι' αυτή τη δική της ιστορία. Τον Δεκέμβριο του 1926, ο σύζυγός της ζήτησε διαζύγιο. Υπέστη σοκ. Εξαφανίστηκε και την αναζήτησαν δέκα μέρες. Έγινε κεντρικό θέμα στις εφημερίδες, ώστε να εντοπιστεί σε ένα ξενοδοχείο του Γορκούπαρι, όπου έμενε με το όνομα της ερμηνεύτριας του ουδύνου της! Λέγεται ότι αποπειράθηκε να διαλύσει την ερωμένη του συζύγου της τρυπώνοντας στο ινστιτούτο καλλίνυξης που εκείνη βρισκόταν. Άλλα ήταν τελικά το προσωπικό της DNA, η φυρή και το μέριμνη την υπαρξία της περιπέτεια, με χαρακτηριστικούς εκπροσώπους – scripta manent – τη Γεργρούδη Μπελ με το *Daughter of the Desert* και τον Τ.Ε. Λόρενς (ο Λόρενς της Αραβίας) και *The Seven Pillars of Wisdom*. Δύο μέρες πριν από την αναζήρρησή της, μια φωλική παρέα την ιντριγάρει για ένα ταξίδι στη Βαγδάτη. Ακυρώνει τη εισιτήρια και βγάζει άλλα με το Orient Express για την Κωνσταντινούπολη. «Το να ταξδέψω με το Orient Express ήταν ένα όνειρο».

Η εποχή του μεσοπολέμου ήταν η εποχή των οιδηροδρόμων και του Orient Express ήταν το καμάρι της Compagnie Internationale des Wagons-Lits, δρομολογημένο στη γραμμή Καλαϊ - Κωνσταντινούπολη διασχίζοντας και συνδέοντας ταυτόχρονα με ανταποκρίσεις όλη την Ευρώπη. Αν και σε ημέρα 21 ετών, η Άγκαθα (Μόλλερ, ακόμα, τότε) είχε πετάξει με αεροπλάνο σε μια δοκιμαστική πτήση, στις 10 Μαΐου 1911,

που την εντυπωσίασε, θα παραμείνει φανατική σπαδός των τρένων ακόμα και όταν, χρόνια αργότερα, τα αεροπλάνα θα γίνονταν το βασικό μέσο μετακίνησης:

Τι μπορεί να συγκριθεί με ένα τρένο. [...] Το ταξίδι με το τρένο είναι μια ευκαρίπτη για δεις τη φύση και τους ανθρόπους, πόλεις, εικδημές και ποτάμια. [...] Στην ουσία να δεις τη ζωή.

Το 1931, επιστρέφοντας στην Αγγλία, το Οριάν Εξηρές κόλλησε στα γινάτια κάπου στη Γουγκούλαβιά. Ανάμεσα στους επιβάτες είναι και μια κυρία από την Αγγλία που τίνει στάργη το ταξίδι της και διαλέγει ανάμεσα στους επιβάτες – το πολύγραμο διευθύνθη μισσοπίστο του Μεσοπολέμου τους λογοτεχνικούς προέτης για μια νέα εντυπωσιακή περιπέτεια του Ήρακλή Πουαρό. Είναι το *Murder on the Orient Express*⁷ που λέγεται ότι ολοκληρώθηκε στο ξενοδοχείο Πέραν της Πολάς της Κωνσταντινούπολης και κυκλοφόρησε το 1934. Προς την ίδια της, το δομάτιο του ξενοδοχείου φέρει μέχρι σήμερα το όνομα της. Το *Έγκλημα στο Οριάν Εξηρές* έχει μια διακριτή σημειολογία. Εκτός του ότι όλοι είναι ύποπτοι, που αποτελεί σήμα κατατεθέν των έργων της, έχει και μια ασυνθίστη ανατροπή για τα δεδομένα κάθε αστυνομικής πλοκής.

Επίσης αμφισβήτει τον κυρίαρχο κανονιστικό ορθολογισμό του Νόμου και του Δικαίου, κατανοώντας το Φυσικό Δίκαιο και την αυτοδικία.

Ταυτόχρονα δημος υπερασπίζεται τη μεγάλη παρακαταθήη των αυτοκινούμενων, με μιθοδότρια. Οι αναδογές με τα έργα του Μπαλζάκ, έστω και αν γη τηνέτης κρυπτή τις αγνοεῖ, είναι εντυπωσιακή. Όλα είναι υπολογούμενα με ακρίβεια, χαρούμενα πάνω σε εμπειρίες και παρατηρήσεις από την πραγματικότητα, και η σταθερή αναφορά στα πράγματα γίνεται με προσεκτική επιλογή λέξεων και εκφράσεων. Ο αναγνωστής, εκτού του ότι αναμετράται με έναν γοητευτικό γράφο, ταξιδεύει ζώντας τη ζωή και την αιμορραγία των οιδηποδρόμων του μεσοπολέμου, τότε που τα ταξίδια κρατούνται μέρες. Η σημασία στη λεπτομέρεια παίζει ρόλο: επιστημόνια, για παράδειγμα, οι διαιρομένοι σύρτες στις μονές και στις ζήνες καμπίνες και το άγριοτα που ηρομένει για τα ρολόγια των ταξιδιώτων.

Εκείνο όμως το πρώτο ταξδί οτι Μέση Ανατολή θα αποδεγμένη καθοριστικό για τη ζωή και το έργο της Αγκαθά Κρίστου. Την ξενάγησή της αναλαμβάνει ο κατά 15 χρόνια νεότερος της αρχαιολόγος Μαζ Μαλλούνας, που εντυπωσιασμένος από το φέγγιμα και το χιονόμπ της, την άνοιξη του 1930, της κάνει πρόταση γάμου.⁸ Σε πειράζει όμως το επάγγελμά μου είναι να βγάζω πεθαμένους από το χώμα» τη ρώτησε. «Καθόλου αγάπη μου. Όπως ζέρεις λατρεύει τα πιό ματα, ήταν η απάντησή της.⁹ Ένας γάμος που κράτησε 46 ολόδιην χρόνια, επιβίωσε ενός παγκόσμιου πολέμου και οδήγησε σε μακρές περιπλανήσεις και των δύο στο Ιράκ και τη Συρία, όπου ζύνθιν στις εγκαταστάσεις των αρχαιολογικών αποστολών.

Μαρτυρίες από εκείνη την εποχή, που παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Βρετανικού Μουσείου στην Αγκαθά Κρήτης και Αρχαιολογία, επισημαίνουν την αγγλοσαξονική εμμονή των ζένγχων στους τόπους. Φορούσαν πάντα βραδινό ένδυμα στο δεύτερο εναν η Αγκαθά ντυνόταν δημόσια στην Αγγλία με τουνίτ, καυσμήρι και ματζέτ. Το ίδιο ιδρύμα καλοντυμένος και γιλετασσος σποιεοδήποτε συνθήσεις είναι και το alter ego της, ο Ηρακλής Ποναρά. Ιδιόρυθμη ήταν και η συμβολή της στη δουλειά των συζύγου της. Καθώριζε τα αρχαιολογικά ευρήματα με το γαλάκτωμα καθαρισμού προσώπου Ιπποκα. Οι μετακινήσεις της γίνονταν με ένα



Η Άγκαθα Κρίστι τη δεκαετία του 1940.

τετραπλύδρο Φορτ που το είχε
βαπτίσει Queen Mary, ονάν αναζητώντας
όπου και αν βρισκόταν τους
λονδρέζικους *Times*. Την Ελευψή

αγγλικού εφημερίδων στην πλατφόρμα του Επιμονών και οι πρώτες του δημόσια μεταφορές στην πόλη των Ροδών.⁹ Επίσης, κοντά στην πόλη, στην παντά μαζί της τη φωτογραφική της μηχανή, στην αρχή με Leica DRP III και αργότερα, με Kodak 237 EK για ένανονα αιώνι 16 mm.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η δεκαετία του 1930 είναι από τις πο γόνιμες συγγραφικά για την Αγκαθά Κρίστη. Καταρχάς εισάγει τον συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο και τντεκτιβ Πάρκερ Πέιν. Στην αρχή, δημιουργεί δημητρία με ήρωα τον Πέιν που εξελίσσονται στην Αγγλία. Στη συνέχεια, όμως, οι περιπτέτεις του τοποθετούνται στα μέρη που η συγγραφέας έχει γνωρίσει μέσω των ταξιδίων της. Το καλοκαίρι του 1933, συνεπός, δημιουργεί 5 δημητρία με αιντών τον ήρωα ("The Gate of Baghdad", "The House of Shiraz", "The Pearl

κάνεις είναι να αποφεύγεις να πιάρνεις μέρος στις αποστολές», έγραψε σχετικά.

Θα ακολουθήσει την αμέως επόμενη χρονιά το μιθιστόρημα *Death on the Nile*.¹² Αυτή τη φορά δεν είναι η νεαρή Άγκαστα που συνοδεύει τη μητέρα της και με δάκρια στα μάτια θα προτιμήσει μια χοροεσπερίδα από την επίσκεψη στις αρχαιοτήτες του Νείλου, αλλά η σύζυγος ενός αρχαιολόγου που τη συνοδεύει.

Η πολυγραφότατη, με 66 μιθοτορίματα και περίπου 150 διηγήματα σε περίπου μισόν αύρια συγγραφέη ζωή, Άγκαθα Κρίστι ίσως φωτογλυκά, αναγκάζεται (Ιώσας ώμος και να το επιδώκει) σε ένα από τα γηγενετικά παρόντα της με τους αναγνώστες: καταβέτε συχνά διαφορετικές παραλαβές της ίδιας ιστορίας ή μεταποεί ένα διήγημα σε μιθοτόριμα. Ο αέρας στον Νείλο μοιάζει να συγχονεύει τα δυο προηγούμενα αρρηγήματα της. Η μαραζοτοχή του Οράμ Εξηράς, βεβαίως, έχει αντικατασταθεί από το ποταμόπολις Καράκ. Τανόρχουα, όμως, η συγγραφέας δανείζεται την εντυπωσιακή φετινή ταύτια στην υπόθεση της Μεσοποταμίας που όλη έρθοντα μοιούν, κατ την επαναφέρει στο πρόσωπο της ζάπλουντης καλλονής Λινέτ Πριζόναυη. Άλλα και τον συνταγματάρχη Ρέις από τον "Man with the Brown Suit", επιβεβαιώνοντας τη συνεχή επικοινωνία των έργων της.

Επίσης και εδώ συντρέπεται το ερωτικό τρίγυρο, σχέση που συγχράπαντα στα έργα της και σδημηγερή στο έγκλημα. Το προσωπικό υπαρκό της τραύμα, η αποτατική της άφιξη στην Κρήτη που απειλήρισε να διαλύσει τη ζωή της, την οποίανθυσαν στην πλοκή και αυτής της ιστορίας. Όποις συνέβη και με όλες τις ιστορίες της, που έγραψε μετά το διαζύγιο. Ας δούμε τι παρήγει από εκείνη τη περιπέτεια εγκαταδειμόμενη;

Αμέως μετά τον ερωτικό χωρισμό της, σε συνήθεις σπαρακτικούς αδεξίους, έραψε το διήγημα "The Blood Stained Pavement" (Άίμα στο πλακατόριτο). Είχε προηγηθεί το "Within the wall" λόγω πριν από το χωρισμό, όταν ο Άρτος συμπεριφέροταν αυτόν ζένος.¹³ Επίσης, μεταφέρει, στην υπόθεση του εργάλματος στο Νελο, το ερωτικό τρήγονο των δημιγμάτων της προηγουμένης χρονιάς "Φόνος στη Ρόδο", ως "σφραγιστικό παραπλάνησης".¹⁴ Κάτι τον θα επιναλάμψουμε με την ίδια ακριβώς ανατροπή στο μυθιστόρημα *Evil under the sun* (1941).