

interview

ΠΑΡΙΣΟΥΛΑ ΛΑΜΨΟΣ

- Από τη Μαρία Λεμονιά

«ΕΓΩ, Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΑΝΤΑΜ»

Σόκαρε τα διεδυτή media όταν παραδέχτηκε ότι επί 30 χρόνια είχε ερωτική σχέση με τον Ιρακινό μγετη. Τώρα επανέρχεται μιδιάνιας με πικάντικες δεπιομέρειες για τη σχέση της με τον άνδρα που έμεινε στην Ιστορία ως «οφαγέας της Βαγδάτης»



«Ε γάλη πάνταν 16 χρόνια και αυτός ολόκληρος άνδρας», παραδέκεται σήμερα η Παρισούλα Λάμψος, η Ελλήνιδα που σόκαρε τη διεθνή κοινή γιώμη διηδύνοντας ότι για τρεις δεκαετίες ήταν ερωμένη του Ιρακινού δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν. «Ηταν γονευτικός και έμπειρος. Έκανε προσεκτικά βήματα σαν εκείνους που εκπαιδεύουν τα παιδάρια. Χαϊδεύοντας και ταυτόχρονα απαπούν κάτι, σ' αφήνουν αλλά από την άλλη σε κρατούν. Έτσι, με έφερε κοντά του χωρίς να το καταλάβω. Στο τέλος ήμουν ευτυχούμενή και μόνη που τον ένιωθα πλήρη μου να αναστήνει. Ήμουν ερωτευμένη για πολύ καιρό μαζί του. Μέχρι που κατέλαβα ότι ακόρτη και σ' εμένα έπαιξε τον ρόλο του δυνάστη». Το 2001 η Παρισούλα Λάμψος, η «σοτακιοπούτα της Βαγδάτης» όπως την αποκαλούν, με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών δραπετεύει. Αρχικά για την Ταϊλάνδη και έπειτα για τη Σουηδία, όπου ζει μέχρι σήμερα. Πριν από λίγο καιρό έβγαλε το βιβλίο «Η γυνή μου με τον Σαντάμ», το οποίο βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία δέκα χωρών. Στην Ελλάδα η ιστορία της κυρίας Λάμψος έγινε γνωστή μέσα από τις ειδοποιίες Ψυχογιός.

«Πώς αισθανθήκατε, αλήθεια, όταν πληροφορηθήκατε ότι εκτέλεσαν τον Σαντάμ Χουσεΐν;

Γνώριζα ότι θα γίνει. Επρεπε να γίνει. Οταν, όμως, είδα τις εικόνες από την εκτέλεση έπιασα καρδιακή προσβολή και με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Το να βλέπετε έναν τύρο δυνατό άνθρωπο να είναι τρομαγμένος και υπερβολικά αδύναμος είναι, το λιγότερο, σοκαριστικό.

«Την εποκή της σπέστησα μαζί του είχατε την αίσθηση ότι είστε προσβέτες στην ερωμένη ενός πανίσκυρου σινθρόπου;

Φυσικά το ένιωθα και φυσικά το γνώριζα κάθε στιγμή της ζωής μου! Στην εφηφεία μου το σθένος του μου προκαλούσε ενθουσιασμό. Με τα χρόνια ο Σαντάμ έγινε σημανταριάς και διοικητής της Ιράκ των φοβόντουσαν. Όπως κι εγώ. Δεν συμφωνώ με την ιδιότητα της ερωμένης που μου προσδίδετε. Ο Σαντάμ πάντα είχε έναν αιτελείστο αριθμό γυναικών μόνο για το κρεβάτι του – όπως και οι γιοι του. Η σχέση μου μαζί του πάταν μακρόχρονη και πο περίπλοκη από εκείνη της ερωμένης.

«Υπήρξαν, αωτόσο, και σπηλιές ευτυχίας κοντά τους;

Σήγουρα. Ήμουν μόλις 16 ετών όταν την γνώρισα και ήταν ο πρώτος μου έρωτας.

«Πρώτες από κάθε άποψη;

Ναι, ο Σαντάμ με έκανε γυναίκα. Είχαμε πάσι στην εξοχική του έπαυλη. Κάποια στιγμή οι υπόλοιποι της παρέας εξαφανίστηκαν και ο Σαντάμ με αυτοπεποιθηση με οδήγησε στην κρεβατοκάμαρα. Στη μέση βρισκόταν ένα τεράστιο κρεβάτι με οροφή, ντυμένο στα λευκά με ένα λουλούδι στο κέντρο. «Ηθελα κάτι που να αρέσει σε Ευρωπαία», μου είπε. Επρόκειτο για κομπλιμέντο. Είχε φροντίσει όλα να είναι του γούστου μου. Γ' αυτό πήγα κοριτάκι και έφυγα γυναίκα.

«Πού γνωριστήκατε;

Θα διαβάσετε όλη την ιστορία της γνωριμίας μας στην αρχή του βιβλίου. Εν συντομίᾳ, γνώρισα τον Σαντάμ σε ένα δείπνο ενός γετονικού οπιτού στη Βαγδάτη. Οποιας ανέφερα, ήμουν ανήλικη κι έπρεπε να πείσω τη μητέρα μου να με αφίσει να πάω. Ο γιοντές μου αντριδρούσαν, αλλά εκείνος έβρισκε πάντα τρόπους για να δημιουργεί απέναντι στους γονείς μου όλωσθι.

«Τον συγγράψατε ποτέ;

Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήμουν ερωτευμένη μαζί του όταν τον πρωτογάνωρα. Ωστόσο ο αγάπη μεταξύ ενηλίκων είναι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν συμφωνείτε; Δεν αγάπησα τον Σαντάμ. Ενισχυτός, φόβο, επιθυμία, κάποιες φορές ήμουν σαν την αδελφή του, τη φίλη του, τη μητέρα του... Όρος, αγάπη ένιωσα για τον άντρα μου. Οταν ο Σαντάμ με ανάγκασε να τον αφήνω, έγινα ένας πεθαμένος άνθρωπος συναισθηματικά. Στη συνέχεια αγάπησα τα παιδιά μου και κανέναν άλλον.

«Θυμάστε κάποιο άλλο περιστατικό από τη μεταξύ σας σιέση;

Είκα ένα κόκκινο τηλέφωνο στο οπίτι μου. Ένα τηλέφωνο για όλο τον κόσμο και το κόκκινο μόνο για τον Σαντάμ. Ο Σαντάμ Χουσεΐν ήταν



Το βιβλίο
«Η γυνή μου με τον Σαντάμ» κυκλαφορεί σε δέκα χώρες, ανδρισμέσθους και στην Ελλάδα

ο αρχηγός μιας κώρας, πάταν πολυάσχολος, δεν είχε πάντα χρόνο για μένα. Κάποιες φορές συναντόμασταν συχνά και άλλες ποτο σπάνια. Είκαμε ένα ιδιαίτερο σπίτι στον ευρύτερο χώρο του παλατιού, όπου συναντόμασταν. Πότε δεν ήρθε στο σπίτι μου. Οι γιοι του ερχόντουσαν αρκετά συχνά, αλλά γενικά το σπίτι μου πάταν για μένα και τα παιδιά μου.

-Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κοινή στο φωτογραφία με τον Σαντάμ βρέθηκε πάνω σε κομοδίνο του σπιτιού του;

Είχα πολλές φωτογραφίες όταν ήμουν στο Ιράκ. Δεν γνωρίζω πού κατέληξαν όταν έφυγα από τη Βαγδάτη. Φυσικά δεν μπορούσα να τις πάρω μαζί μου. Αν οι άνθρωποι της Mukhabarat με έβρισκαν, θα καταλήφθιαν ποια ήμουν. Αν πάλι με έβρισκαν οι επαναστάτες, θα με μπούσαν βλέποντάς με να καμογέλω στην ίδια φωτογραφία με τον Σαντάμ.

-Πότε μιλήσατε για τελευταία φορά μαζί του; Δεν του ξεναγήσατε από τη στηγμή που αποφάσισε ότι ο χρόνος μου μαζί του τελείκεν. Πίστευα ότι θα με σκάσωνε και γ' αυτό πήρα την απόφαση να αποδράσω. -Η CIA έποιξε ράλι στην απόδρασή σας;

Σχεδίασα τα πάντα ρόντ μου, αλλά αποδεικθήκε ότι η INC και η CIA προσπαθούσαν να με βρουν. Είχαν δώσει χρήματα για να με βγάλουν από το Ιράκ. Πέρασε πολὺς καιρός μέχρι να το μάθω. Μέχρι τότε νόμιζα ότι ήμουν απολύτως ρόντ μου.

-Σκεφτήκατε κάποια στηγμή να τον παντρευτείτε; Ποτέ!

-Το γεγονός, όμως, όπου υπήρξατε ερωτευμένη με τον συγκεκριμένο ένθρωπο δεν σας έκανε να σκεφτείτε κάποια στηγμή να αποκτήσετε παιδιά μαζί του;

Η σχέση μου με τον Σαντάμ Χουσεΐν κράτησε για περισσότερα από

30 χρόνια. Υπήρξαν μεγάλες περίοδοι που δεν συναντόμασταν, αλλά ποτέ δεν διέκοψε να έχει επαφή μαζί μου. Για εκείνον ήμουν ένα αντικείμενο, ιδιοκοινία του. Ήθελε πάντα να έχει τον έλεγχο.

-Τι πιστεύετε για την Ελλάδα και τις Ελληνίδες;

Στον Σαντάμ άρεσε η ελαφριά ελληνική προφορά μου. Για εκείνον οι

Ο Σαντάμ δεν υπήρχε βίαιος με τη φυσική έννοια του όρου - προς εμένα. Φερόταν πολύ άσχημα στους ανθρώπους και μπορούσε εύκολα να σκοτώνει, όμως εγώ ήμουν συάμευος σε εκείνους που είχε επιλέξει να προστατεύει. Δεν θα ήμουν ζωντανή διαφορετικά. Ο Σαντάμ με προστάτευε ακόμη και από τον γιο του, τον Uday.

-Γιατί επιλέξτε τη Σουηδία ως μόνιμο τόπο διαμονής μας;

Οι Αμερικανοί με πήγαν στην Ταϊλάνδη και με κράτησαν εκεί για δύο χρόνια. Εφεραν και τη μία από τις δύο κόρες μου, τη Liza. Εκεί γνώρισε τον Σουηδό δάντρα της και μετακόμισαν στη Σουηδία, όπου αργότερα πήγα κι εγώ μαζί με την άλλη κόρη μου, την Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα στη συνέχεια μετακόμισε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της.

-Τι οφεντάτε σε εκείνους που λένε ότι το βιβλίο εμπεριέλαβε μυθεύματα της φαντασίας σας;

Τι μπορώ να πω; Αυτή είναι η πολ' μου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πει ψέματα για μένα. Τώρα που λέω την αλήθεια την αποκαλούν ψέμα. Τι μπορώ να πω;

-Έκω πραγματική απορία: διαθέτουν, αλλάθεια, τρυφερότητα τόσο απλογοί πγέτες;

Στο τέλος, μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Ο Θεός θα τηρώρησει τον Σαντάμ για τη σκληρότητά του απέναντι στον ιρακινό λαό. Επίσης, θα γνωρίζει ότι υπήρξε και κάτι καλό σ' αυτόν. Κάθε άνθρωπος έχει τις καλές πλευρές του. Ακόμη και ο Σαντάμ Χουσεΐν.

Κι ας οικούγεται αυτό ακριβοί.

-Γιατί θελήσατε να βγάλετε το συγκεκριμένο βιβλίο;

Κατά την παραμονή μου στη φιλακή της Νίκαιας, μποσκέθηκα στον εαυτό μου ότι, αν κατάφερα να επιζήσω, θα έκανα τη χώρα μου βιβλίο. Οταν γνώρισα τη Σουηδέζα δημοσιογράφο Lena Katarina Swanberg, ένιωσα ότι έφτασε η στιγμή.



«ΩΤΑΝ Ο ΣΑΝΤΑΜ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΗ ΝΑ ΑΦΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ, ΕΓΙΝΑ ΕΝΑΣ ΝΕΩΑΜΕΝΟΣ ΑΝΟΡΔΟΣ ΣΥΝΑΙΣΣΟΜΑΤΙΚΑ»