



Ο Φίλιπ Πούλμαν, ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος, σύγχρονος – αγγλός συγγραφέας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκες, γεννήθηκε στη Νορβηγία στις 19 Οκτωβρίου 1946. Πρόκειται για χαρισματικό παραμυθά, για καταπληκτικό συγγραφέα γνωστό από το έργο των «Τριλογία του Κόσμου». Τα περισσότερα από τα βιβλία του δεν έχουν σαφή αναγνωστικά όρια πληκτίας. Οι βαθμοτόχαστοι συμβολισμοί του, οι πρωτότυποι αιγαίνοντες θεματικοί αλλά και φιλοσοφικές αναζητήσεις, απευδύνονται σε τολμηρούς αναγνώστες, αυτοί τον ενδιαφέρουν και αυτούς δέλει να κερδίσει.

Φίλιπ ο Θεός είναι ήδη πεθαμένος... Πούλμαν

Συνέντευξη στην
Κώστια Κοντοπέλεων

Αρχίσατε τη συγγραφική σας καριέρα με τον Κόμη Καρλστάιν και την τετραλογία της Σάρας Λόκχαρτ, στην οποία πρωταγωνιστεί μια νεαρή και δυναμική ντεκέτιβ της βικτωριανής Αγγλίας, και με ένα άλμα προχωρήσατε στην βραβευμένη «Τριλογία του Κόσμου», που θεωρείται φανταστικό έπος. Τι σας παρακίνησε να κάνετε αυτή τη μεταστροφή; Δεν είμαι τόσο σίγουρος πως ο όρος μεταστροφή ανταποκρίνεται σ' αυτό που πραγματικά συνέβη, μάλλον θα έλεγα πως ήταν η φυσιολογική εξέλιξη... Και, εν πάση περιπτώσει, δεν αναφέρατε καθόλου όλα τα άλλα βιβλία που έχω γράψει ενδιάμεσο! Η απόλαυση που αντησεί κάποιος από τη συγγραφή βιβλίων για παιδιά είναι απότελεσμα της επιευθερίας που βιώνει, αφού δεν είναι αναγκασμένος να περιοριστεί σ' ένα θεματικό εκφραστικό ύφος. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να γράψω ένα παραμύθι κι αμέσως μετά ένα θρίλερ κι ύστερα ένα κείμενο που να βασίζεται αποκλειστικά στην φαντασία κι αργότερα ν' ακολουθήσει ένα ακόμη παραμύθι –υπάρχει τόσο επιευθερία, η οποία, πιστέψτε με, μ' ευχαριστεί αφόνταστα.

Πού ανταμώνετε τους ήρωές σας; Πώς παίρνουν σάρκα και οστά στα μυθιστορήματά σας; Είναι υπαρκτά πρόσωπα;

Αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία ο Πλάτων θα έδινε τη δική του απάντηση και ο Αριστοτέλης μια άλλη. Ποιος είμαι, ποιοπόν, εγώ που θα τολμήσω να θέσω αυτήν την ερώτηση σ' έναν από τους δύο μεγάλους έλληνες φιλοσόφους; Είναι γεγονός πως οι ήρωές μου δίνουν στον αναγνώστη την αίσθηση πως είναι υπαρκτά πρόσωπα, όμως εγώ ξέρω πως δεν είναι. Μοιάζει σαν να τους ανακαλύπτω και όχι να τους επινοώ, όμως καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν, εγώ όμως ξέρω πως δεν είναι έτσι.

ωστόσο, παραμένει και για μένα μυστήριο, όπως η ερώτηση που αφορά την επεύθε-
τη βούληση. Δεν ξέρω!

**Λένε πως η «Τριλογία του Κόσμου» είναι μια διασκευή του Χαμένου Πα-
ραδείσου του Τζον Μίλτον, προσαρμοσμένη για εφήβους και παιδιά.
Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη;**

Μια ακόμη δύσκολη ερώτηση. Ναι, μέχρις ενός σημείου η «Τριλογία του Κόσμου» είναι
μια εσκεμμένη προσπάθεια να ειδούσω σ'ένα είδος διαλόγου μ' αυτό το πολύ σημα-
ντικό ποίημα. Αλλά ο Χαμένος Παράδεισος είναι στην ουσία μια εκ νέου αφήγηση του
τρίτου κεφαλαίου από το Βιβλίο της Γένεσης... ίσως και να είναι αλήθεια, καθώς λένε
μερικοί, πως υπάρχουν μόνον επτά ιστορίες στον κόσμο, και το μόνο που μπορούμε
να κάνουμε είναι να ξαναπούμε τις παπιές μ' έναν διαφορετικό τρόπο.



Ο Άρχοντας
των δύο Κόσμων
Εκδόσεις Ψυχογιός

**Οι πρωταγωνιστές της τριλογίας είναι παιδιά. Υπήρχε συγκεκριμένος
λόγος γι' αυτήν την επιλογή;**

Α, δεν ήταν θέμα επιλογής. Δεν στάθιμος διάφορες εναλλακτικές πήγεσις ώστε να
κάνω μια ήρεμη και ορθολογιστική επιλογή ανάμεσά τους και τελικά να επιλέξω την
μία που θα πίστευα πως θα πειτουργούσε καλύτερα -η έμπνευση δεν πειτουργεί έτσι.
Δεν είχα καθόλου το δικαίωμα της επιλογής. Η ιστορία ήρθε σε μένα ενσαρκωμένη με
αυτούς τους χαρακτήρες, κι αυτό ήταν.

**Η τριλογία σας είναι γεμάτη συμβολισμούς και φιλοσοφικά θέματα,
πιστεύετε πως μπορεί να γίνουν κατανοητά από τους νεαρούς ανα-
γνώστες σας;**

Και πάλι η εικασία πίσω από την ερώτησή σας μοιάζει να είναι πως ο συγγραφέας
διαπέργει: διαπέργει να παρεμβάπει διάφορα «θέματα» στην ιστορία, για παράδειγμα.
Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Ανακάλυπτα την ιστορία καθώς την έγρα-
φα, δεν την έχασε ποτέ από τις ιστορίες μου είναι γραμ-
κά μεγάλη στυχία να συμπεράνω πως οποιαδήποτε από τις ιστορίες μου είναι γραμ-
μένη «για» κάποιον συγκεκριμένα. Δεν μπορείς να παραγγείλεις εκ των προτέρων το
είδος του οκροστηρίου που θα θήσεις, σαν να έκανες τηλεφωνική παραγγελία για
η πίτσα σου. Μπορεί, ωστόσο, να τραβήξεις ένα εντελώς διάλογο είδος οκροστηρίου ή
ακόμη και κανένα αποθύτως οκροστήριο. Το περισσότερο που μπορείς να κάνεις με
μια ιστορία είναι να την πετάξεις στη θάλασσα, σαν μήνυμα κλεισμένο σε μπουκάλι,
δεν ξέρεις που θα καταλήξει τελικά. Ούτε μπορείς να αποφασίσεις το γιατί θα αρέσει
στον κόσμο. Μπορεί να γράψεις κάτι που θεωρείς πως είναι μια δηκτική πολιτική σάτι-
ρα και να ανακαλύψεις, εντέλει, πως ο κόσμος το διαβάζει ως ερωτική ιστορία.

**Είναι, εντέλει, η παιδική λογοτεχνία ένα μέσο έκφρασης που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να φωτίσει «εντόπικα» θέματα -ανησυχίες και κοι-
νωνική κριτική, για παράδειγμα- με έναν άπλο τρόπο, πλέον ευέλικτο
απ' ό,τι αυτόν που χρησιμοποιείται στη λογοτεχνία των ενηλίκων;
Πιστεύω πως η (επονομαζόμενη) παιδική λογοτεχνία έχει ωφεληθεί από το γεγονός
πως επάχιστοι ενήλικες τη διαβάζουν. Σημαίνει πως μπορούμε να απελευθερωθούμε**



Το Κεχριμπαρέτο.
Τηλεοκόπιο
Εκδόσεις Ψυχογιός

με το να πέμψει πράγματα ή να φανταζόμαστε πράγματα που θα μπορούσαν να πάρουν καλέσουν φόβο ή να ενοχλήσουν ή να μπερδέψουν ή να θυμώσουν τους ειπικούς αλλά τα οποία τα παιδιά αποδέχονται με θαυμαστή αταραξία.

Σας τίμησαν το 2001 με το βραβείο Whitbread για το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς. Σας ξαφνίασε αυτό το βραβείο; Να θυμηθούμε πως πάντα η πρώτη φορά στην ιστορία του συγκεκριμένου θεσμού που το βραβείο δόθηκε σε έργο για παιδιά. Γιατί νομίζετε πως ήταν ο τρίτος τίτλος της Τριλογίας σας που τελικά βραβεύτηκε, δηλαδή *To κεχριμπαρέτο τηλεοκόπιο*, κι όχι ο πρώτος ή ο δεύτερος;

Νομίζω πως αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν πως ο κριτικής επιτροπή με αυτό το βραβείο βράβευε συνολικά όλη την Τριλογία και πως μπορούσαν να το κάνουν μόνο αφού κυκλοφόρησε και ο τρίτος τόμος που την ολοκλήρωσε. Πάντοτε υποστηρίζω πως στην ουσία η Τριλογία είναι ένα μεγάλο μυθιστόρημα κι όχι τρία ξεκαρδιστικά. Ήταν, ποιονδή, λογικό να το δώσουν στο τελευταίο βιβλίο της Τριλογίας.

Ο Φίλιπ Πούλμαν έστησε έναν κόσμο που μοιάζει να εκπορεύεται από μια επιτακτική και συνάμα αυθαίρετη, αληθιά, εντούτοις, συναρπαστική διόγκωση του δικού μας κόσμου. Είναι αληθεία αυτό;

Νομίζω, ναι, ή ίσως και όχι. Ίσως. Νομίζω πως το μεγαλύτερο μέρος του το έμπιεν στην ουσία.

Αν έπρεπε να αποκοπείτε ο ίδιος σ' έναν κόσμο, ποιον κόσμο θα επιλέγατε;

Θα ήθελα να επισκεφτώ τον κόσμο της Λύρας, αληθιά εκείνος που θα επιθυμούσα περισσότερο από όλους να πάω είναι ο κόσμος των Μαλέφα -θύμάστε; Εκείνοι το πλάσματα με τους τροχούς... Θα ήθελα να μάθω πώς κατάφεραν να αναπτύξουν με πολύσυνθετη κουπήτουρά χωρίς να καταστρέψουν τον κόσμο τους. Είναι ανάγκη να μάθουμε αυτό.

Πιστεύετε πως τα παιδιά (που συνήθως είναι εκείνα που έχουν δαιμόνια) είναι δυνατά μέσα στην αθωότητά τους και πως, καθώς μεγαλώνουν και μετατρέπονται σε έμπειρους ενήλικες, χάνουν τη δύναμη τους;

Όχι, δεν χάνουν τα δαιμόνιά τους. Αυτό που συμβαίνει καθώς τα παιδιά πορεύονται προς την εφηβεία τους είναι πως τα δαιμόνιά τους χάνουν την ικανότητα να οληρώνουν κι εγκριωβίζονται σ' ένα αμετάβλητο σχήμα. Αυτό συνεπάγεται περιορισμούς, αλλά επίσης κουβαλάει μαζί του δύναμη, γνώση και σιγουρία.

Ποιο είναι το δικό σας δαιμόνιο και ποιο είναι το όνομά του;

Αλήμονο! Δεν ξέρω. Πολλοί μου έχουν κάνει αυτήν την ερώτηση κι επειδή θέλων οπωσδήποτε μια απάντηση συνήθως πάέω πως το δαιμόνιό μου είναι ένα πουλί που ανήκει στα όρνεα -κοράκι, καλιακούδα, σταροκόρακας, κάτι τέτοιο- δηλαδή ένα από εκείνα τα πουλιά που κλέβουν συστηματικά ό,τι πάμπει ή γυαλίζει. Αυτό είναι πως κάνει συνεχώς ένας παραμυθάς. Αληθιά δεν ξέρω ποιο είναι τ' όνομά του. Ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψεις τι μορφή έχει το δαιμόνιό σου είναι να ρωτήσεις τη

νώμη φίλων σου, αλλά με την προϋπόθεση πως οι απαντήσεις τους θα είναι ανώμερες. Αν υπάρχει πλήρης ομοφωνία πως είναι «γυμνοσάπιαγκας», τότε...

Ένα πολύ σημαντικό σύμβολο-εύρημα στην Τριλογία είναι η Σκόνη. Η Σκόνη, σύμφωνα με τον Πούλμαν, είναι η πρώτη ύλη από την οποία οι άνθρωποι αποτελούνται. Στα μυθιστορίματά σας οι δυνάμεις του καλού βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση του μέρους στο οποίο η Σκόνη αυτή δημιουργείται. Τι ψάχνουν στην ουσία να βρουν; Μήπως τελικά αυτό είναι το κλειδί της όλης ιστορίας;

Dxi. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι μια δύσκολη ερώτηση η συγκεκριμένη και επιστρέψιμη αυτήν στο επόμενο βιβλίο μου, το οποίο θα έχει τον τίτλο *To Βιβλίο της Σκόνης*. Δῆλα θα ξεκαθαριστούν εκεί.



*To Αστέρι
του Βορρᾶ*
Εκδόσεις Ψυχογιός

Ουσιώδες στοιχείο και στα τρία βιβλία της Τριλογίας είναι η μάχη ανάμεσα στο Καλό και το Κακό, ανάμεσα στο πάθος για την αλήθεια και την εμμονή με κάθε μέσο στην οπισθοδρόμηση. Πιστεύετε πως η Εκκλησία με τις πράξεις της είναι αρωγός της οπισθοδρόμησης; Πιστεύετε πως έχει xάσει τον προορισμό της;

Το συμπέρασμα που βγαίνει από το τελευταίο θέμα αυτής της ερώτησης είναι πως η Εκκλησία κάποτε πορεύόταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πως αυτό έχει μεταβάλει στις μέρες μας. Αλλά ίσως ποτέ να μην ακολουθούσε το σωστό δρόμο. Νομίζω πως η θρησκευτική παρόρμηση του ανθρώπου είναι φυσικό και υγιές σύμπτωμα, αλλά όλες οι θρησκευτικές οργανώσεις μου δημιουργούν βαθύτατη δυσπιστία, γιατί φοβάμαι πως ο μόνος στόχος τους είναι η με κάθε μέσο διατήρηση και επαύξηση της γηίνης (πολιτικής και κοινωνικής) δύναμής τους. Όλες οι θρησκείες πιστεύω πως πορεύονται σε λάθος δρόμο.

Σας έχουν κατηγορίσει ως άθεο, γιατί αισκείτε κριτική στην Εκκλησία και ευαγγέλιζεστε την Δημοκρατία των Ουρανών με μια εντελώς δική σας άποψη. Εμείς, ωστόσο, πιστεύουμε πως αυτή η Δημοκρατία των Ουρανών δεν είναι τίποτε περισσότερο από την άποψη της χριστιανικής διδασκαλίας διατυπωμένη με διαφορετικό τρόπο. Είναι σωστή αυτή η άποψη ή είσαστε στ' αλήθεια άθεος;

Αυτή η ερώτηση ακούγεται σαν να εκπορεύεται από την ισπανική λερά Εξέταση! Πραγματικά, είναι μια ακόμη ερώτηση που προτίθεμαι να ερευνήσω πιο εμπεριστατωμένα στο *Βιβλίο της Σκόνης*. Θα ήταν πολύ δύσκολο να το απαντήσει κανείς σωστά εδώ –γι' αυτό, παρακαλώ, συγχωρήστε με. Υπάρχει μια περίπλοκη κι ενδιαφέρουσα σχέση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, και δεν μοιάζει καθόλου με αυτήν που η Εκκλησία πιστεύει.

Με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην ταραγμένη κοινωνία των ανθρώπων, πιστεύετε πως ο Θεός είναι πραγματικά ένας γέρος, απομονωμένος κι ανίσχυρος να αντιδράσει στις δυνάμεις του καλού και του κακού;

Όχι. Νομίζω πως είναι ήδη πεθαμένος.

Σας ευχαριστώ... ■

Η Κώστια
Κοντολέων είναι
συγγραφέας και
αποκλειστική
μεταφράστρια
του Φίλιπ
Πούλμαν στην
Ελλάδα