



Τόνι Μπλερ: British Cool

Από τον ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

Τσούκας Βλάιρ, *Ένα ταξίδι*,
μετάφραση: Χρήστος
Καψάλης, Ελένη
Συλογίδη, Ψυχογιός,
Αθήνα 2011, σελ. 932.

Ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός συγγράφει ένα ποπ ανάγνωσμα, χωρίς ίχνος πατερναλισμού, για να εκμηδενίσει την φυσική απόσταση που χωρίζει τον ίδιο ως πολιτικό από τους πολίτες. Για όποιον παρακολούθησε τα δέκα χρόνια της πρωθυπουργίας του, δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Μπλερ λειτουργεί ως συγγραφέας όπως πορεύτηκε ας πολιτικός. Ήταν και παραμένει ένας μετριός επικοινωνίας.

Aντίθετα απ' ό,τι θα μπορόσε να υποθέσει κανείς, δεν χρειάζεται να σπλιστεί με μεγάλη υπομονή για να διαβάσει τις 900 και πλέον σελίδες των πολιτικών απομνημονεύματων του Τόνι Μπλερ. Ο λόγος του ρέει, διηγείται με γλαιφυρότητα, δίνει μερικά πολύ καλά δεδήματα βρετανικό χιούμορ, δημιουργεί μια αισθητή οικειότητα στον αναγνώστη, πετυχαίνει να ακούντετε σαν φυσιολογικός άνθρωπος –μια ιδιότητα που υπερασπίζεται σε διάφορα ομεία του βιβλίου του– ο οποίος ιδλιθηκε να κάνει μια όχι και τόσο συνθισμένη δουλειά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτίθεται σε τέτοιο βαθμό που σε κάνει να αναρωτίσεις εάν αυτοπαγδένειται ή εάν είναι τέχνασμα ενός ευφυούς χειριστή όλων των ειδών της επικοινωνίας. Δεν κρίβει τις προθέσεις του: από την πρώτη αράδια της εισαγωγής δηλώνει ότι θα γίνεται τα δικά του απομνημονεύματα να μην ξέχαστον σε κάποιο ράφι όπως ουμβάνει με τα περισσότερα του είδους. Ο προσωπικός τόνος ανεβαίνει μερικά ίδια απ' όσο ενδεχομένως θα επέτρεπαν άλλοι πολιτικοί στον εισιτό τους (δύσκολα θα άκουγες κάποιον συνάδελφο του να χαρακτηρίζει τον εισιτό του ηλιθιού, αφελή, ανόντο, ανεύθυνο και μπούμπούνα – με αινήν τη σειρά). Το εξομολογητικό ύψος, είναι όταν ο συγγραφέας αναφέρεται σε μια σωτήρια βραδιά με τη σύζυγό του Σέρι είτε σε μια αμήχανη συνάντηση με τη βασιλισσα, δίνει τέμπο στη δημόγηση. Και τα κουτούφηδια από τα δωμάτια της εξουσίας δεν εξά-

πτουν μόνο την περιέργειά μας. Ο Τόνι Μπλερ επιχειρεί να πείσει ότι δεν είναι μόνο ένας από «αυτούς» αλλά και κάποιος από «εμάς». Ασφαλώς οργανωτικός και φιλόδοξος, όπως οφείλει να είναι ένας πολιτικός. Άλλα και κάποιος που απλώς κάνει μια δουλειά.

Ο Μπλερ συγγράφει ένα ποπ ανάγνωσμα, χωρίς ίχνος πατερναλισμού για τον ίδιο ως πολιτικό απόσταση που χωρίζει τον ίδιο ως πολιτικό από τους πολίτες, να γεφυρώσει το χάσμα που θα μπορούσε να κάνει τον ίδιο να φαίνεται απόμακρος και τους δεύτερους να είναι καρχνόποιτοι απέναντι του. Για όποιον παρακολούθησε «έστω και χωρίς τον επιστημονικό φανατισμό ενός πολιτικού αναλυτή» ή την επαγγελματική ευσυνειδοσύνη ενός πολιτικού συντάκτη – τα δέκα χρόνια της πρωθυπουργίας του, δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Μπλερ λειτουργεί ως συγγραφέας όπως πορεύτηκε ως πολιτικός. Ήταν και παραμένει ένας μετριός επικοινωνίας. Το διακύβευμα τότε και τώρα είναι η άρση αυτής της καχυποψίας. Ο Μπλερ δίνει την αισθητή στις νιώσεις ικανοποίησης που διατηρεί την προστάθμη του από την προστάθμη του να προστατεύει την υιοφορμή του εάν αισθανθεί ότι πολίτες και αναγνώστες αναγνωρίζουν τις καλές του προθέσεις. Είναι το πνεύμα που διαπερνύσει τα δέκα χρόνια της πρωθυπουργίας του όπως διαπερνά και τις 900 σελίδες του βιβλίου του.

Το διακύβευμα δεν είναι μικρό για έναν πολιτικό που βαρύνεται με τον πόλεμο στο Ιράκ και οποιου η αφοσίωσή στις Ηνωμέ-

νες Πολετείες του Τζορτζ Μπους γέννησε έναν διόλου κολακευτικό χαρακτηρισμό για τον ίδιο κι έκανε πολλούς Βρετανούς αλλά και Ευρωπαίους να αισθανθούν ταπεινωμένοι. Από αυτή την άποψη δεν είναι περίεργο ότι το «σκυλάκι» του τότε αμερικανού προέδρου αφιερώνει κάπου του 200 σελίδες στις διάφορες πτυχές του πολέμου του Ιράκ. Κερδίζει το στοίχημα; Η απάντηση θα ήταν αδύνατο να περάσει τα στενά όρια της προσωπικής άποψης. Πολλοί από τους πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως προσδετικοί και που ένιωσαν χαρά και ανακούφιση ότιαν ο Μπλερ κέρδισε τις εκλογές του 1997 στη Βρετανία, σήμερα αισθάνονται προδομένοι (ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς ετοιμάζονται να προδοθούν και από τον Μπαράκ Ομπάμα).

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είτε προκαλέται δίκαια είτε άδικα, η προδοσία είναι ένα διαβρωτικό συναίσθημα που διατασθήσει κάποιον δύσκολα τον εγκαταλείπει. Ειδικά μετά την τρίτη του νίκη, τον Μάιο του 2005, η σχέση του Μπλερ με την προσδετική κοινή γνώμη θύμιζε έναν καταδικούμένο γάμο. Τα χρόνια που έχουν ακολουθήσει μετά την παραίτησή του από την πρωθυπουργία τον Ιούλιο του 2007 αφήνουν σε πολλούς μια πικρή γεννητή. Τι σόλι τόπος είναι κάποιος που αναλαμβάνει εκπρόσωπος του Κουναρτέου στη Μέση Ανατολή (με ομολογουμένως πεντηχά αποτελέσματα), κάπου εικεί εντυρφεί στις χριστιανικές αξίες και συγχρόνως παραδίδει «μαθήματα γεωπολιτικής» σε στελέχη

επενδυτικών ομίλων αντί 200.000 ευρώ το μάθημα;

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης ήταν ακόμη χειρότερη. Ξεκίνησε με έναν παράφορο έρωτα και ομιλαδεύηση από ένα κάποιος οδυντρό διαζύγιο. Όταν τριν από μερικούς μήνες το *Ταξίδι* του Μπλερ κυκλοφόρησε στη Βρετανία, τα μέσα ενημέρωσης έμοιαζαν με ύσιες που είχαν δει επιτέλους το ανυπεράσπιτο θύμα τους να ξεπριβάλει από τη φωλιά του. Ας σταυρολογήσουμε τι έγραφαν: Ο Μπλερ λυπάται για το γεγονός ότι απαγόρευε το κυνήγι της αλεπούς, αλλά όχι για τον πόλεμο στο Ιράκ! Απέφευγε στο τηλέφωνο τον Γκόρντον Μπιράουν! Φοβόταν τη βασιλισσα! Θαύμαζε τον Μπους! Έπινε για να ξεχάσει τον κορυφαίο υπουργό του! Είχε την αίσθηση ότι κάθε τίτλος θα προκαλούσε εκείνο το μακρόσυρτο επιφύλημα που ξεκινάει σαν απορία και τελειώνει με απέχθεια καθώς ένα ζευγάρι γουρλωμένα μάτια διαβάζει τα τρομερά νέα. Φτάνε μόνο τα μέσα ενημέρωσης: Ασφαλώς όχι. Ο Μπλερ καλεί παλιούς φίλους και ορκισμένους εχθρούς να δουν τις ειλικρίνεις του προθέσεις βάζοντάς τους να οκύψουν (κάποιες φορές) σε μια κλειδαρότρυπα. Ήταν φυσικό το μάτι της οκανδαλοθηρίας να μείνει κολλημένο εκεί. Σε αυτό το στιλρό παιχνίδι ενηλίκων ο Μπλερ μοιάζει να αισθάνεται μονής χαμένος – τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά. Στο *Ταξίδι* του λύνει ήρεμα τους

λογαριασμούς του με το Ιράκ, τον Θεό, τον Μπράουν ή διάλογο των απασχόλησε τα δέκα χρόνια της πρωθυπουργίας του. Άλλα με τα μίντια σηκώνει τα μανίκια του σαν ένας μαχητής που διψάει για τη ρεβάνα¹. Τα κατηγορεί για λαϊκισμό και σκανδαλοθηρία και καταγγέλλει ότι εξιντρετούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους και των εκδοτών τους. Και στο τέλος της κινητοπατινάδας πετάει μια μικρή βόμβα:

Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στη σύγχρονη δημοκρατία είναι ένα ζήτημα το οποίο κάθε ανώτερος πολιτικός που γνωρίζει πιστεύει ότι είναι ώριμο προς ουζήτηση. Κι όμως παραμένει ουσιαστικά ανέγγιχτο επειδή τα μέσα ενημέρωσης συνολικά απεχθάνονται αυτόν τον διάλογο και προκαλούν ξήμα σε δύο συνθήσεις να υπομείνουν να υπομείνουν, ενώ οι πολιτικοί φοβούνται τις συνέπειες αν αμφισβήτησουν τα ισχυρά συμφέροντα που επενδύνειν στα μέσα ενημέρωσης... Κάθε δραστηριότητα η οποία ενέχει εξουσία υπόκειται πλέον σε ισχυρός κανόνες διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας, με μια μόνο εξαίρεση: τα μέσα ενημέρωσης.²

Η τελευταία φράση είναι πραγματική αιτία πολέμου. Οι Ταλιμπάν του κλάδου θα σήκωναν ενδεχομένως το λάθιρο της αντίστασης, καταγγέλλοντας απόπειρα φύμασης του Τύπου και λογοκρισίας. Είναι πάντως μια θέση που δύσκολα θα περιμενεις κανείς να διατυπωθεί από έναν φιλελεύθερο.

WHO IS WHO

Αλήθεια, τι ήταν ο Τόνι Μπλερ; Πουλημένος δεξιός, όπως θα έλεγαν οι ορθόδοξοι αριστεροί, ή κρυφοαριστερός διώς θα πίστευαν οι φανατικοί δεξιοί; Ο ίδιος δίνει τις δικές του απαντήσεις χωρίς να είναι βέβαιο ότι αυτές θα ικανοποιήσουν τους μεν ή τους δε. Είναι αμφιβόλο επίσης ότι το βιβλίο του θα τον βοηθήσει να γενιφύωσε το χάσμα που τον χωρίσει από κάποια στιγμή και μετά από τους προοδευτικούς θαυμαστές του. Ο Μπλερ έχει δυο καλές κουβέντες για όλους τους πρωταριωτές της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς: τον Χοσέ Μαρία Αθνάρ και τον Νί-



Ο Τόνι Μπλερ φωτογραφημένος για το εξώφυλλο του βιβλίου του, *Ένα ταξίδι*.

κολά Σαρκοζί, την Άγκελα Μέρκελ και τον «φιλο Σλέβιο» Μπερλουσκόνι όταν ο Ρομάνο Πρόντι είναι απλώς «ένας καθηγητής που κυβερνούσε περιοδικά την Ιταλία». Κι έχει πολλές καλές κουβέντες για τον Τζορτζ Μπους (η συμπάθειά του προς το πρόσωπο του προκαλούντος έκπλήξη ακόμη και στους στενούς φίλους του), για τη Μάργκαρετ Θάτσερ (όπως δήλη η Βρετανία πλέον) και ακόμη για τον Αριέλ Σαρόν (τον ιεράκα που βαρύνεται με τις εγκληματικές επιθέσεις στα προσφυγικά στρατόπεδα της Σάμπρα και της Σαττλα). Και κάποια στο τέλος έρχεται η «μεγάλη» αποκάλυψη: κάποιες φορές «αισθάνεται πιο άνετα στην Κεντροδεξιά».

Εξωμόρτης; Μάλλον συνεπής σε μια θέση που υποστήριξε από νεαρός βιολετής περί του τέλους των διεγριστικών γραμμών και που ο ίδιος βοήθησε να γίνει μόδα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν πολλά κόμματα εξουσίας στην Ευρώπη μετακινήθηκαν αισθητά προς το Κέντρο. Ο ίδιος ο Μπλερ έχει ένας είδος βιωματικής εμπειρίας με αυτό το τέλος των διεγριστικών γραμμών. Ο

πατέρας του, ένα φτωχό παιδί που μεγάλωσε στη Γλασκώβη από μια ανάδοχη οικογένεια, ήταν κομμουνιστής στα νιάτα του. Σποδός νομικά, έγινε γνωστός δικηγόρος, απέκτησε οικονομική ανέξαρτησα και αφήνοντας τον κομμουνισμό στο σεντούκι των νεανικών του αμαρτιών φιλοδόξησε να γίνει βιολετής των Τόρις. Αν όλο διδασκόμαστε αυτονόμητη κάποια πράγματα από τους πατεράδες μας, ο Τόνι Μπλερ διδάχθηκε αυτό: το λόγο για τον οποίο άνθρωποι με τη δική του διαδρομή καταλήγουν να γίνουν Συντηρητικοί. Ο νεαρός Τόνι, με σπουδές στο καλύτερο ιδιωτικό σχολείο της Γλασκώβης και μετά στην Οξφόρδη, ήθελε να σπάσει αυτή την αλληλουχία: «Μπορείς να είσαι επιτυχημένος και ταυτόχρονα να νοιάζεσαι φιλόδοξος και συμπονετικός: οπαδός της αξιοκρατίας και προοδευτικός». Αριστερός ή δεξιός, λοιπόν; Κατά δήλωσή του, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εκουγχρονιστής. Περισσότερο από μια κοινωνία, ο δρός στην Ελλάδα δίχασε έναν χώρο. Στην καλή εκδοχή, το εκσυγχρονιστικό εγ-

χείρημα πολεμήθηκε λυσσαλέα από ένα μεγάλο κομμάτι της Κεντροαριστεράς που δεν ήθελε «να χάσει την ψυχή του». Στη λιγότερο καλή εικόνα, έσπασε τα μούτρα του στα κατεστημένα συμφέροντα που εκπροσωπούσαν τα συνδικάτα και οι οργανωμένες συντεχνίες.

Δεν πρόκειται για αποχείς παραλληλισμούς³. Καθώς ο Μπλερ αναλύμπανε τα ηγία του Εργατικού Κόμματος λίγο πριν συμπληρώσει τα 40 του, είχε την ευφυΐα να διαγνώσει ότι το πρόβλημα της επί 18 χρόνια «πιστής αντιπολεύοντης» της Αυτής Μεγαλειότητος βρισκόταν ακριβώς εκεί: στον ομφαλό λόρο που τη συνέδει με την «αριστερότακη συνδικαλιστική ηγεσία» η οποία ήταν εμφανώς αντιδημοκρατική και είχε απωλέσει παντελώς την επαφή της με τον σύγχρονο κόσμο. Και είχε το θάρρος να κάνει κάτι γ' αυτό: οι Νέοι Εργατικοί ήταν το αποτέλεσμα της ρήξης με ένα απαρχαιωμένο σύστημα που κρατούσε το κόμμα εγκλωβισμένο στο χώρο της διαμαρτυρίας και που, όπως φαίνεται, τον είχε κοστίσει τεσσερις συνεχόμενες εκλογικές ήττες. Δέκα χρόνια μετά, το αποτέλεσμα αυτής της ρήξης και της διεύρυνσής της πολιτικής απέζηνες, υπό το επικοινωνιακά επιτυχημένο εφεύρημα του «Τρίτου Δρόμου», σε περιοχές που θεωρούνταν αποκλειστικής χρήσης των Συντηρητικών ήταν εμφανές. Ο Μπλερ γινόταν ο πρώτος Εργατικός που κέρδιζε πρώτα δυο και στη συνέχεια τρεις συνεχόμενες εκλογές.

Και η Βρετανία άλλαξε. Η βρετανική κοινωνία, η οποία εμφάνιζε σημαδια διάλυσης στα μέσα της δεκαετίας του 1990, είχε αποκτήσει χαρακτηριστικά συνοχής και εξαντέρφειας, κατένεμε πιο δίκαια τον πλούτο της, οι θεσμοί του κοινωνικού ιρεάτους βοήθησαν στην αποκατάσταση των συνεκτικών δεσμών των μελών της, το Λονδίνο έσφυξε από αυτοπεποθηση και ενεργητικότητα. Ο Μπλερ δημιουργήσει ένα κράτος που έστεγε δύος είχαν ανάγκη και δεν απειλούσε δύος δεν το είχαν ανάγκη. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Συντήματος Υγείας, αλλά παράλληλα ενθάρρυνε τη λειτουργία της αγοράς. Το δόγμα του πολυπολιτισμικού μοντέλου συνοδεύεται από το δόγμα της μηδενικής ανα-

χής στην παραβατικότητα («Αν επιτρέψεις στους πολίτες να μελνουν αιτιολόγητοι για μικρά αδικήματα, θα ακολουθήσουν τα μεγάλα. Δημιουργείς μια νοοτροπία πως τα πάντα επιτρέπονται», εξηγεί κάπιου). Τα «αντικονωνικά στοιχεία στα σχολεία, όπως έλεγαν οι Συντηρητικοί την εποχή της Θάτσερ, αντιμετωπίστηκαν ως παιδιά «ψη προνομιούχων» (δρος που εισήγαγαν οι Νέοι Εργατικοί), ενώ τα παινεποτήμια συνδέθηκαν επιτυχώς με την αγορά εργασίας και η έρευνα με τις ιδιωτικές χορηγίες. Δεν είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς σε αυτό το πακέτο μεταρρυθμίσεων τα στοιχεία που θα έκαναν πολλούς δογματικούς να βγουν από τα ρούχα τους. Ο Μπλερ έχει αντιληφτη της αμηχανίας που προκαλούνται σε πολλούς οι επιλογές του. «Τα πειρισθέρα μέλη της παλαιότερης γενιάς [...] θεωρούνταν ότι οι Νέοι Εργατικοί δεν πίστευαν σε τίποτα και νιοθετούνταν την τάση κυριαρχή άποψη που προέβαιλε ο φίλα προσκεκλενος στους Συντηρητικούς Τύπος, δηλαδή ότι στην ουσία επρόκειτο για ένα κατασκευασμα του μάρκετινγκ, ένα δημιουργήμα των δημοσίων σχέσεων», γράφει. Γνωρίζει επίσης τη γνώμη που έχουν οι οπαδοί της ιδεολογικής καθαρότητας για τους πολιτικούς του ελδιούς του: «Ανθρωποί όπως εγώ θεωρούμαστε νεοτίλουτοι, ελαφρώς αριβίστες, κάπως περίεργοι και, κατά συνέπεια, υποπτοί.

Θα ήταν δύσκολο πάντως να κατηγορήσεις για πολιτικό αριθμό κάπιον που εμμένει απολύτως στις θέσεις του. Αντιθέτως, θα μπορούσε να προκαλέσει εντύπωση η προσήλωση ενός κατά τεκμήριο ευελικτού πολιτικού στον «Τρίτο Δρόμο» του ακόμη και μετά την οικονομική κρίση του 2008, η οποία προκλήθηκε από την απορρύθμιση της αγοράς που εμπνεύστηκαν ο Ρόναλντ Ρέγκαν και η Μάργκαρετ Θάτσερ και υποστήριξαν με θέρμη ο Μπιλ Κλίντον και ο ίδιος. Στο τελευταίο κεφάλαιο που τίτλωφορείται «Υπερδραφο» και που στην ουσία αποτελεί ένα είδος πολιτικού μανιφέστου, ο Μπλερ ξορκίζει τους Εργατικούς να μη στρέψουν προς τα αριστερά για να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος αλλά να μείνουν προστηλωμένοι στην πλατφόρμα των Νέων Εργατικών (είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα του κάνει το χατίρι ο νέος τους ηγέτης Έντ Μόλμπαντ). Υπερα-

σπίζεται τη λεπιουργία της αγοράς και το λιγότερο κράτος, υποστηρίζει ότι οι θεραπείες κενσιονικής έμπνευσης δεν λύνουν το πρόβλημα της ύφεσης. Και γράφει:

Αν οι κυβερνήσεις δεν αντιμετωπίσουν τα άλειφματα, ο λογαριασμός πρωθυπουργού, οι οποίοι φοβούνται ότι τα υψηλά ελεύθερμα θα σημάνουν υψηλούς φόρους στο μέλλον, προστική η οποία μειώνει την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις και την αγοραστική δύναμη [...] Αυτό που πρέπει να ενισχύσει τη συγκεκριμένη πεποιθηση είναι ότι οι νέες οικονομίες που κερδίζουν θέσεις στη διεθνή κλίμακα το πετυχαίνουν πειρίστερα ανοικτή οικονομική πολιτική, ενώ συναντούν δυσκολίες όταν δεν το κάνουν. Η Κίνα ανοίγει τα σύνορά της και αναπτύσσεται εντυπωσιακά. [...] Η Ινδία χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερες εξουσίες του κράτους. Η επιτυχία του προέδρου Λοιδα στη Βραζιλία οφελεται εν μέρει στο γεγονός ότι συνεχίζει την αντιπληθωριστική πολιτική του προκατόχου του Φερνάρντο Καρντόζο. Θα ήταν παράξενο να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Και ανδριώ⁴.

Ασφαλώς πρέπει να υπάρχει ένα ριθμιστικό πλαίσιο που θα παρακολουθεί τους κινδύνους των συστήματος χωρίς όμως «να καταπέλτει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα». Ασφαλώς χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, «ανάγκη την οποία η κρίση απέδωσε, δεν προκάλεσε». Και ασφαλώς πρόκειται για θέσεις που σηκώνουν πολλή συζήτηση εάν υποθέσουμε ότι θα έβγαιναν κάποια στιγμή έξω από το πλαίσιο των γενικών διακηρύξεων. Είναι βέβαιο αιδόμην ότι πολλές ενστάσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι θέσεις που διατυπώνει για τον πόλεμο του Ιράκ. Ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει μαζί του όταν γράφει ότι οι κατά τ' άλλα ευαίσθητοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είχαν διαδηλώσει ούτε μια φορά κατά του Σαντάμ Χουσεΐν. Άλλα πάλι ποιον θα έβρισκε απολύτως σύμφωνο η φράση;

«Καταλήξαμε σε μια αλλόκοτη κατάσταση κατά την οποία το να είναι κανείς υπέρ της επιβολής της φιλελεύθερης δημοκρατίας θεωρείται «νεοσυντρητική» όποιη ενώ η μη επέμβαση στις υποθέσεις ενός άλλου έθνους συνιστά «προσδειτιομόδιο»;

Ο Μπλερ δηλώνει πεπιστομένος και επιχειρεί να πείσει και τὸν αναγνώστη του ότι ο Σαντάμ απότελούσε πραγματική απελή και ότι το Ιράκ βρίσκεται σήμερά σε καλύτερη κατάσταση απ' ότι τι βρισκόταν υπό το μπαθικό καθεστώς. Προς επίρρωση της θέσης του, παραθέτει έναν κατάλογο θυμάτων «πριν και μετά» (είναι αυτή η κάπως κυνική λογική του συμψήφισμού που δώρως έχει την αξία της). Σε δύος επισημανόντων ότι οι συμμαχικές δυνάμεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και κινδυνεύουν με μια μακροχρόνια εμπλοκή, ο Μπλερ συνιστά υπομονή: «Αν τη δεκαετία του 1950, ήταν αντιμετωπίζαμε την απειλή του επαναστατικού κομμουνισμού, σας είχα κάνει την ερώτηση πόσο καρδιά είχατε την απαίτηση να διαθέσουμε πολεμώντας τον, θα είχατε απαντήσει: Για δύο διάστημα υφίσταται η απειλή». Δεν μπορεί να ξέρει κανείς σήμερα εάν ο ιστορικός του μέλλοντος θα τοποθετήσει τον κομμουνισμό όχι μόνο δύπλα στον ναζιστικό αλλά και στην ισλαμική τρομοκρατία. Ο Τόνι Μπλερ πάντως το κάνει με την πεποιθηση του ανθρώπου που έχει μάθει να χωρίζει την κόρμιο στα δύο: τον ελεύθερο και τον ανελένθερο, αυτόν που σέβεται τα ατομικά δικαιώματα και αυτόν που τα καταπατά βάναυσα. Δεν έχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τον πρώτο και να κάνουμε διάτημα για να αλλάξουμε τον δεύτερο. Τον ίδιο ζήλο που έδειξε για το Ιράκ και ο οποίος τον στηγμέτως ανεξίτηλα, επέδειξε και για το Κόσσοβο – χορής να αφήσει πάνω του την ίδια στάμπα.

Σε κάποιο σημείο γράφει ότι του ήταν αδύνατο να φανταστεί διάτημα για την αρχή της πρωθυπουργίας του θα έκανε τέσσερις πολέμους. Οι ΝΑΤΟϊκοί βομβαρδίστηκαν στη Γιουγκοσλαβία το 1999 ήταν ο ένας από αυτούς. Η θέρμη του Μπλερ να σταματήσει τις εθνοκαθάρεσις του Σλόμπονταν Μίλοσεβιτς και η πίεση που ασκούσε στον Μπιλ Κλίντον για χερσαίες επιχειρήσεις, τουλάχιστον έτσι

όπως αποτυπώνονται από τον ίδιο στο ομώνυμο κεφάλαιο, είναι εντυπωσιακές.

Επιστρέφοντας στο Ιράκ, είναι πράγματα αμετανόητος ο Τόνι Μπλερ; Ναι ως προς τον αρχικό στόχο. Όχι, ως προς την στρατιωτική προετοιμασία και κυρίως την έλλειψη διορατικότητας γι' αυτό που θα συνέβαινε στο Ιράκ μετά την πιάση του Σαντάμ. Αναγνωρίζει το λάθος της εκτίμησης ότι θα επρίσετο για μια απλή επέμβαση, γράφει ότι τον ακολουθεί μια μόνιμη θλίψη για τα αθώα θύματα, δητι έκλαιψε για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους και διτι κρατάει ακόμη στο γραφείο του το γράμμα μιας Ιρανής που σκοτώθηκε στη Βαγδάτη. Σχεδόν ματαιοπονεί. Χωρίς αυτό να προδικάζει την κρίση της Ιστορίας, η επικαιρότητα παραμένει επίμονα αμειλικτη μαζί του⁵.

ΜΠΕΣ ΣΕΛΕΡ

Θα ήταν αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι η πλατφόρμα των Νέων Εργατικών και οι σχοινοτενείς εκθέσεις για το Ιράκ, το εκουνγχρονιστικό εγγείρημα, οι αναλύσεις για την οικονομική πολιτική και το δόγμα της επιβολής της δημοκρατίας, είναι ο λόγος για τον οποίο το Ταξίδι κατέγραψε στις αγγλόφωνες εκδόσεις τη θεαματική πορεία που καταγράφει ένα καλό μπλογκ μπάστερ του Χόλιγουντ στους κινηματογράφους. Και θα είχε δίκιο. Ο συγγραφέας Μπλερ είναι ένας βιρτουόζος εκείνης της αφήγησης χαρακτηριστική της οποίας είναι η «κατάθεση ψυχής». Το Ιράκ θα ήταν βαρετό χωρίς το παρακάτω απόστασμα:

Στο σημείο, στην Ντάουνινγκ Στρτ, φερόμον που ζόμπιπο στο φαγητό ήμουν αιφρημένος δεν άκουγα τις ερωτήσεις που έκαναν τα παιδιά. προσπαθούσαν να διατηρήσουν την οικογενειακή μου ζωή σε μια φυσιολογική κατάσταση, τη στιγμή που όλοι είχαν την απόλυτη συναίσθηση ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου φυσιολογικά, αν μη τι άλλο εξαρτίας του τρόπου που συμπεριφέρομν.

Η καλή του γνώμη για τον Μπους και η σχέση του μαζί του θα προκαλούσε βαθιά χασμουρητά εάν δεν συνοδεύταν από διάφορα περιστατικά σαν αυτό

που σημειώθηκε σε κάποια σύνδομο του G8 στη Σκωτία:

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του Τζορτζ Μπους, ο Γκι Βερχόφστατ είπε ότι κατανοούσε δύο έλεγχο, αλλά το αμερικανικό πρόβλημα είχε μια πολύ απλή λύση, η οποία θα ήταν θετική για τον κόσμο συνολικά, αλλά και εξαιρετικά επωφελής για την ευημερία του αμερικανικού λαού: θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές ρύπων εφόσον διπλασιάζαν την τιμή των καυσίμων, αυξάνοντας τη φορολόγησή τους. Μία τέτοια ενέργεια θα ήταν τολμηρή, θα βοηθούσε τον αμερικανικό λαό να ξεψύχει από την εμμονή του με τα αυτοκίνητα και θα εξαφαλίζει στον Τζορτζ ιδιαίτερη αποδοχή από τη διεθνή πολιτική σκηνή καθιστώντας τον δημοφιλή στο Βέλγιο.

Ο Τζορτζ είχε φτάσει ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούσε η πρώτη συζήτηση και δεν είχε προλάβει να χαιρετήσει όλους τους παρευρισκόμενους. Δεν γνώρισε, ούτε αναγνώρισε, τον Γκι, τη συμβολή του οποίου άκουσε μάλλον κατάληξτος.

Γύρισε προς το μέρος μου και ψήθυρο: «Ποιος είναι αυτός ο τύπος;»

«Ο πρωθυπουργός του Βελγίου», απάντησα.

«Του Βελγίου» επανέλαβε ο Τζορτζ, απορώντας προφανώς με την πιθανή έκταση της βλακείας του συνομιλητή του. «Το Βέλγιο δεν είναι μέλος του G8.»

«Όχι», συμφώνησα, «όμως βρίσκεται εδώ ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Βάλατε τους Βέλγους να κάνουν κουμάντο στην Ευρώπη». Κούνησε το κεφάλι του.⁶

Ο Μπλερ έχει τιλάκα δύταν περιγράφει ένα Σαββατοκύριακο στη βασιλική εξοχική κατοικία, τον τρόμο του στη σκέψη ότι μπορεί να ερχόταν και ο έφηβος γιος του, του οποίου θα δυσκολεύταν να ελέγχει τη συμπεριφορά απέναντι στη βασιλικόσα ή την έκπληξή του δύταν τη βλέπει να τύλει τα πάτα τηρώντας μια παράδοση που ήταν στον ίδιο άγνωστη. Είναι συμπαθής δύταν περιγράφει ως πραγμα-



EPA

13 Ιανουαρίου 2009, Ουάσιγκτον. Ο Τζορτζ Μπους νιός κατά τη διάρκεια απονομής του Μεταλλίου της Ελευθερίας στον Τόνι Μπλερ.

τικό μαρτύριο την «Ωρα του Πρωθυπουργού», μας πλήρωφορεις για την μπανάνα που έπραγε πριν ανεβεί στο βήμα και τις πληγές του που έδειψε δύταν κατέβαινε από αυτό σαν ξεσκισμένο αγρύπι από τα θηρία της αντιπολίτευσης. Πλευται απολαυστικός δύταν, φοιτητής με σκιούμενο τζιν, «πολύ πριν γίνουν της μόδας», και με περιέργο μαλλιά, διαβεβαίωντας το πατέρα του που τον υποδέχεται στον σιδηροδρομικό σταθμό δύταν παίρνει ναρκωτικά κι εκείνος του απαντά δύταν το αντηχητικό είναι ακριβώς αυτό. Περιέργα οικείος δύταν λέει δύταν σαν δλους τους Βρετανούς θελει χρόνο και άνεση στην τουαλέτα. Ελαφρώς κοντοσκιπόλης δύταν μεταφέρει το απιγές περιστατικό με τον Γκόρτον Μπράουν να εργάζεται και κανά μισόρω στην τουαλέτα ενός σπιτιού στο οποίο είχαν συναντηθεί για να συζητήσουν το θέμα της διαδοχής. Φυσιολογικό οικείος δύταν διαβεβαίωντας ότι ανάμεσα σα με περιπέτεια με μπόλικη δράση που στο τέλος κερδίζει το καλός και σ' ένα ψυχολογικό δράμα για μια ετοιμοθάνατη γυναίκα η οποία ανακαλύπτει δύταν ο άνδρας της διατηρούντας φλογερό δεσμό με την καλύτερη της φύλη, το παιδί της αυτοκτονεί και η ίδια πεθαίνει μόνη και πάμφωτη, θα επέλεγε την πρώτη. Ο Μπλερ καταφεύγει αβέστα στο ιθαγένες χιούμορ είτε για να περιγράψει τη φανταστική στοργή στους εορτασμούς του μέλειού με έναν αιροβάτη να πέφτει στο κεφάλι της βασιλισσας και τα πρωτοσελίδα της επόμενης

μέρας, είτε δύταν γράφει δύταν το μέσο ροντβάλερ, έχοντας αναπτύξει πλήρη ταχύτητα, μπορει να αποδειχθεί ποι φύλικό απ' ό,τι ένας συνταξιούχος που νομίζει δύταν έχει αδικηθεί. Μας κλείνει το μάτι για τα βάσανα μιας σκατοδουλειάς η οποία σε υποχρεώνει να προσπολεύσαι δύταν διάρκειας εις βρίσκεις απίστευτα ενδιαφέρουσες τις κοινωνοποίες που σου λένε βαρετό άνθρωπο τους οποίους είσαι υποχρεωμένος να συναντάς. Στο κεφάλαιο για το θάνατο της Νταΐάνας, η αλληλουχία των γεγονότων συμπίπτει σε σκανδαλώδη βαθμό με τη Βασιλισσα, την ταινία του Στίβεν Φρίλαρ. Στο ύφος του, μοιάζει να είναι γραμμένο αποδειστικά για το αναγνωστικό κοινό της γνωστείας λογοτεχνίας, το οποίο φιλοδοξεί να παρασύρει με ένα κρεσέντο ειλικρινών ευαισθησίας και γνήσιου πόνου ψυχής έτοις δύπως επιβάλλεται στις μελοδραματικές σκηνές των μοβιστοριμάτων παραλίας. Αυτή η άγνωστη πτυχή ενός αναγνιθόλου αποφάσεων δημοσηγεί σύντομα στην κοινή γνώμη την αισθηση ακυβερνησίας.

¹ Ασφαλώς έχει τη σημασία του το δύτα, στο τέλος της πρωθυπουργίας του, ο Τόνι Μπλερ αφιέρωσε την τελευταία από δύτα μια σειρά ομιλιών για «το μέλλον της χώρας» στα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, έτυχε θερμής υποδοχής και προκαλεί αιώνιη και σήμερα αισθηση «παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν να αλλοιωθεί δύτα να απορριφθεί η σημασία της».

² Σελ. 927.

³ Το πολιτικό προωπικό της χώρας μας θα μπορούσε να αντλήσει μερικά χρήσιμα συμπεράσματα από την καταγερμένη εμπειρία του Μπλερ. Αναγνωρίζει δύτα δέπραζε ένα πολύ μεγάλο οφάλιμα επιτρέποντας να δημιουργηθεί η εντόπιωση δύτα η δική του διακυβέρνηση δύτα θα ήταν μόνο καλύτερη από αυτή των Συντριπτικών αλλά και πιο ιθική και ακέραιη δύτα οι υπερβολές του στην αντιπολίτευση μετατράπηκαν σε αδυναμίες μετά την εκλογή τους και δύτα η αποφυγή λήμης αντιδημοφύλων αποφάσεων δημοσηγεί σύντομα στην κοινή γνώμη την αισθηση ακυβερνησίας.

⁴ Σελ. 904.

⁵ Η εξέγερση στη Λιβύη έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς να θυμηθούν δύτα ο άνθρωπος που συνέβασε αποφασιστικά στη διεθνή αποκατάσταση του Μουαμάρ Καντάφι δύταν ο Τόνι Μπλερ με μια συνάντηση το 2004. Πέντε χρόνια νωρίτερα, είχε αναπτύξει σε ομιλία του το «δόγμα της Διεθνούς Κοινότητας», σύμφωνα με το οποίο η επέμβαση προκειμένου να ανατραπεί δύτα ένα δεσποτικό, δικτατορικό καθεστώς μπορει να δικαιολογηθεί με βάση το χαρακτήρα εκείνου του καθεστώτος, δύτα απλώς σε σχέση με την άμεση απευθή προς τα συμφέροντά μας».

⁶ Σελ. 754.

⁷ Σελ. 100.