

Η θάλασσα γύρω του

Της **ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ** - Φωτό: **ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΓΑΔΑΣ**

Βρετανικό στυλ, ελληνικό ταμπεραμέντο και δυο σταγόνες Ρωσία. Η συγγραφέας Σόφκα Ζινόβιεφ ζει με την οικογένειά της στα νότια προάστια της Αθήνας, σ' ένα σπίτι με τη φύση και τη θάλασσα σε πρώτο πλάνο.

Η μεγάλη Βερράντα είναι γεμάτη με μεσογειακά φυτά και λουλούδια κι έχει τη θάλασσα μπροστά της. Δίπλα, ένα σημείο του φωτεινού living room.





ώς βρεθήκατε εδώ; Πείτε μας λίγα λόγια για το σπίτι. Στη ζωή μου έχω ζήσει και στο κέντρο της πόλης και στην εξοχή, πάντα όμως σνειρευόμουν ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Όταν λοιπόν, το 2001, ήρθαμε οικογενειακά στην Ελλάδα –μέχρι τότε μέναμε στο κέντρο της Ρώμης–, ψάξαμε σε πολλές περιοχές νότια της Αθήνας. Βρήκαμε αυτό το σπίτι στη Βουλιαγμένη, ένα διαμέρισμα με πολλά επίπεδα, μέρος ενός group διαμερισμάτων κτισμένων πάνω σ' ένα λόφο.

Ποια είναι τα «προσόντα» του σπιτιού, τι αγαπάτε πιο πολύ σ'

αυτό; Αν και τόσο κοντά στην Αθήνα, μ' αρέσει πολύ γιατί είναι σαν να είσαι μέσα στην εξοχή. Η θάλασσα είναι δίπλα, οπότε το μισό χρόνο κοιμώμαι καθημερινά, ενώ τον άλλο μισό περπατώ και τρέχω στους λόφους τριγύρω μαζί με τη Λίλυ, το σκυλί μου. Ο κεντρικός χώρος με τη μεγάλη βεράντα έχει τρομερή θέα στη θάλασσα, βλέπει μέχρι απέναντι στην Αίγινα! Αυτό είναι το πιο μεγάλο «δώρο» του σπιτιού: να ξυπνάς το πρωί και να αντικρίζεις τη θάλασσα, να παρατηρείς τις ανεπιθύμητες αλλαγές της ανάλογα με τις εποχές, να βλέπεις την κατάγίδα να έρχεται και οι κεραυνοί να χτυπάνε στο νερό!

Κάνετε κάποιες αλλαγές στο σπίτι; Υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα, όπως μικρά υπνοδωμάτια και μπάνια, ένα μικρό και σκοτεινό ριγισόπι, λίγα παράθυρα, πολλές σκάλες... Γάντζος στο σπίτι δεν αλλάξαμε και τίποτα σπουδαίο. Νομίζω ότι θα

μείνουμε ένα χρόνο, αλλά τελικά είμαστε ήδη δέκα! Αν κάτι μεταμορφώσαμε αυτό ήταν ένας παρατημένος κήπος στο πίσω μέρος, που τον φυτέψαμε και τώρα έχει ένα σωρό μεσογειακά δέντρα και φυτά: ελιές, συκιές, ροδιές, ρίγανη, θυμάρι, φασκόμηλο και δεντρολίβανο. Εγώ είμαι αυτή που κάνει την πιο πολλή δουλειά εδώ, είναι κάτι που μ' αρέσει πολύ.

Στο σπίτι σας βλέπουμε πολύ χρώμα, στερόκλιπα έπιπλα και αντικείμενα, πολλή φαντασία... Με τον άντρα μου έχουμε ζήσει στη Ρωσία, στην Αγγλία και στην Ιταλία, πριν εγκατασταθούμε στην Ελλάδα, και έχουμε ταξιδέψει πολύ. Τα πράγματα που έχουμε, τα βρήκαμε σε πολλές χώρες και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εκείνος αγόρασε κάποιες αντίκες από τη Μόσχα, εγώ έχω πίνακες και αντικείμενα που ανήκαν στους παππούδες μου, κι όλα αυτά υπάρχουν στο χώρο χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Ό,τι βλέπετε είναι η δική μας απίστευτα προσωπική προσέγγιση – το έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να ευχαριστεί εμάς και όχι τον κόσμο. Δεν μας πέρασε ποτέ από το μυαλό να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός interior designer.

Περιγράψτε μας μια «καθημερινή» μέρα του σπιτιού... Η καθημερινότητά μου γυρίζει γύρω από δύο πράγματα: την οικογένειά μου, με τις δύο μου κόρες και τα σκυλιά τους – η μεγαλύτερη, η Άννα, τώρα σπουδάζει στην Αγγλία, αλλά η δεκαεξάχρονη Λάρα είναι ακόμα εδώ –, και το δικό μου γραφείο.

Αντίκες, έπιπλα από όλες τις γωνιές του πλανήτη, ζωφόρο κρημμένο κι ένα πάνο που δεν είναι απλό διακοσμητικό. Κάτω δεξιά, το βιβλίο της Σόφια Ζιανονέλι για τη Ρωσική γαλήνη της.

Απολαμβάνω τις συνήθειές μου – τις βουτιές το καλοκαίρι ή το τρέξιμο το χειμώνα – και μετά έχω γραφείο συνήθως μέχρι το απόγευμα. Οσ έλεγα ότι το σπίτι μας είναι περισσότερο κατα-

φύγιο παρά χώρος για διασκέδαση.

Τι δίνει ψυχή σ' ένα χώρο; Οι άνθρωποι (και τα ζώα και τα φυτά) που κατακούν σ' αυτά.

Ποιο είναι το αγαπημένο σας στυλ στη διακόσμηση; Μου αρέσει το στυλ που διαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου και αντανακλά τους ανθρώπους που ζουν στο χώρο. Αν και το σπίτι μας είναι γεμάτο από πράγματα, εκτιμώ αυτούς που καταφέρνουν να έχουν ένα σπίτι σε minimal στυλ, ειδικά όταν αυτό τους αντιπροσωπεύει πραγματικά. Σιχνά σκέφτομαι να πικετώρω τα πάντα και να έχω ένα πολύ απλό σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αγαπώ τα όμορφα αντικείμενα, ακόμα κι αν είναι πέτρες ή κοχύλια που έχω μαζέψει από την παραλία. Φαντάζομαι ότι όποιο σπίτι και να είχα, πάλι θα το ξεναγέμιζα...

Οι αγαπημένοι σας συνδυασμοί χρωμάτων; Μου αρέσει η ήρεμη, ήσυχη αίσθηση του άστρου και των παλ χρωμάτων, αν και αγαπώ πολύ και τα έντονα αντίθετα. Βρίσκες και τα δύο, όπου κι αν είμαι.

Από πού συνήθιζετε να αγοράζετε έπιπλα για το σπίτι; Έχω αδυναμία στο να ανακαλύπτω second hand πράγματα από υπαίθριες αγορές ή παλιατζδικά, γιατί είναι μοναδικά. Αλλά αν βρω κάτι που μ' αρέσει στο Ikea, το παίρνω κι αυτό. Το συνδυάζω με μια αντίκα απ' το Λονδίνο, με το χειροποίητο παγκάκι που έφτιαξε ένας βαρκάρης στην Γιάτμο, ακόμα και με χάλκινα κουδούνια κατόικιών από το Καλάβρυτα! Έτσι ένα αντικείμενο μαζικής παρα-





ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΔΩΡΟ» ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ:
ΝΑ ΞΥΠΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΙΖΕΙΣ ΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ, ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣ ΤΙΣ ΑΝΕ-
ΠΑΙΣΘΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑ-
ΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ, ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑΝΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!

