

ΒΡΑΒΕΙΑ

Από τους ΓΙΑΝΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ  
ΜΙΧΑΗ ΑΡΙ ΥΡΟΠΟΥΛΟ

# Γυναίκες *της* χρονιάς 2011

Photo DIMITRIS SKOULOS  
LEFTERIS SIARAPIS - Digital Studio Liberis  
Επηρεσία ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ LIFE & STYLE ΦΗΦΙΣΑΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ  
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ! ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  
ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΑΝ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ 2011.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΜΕΘΗΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ MARA KARETSOS.

## ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

1. ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ..... 31,5%  
2. ΜΑΡΩ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ..... 22,5%  
3. ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ..... 11%

Η Λένα Μαντά υπερηφάνια της  
για το βιβλίο της  
«Χωρίς Χειροκρύσημα».



«ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, σε οχέαντι με το προηγούμενο με το οποίο πάλι με είχε τιμήσει το αναγνωστικό κοινό του LIFE&STYLE, έχει ειδικό βάρος ακριβώς επειδή βριοκόμαστε πάντα πιο βοσθή σημείο της κρίσης. Οι αναγνώστρες -και τους ευχαριστώ από τα βάθια της καρδιάς μου- μου έδωσαν μεγάλη χαρά».

Ένα βραβείο τονάνει την αυτοπεποίθηση;

«Κάθε βραβείο είναι τιμή και χαρά! Σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις να προσφέρεις πάντα το καλύτερο κομμάτι σου για να δικαιώσεις αυτούς που σε πιστεψαν και σε αγάπησαν».

Γράφετε με γνώμωνα τη δική σας γνώση ή με βάση όσα θέλετε ακούσει ο κόσμος:

«Με τίποτα από τα δύο! Η φαντασία είναι αυτή που τριφοδοτεί την εμπνευσή μου. Αν έγραφα μόνο δικά μου βιώματα, θα είχα "οιερέψει" προ πολλού! Παράλληλα έχω κάνει μια συμφωνία με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, μια συμφωνία που το κοινό, μετά από τόσα χρόνια, γνωρίζει πια και σέβεται απόλυτα. Γράφω διάτομα αφέος εμένα να διαβάσου».

Πού θέλετε να αφιερώσετε το βραβείο;

«Εκεί όπου το αφιέρωσα και την πρώτη φορά που το ιητρα στα χέρια μου! Μια γυναίκα της χρονιάς σε δύο άντρες της ζωής της: Στον άντρα μου και στον εκδότη μου. Χωρίς τον Γιώργο δεν θα ήμουν η Λένα, χωρίς τον κύριο Ψυχογιό δεν θα ήμουν η Μαντά. Ο πρώτος δημιουργήσε τη γυναίκα που είχα σήμερα, ο δεύτερος ανέδειξε τη συγγραφέα».

Αν γηράζετε εσείς μια γυναίκα της χρονιάς που θα ήμαν και γρατί; «Η γυναίκα του σήμερα. Αυτό το μαγικό πλάιμα, ο μικρός θεός της καθημερινότητας που καταφέρνει να φέρνει εις πέρας όλες τις δισκολίες αποστολές της. Είναι μητέρα με όσα μεγάλα κρύβει αυτή η μικρή λέξη, οινόπροφος με όσες δισκολίες επιβάλλει αυτώς ο ρόλος, και επαγγελματίας αφού διαπρέπει σε διάτομα αποχολείται. Στη γυναίκα του σήμερα αξέζει ένα μεγάλο βραβείο και ένα δυνατό χειροκρότημα».

Ένα μήνυμα στους αναγνώστες σας: «Κάτι που πρόσφατα μου έγραψε μια αναγνώστρια και το κράτησε: "Για να δεις το ουράνιο τόξο, πρέπει ν' αντέξεις τη βροχή"».