

Τα μυστήρια κάνουν τη ζωή μας λιγότερο βαρετή...

Δηλώνει ότι θα μπορούσε να είναι βιοθός ντετέκτιβ. Την ποσεύουμε, γιατί έχει ταλέντο στο να «μαγειρεύει» αστυνομικά μυστήρια. Στα βιβλία της, με ήρωα έναν ζαρζαβατικό, τον δαιμόνιο αστυνομικού επιθεωρητή Σέλοκ το σέλινο, όλα εκτυλίσσονται σε μια κουζίνα. Εμπρός στην κουζίνα, λουπίν! Στην κουζίνα... του Σέλοκ και της Ιωάννας Μπουλντούμη!

Στο βιβλίο σας «Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου

- Στα πρόσω!» ο Σέλοκ αντιμετωπίζει τα, πρόγματα, αποτρόπιο εγκληματικό περιστατικό της τεμαχισμένης μπγκέτας. Ποιος παρανοίκος θα ήθελε να κατατεμακοίσει αυτή την τόσο χαριτωμένη Γαλλιδούλα; αναρωτόμαστε από την πρώτη κιόλας σελίδα.

Ιωάννα Μπουλντούμη: Μέγα μυστήριο, έχετε δίκιο. Κόθε μυστήριο, όμως, έχει και τη λύση του. Και σ' αυτό, ο επιθεωρητής Σέλοκ το σέλινο είναι ειδικός. Να βρίσκει τη λύση εκεί που ο γρίφος αρκίζει να μοιάζει άλιτος. Στη συγκριμένη υπόθεση με τίτλο «έκνων πασπαλισμένα με ψίχουλα» τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Πολλοί οι ύποπτοι, ένας ο ένοχος. Τα κίνητρα χειροπιστά και ύποπτα, ενώ τα άλλοι δεν πείθουν. Κι όμως, στο τέλος έρχεται ο ανατροπή...

Οι ήρωες στα αστυνομικά μυστηρίματα είναι έξιντοι, παραπτοκοί, έχουν εξαιρετικό στυλ και γενικά cool διδύμεον. Πώς γίνεται να είναι τόσο cool και ο δικός σας ο ήρωας, ο Σέλοκ, ένα... σέλινο;

I. Mn.: Ένα σέλινο είναι από τη φύση του θαυμαστό: ένα τόσο δια κλωναράκι κρύβει τόσες βίταμίνες και άλλα απαραίτητα στοιχεία για την υγεία μας. Ένα έγκλημα, λοιπόν, δε θα μπορούσε να λύνει: Ο Σέλοκ διαιμόρφωσε ένα χαρακτήρα πειστικό, που έδειλά μου απέκτησε ανθρώπινες διαστάσεις. Γι' αυτό και ο σουπδός εικονογράφος Χρήστος Δήμος, που ανέλαβε να δώσει μορφή στους ήρωες του βιβλίου, σχεδίσε τον επιθεωρητή και τους άλλους ήρωες με ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Ο Σέλοκ είναι επιθεωρητής... στην κουζίνα. Οι μάρτυρες είναι βούτυρα, τρίφτες, σγκανάρες και οι ύποπτοι κασαπομάκια, αγγουράκια και ποδημαδάκια. Τελικά, πολλά μπορούν

να συμβούν, ακόμα και μεταξύ ζαρζαβατικών, φρούτων και γλυκών.

I. Mn.: Αναρωτηθείτε: Μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ότι στο ψυγείο του σπιτιού μας υπάρχει ένα όλο, παράλληλο σύμπαν με το δικό μας, που ζει με τις ίδιες έννοιες, τις ίδιες σκοτύρες και καρές μ' εμες; Ακόμα κι έτσι όμως να μην είναι, η φαντασία όλα τα μπροφέ: του συγγραφέα που δίνει ζωή στα όψικα, αλλά και του αναγνώστη, ο οποίος τηνώρα που διορθεύει ένα βιβλίο συμμετέχει σ' αυτή την «αλήθεια».

Αλήθεια, ξέρετε από την αρχή του βιβλίου τον ένοχος Τα έχετε όλα προσχεδιασμένα στο μυαλό σας;

I. Mn.: Στην περίπτωση του Σέλοκ του σέλινου και των περιπετειών του, μια και αυτή τη στιγμή γράφω το τρίτο βιβλίο της σειράς, μπορώ να σας οποκαλύψω τα εξής: πήξερα από την αρχή τον ένοχο και πάνω εκεί «έκτισα» την ιστορία. Η πρώτη ίδεα αφορά το «ζουμ» της προθέσεως και το δράστη. Από κει και πέρα, πάντα προς τα πιού: γιατί και πώς εξελίσσεται το μυστήριο.

Στις δεύτερες ιστορίες του βιβλίου, όταν περιγράφετε εκείνα τα -αρλουί-

αμυγδαλωτά, μας τρέκουν τα σάλια, κι ας είναι σκεδόν... τα φρονικά όπλο της ιστορίας. Εάντος σας πρέσουν τα γλυκά;

I. Mn.: Τρελοίνομα γι' αυτά, ολλά ξέρω πως, αν τα καταναλώνω χωρίς μέτρο, πράγματα μπορεί να μεταμορφωθούν σε... φρονικά όπλα - για τα δύντια, τη σιλουέτα, την υγεία μου πάνω απ' όλα. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, το ότι στο δεύτερο βιβλίο της σειράς, με τίτλο «Μυστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Βιομηνίας», που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ υγεινής διατροφής και πρόχειρου φαγητού και αλόγησης κατανάλωσης γλυκών. Ποιος κερδίζει; Δεν έχετε πορά να το ανακαλύψετε τότε...

Και από τους ήρωες του δικού σας βιβλίου, σε ποιον έχετε αδύναμία;

I. Mn.: Εννοείται πως ο Σέλοκ...

I. Mn.: Εννοείται πως ο Σέλοκ είναι ο συγηγένεμος μου - σε ήπανθνιόν, θα ήθελα να κάνωμε πορέα. Και την Αγνή την συγκίναρα ξεκωρίων, που είναι αφελής και στροφουστική, αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή Μάριο Μαρούλη, το ιρόβι και τρόμο του Σέλοκ, που φραντζεί τον τρόπο του να βρίσκει συνεκών το τρυφέρο μυαλό του να δουλεύει

πυρετωδών. Από το καινούργιο βιβλίο της σειράς ξεκωρίων των ταψιφόρων Πυρέξ, γιατί για πολιτικά είναι πολύ εντάξη;

I. Mn.: Μια που μας άλετε για τις νέες περιπέτειες του Σέλοκ, θέλετε να μας πείτε μερικές λέξεις-κλειδιά της υπόθεσης;

I. Mn.: Σαμποτάζ, κρεμουφλύζ, δημιοτιγράφος Λαχανοσαλάτας, κάμπουργκερ, φασόλια κρότουλαμψη, γκονφρέτες και κορμόραφέτες...

Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη! Ελπίζουμε μια μέρα να εμπνευστείτε και μια ιστορία μυστηρίου που να διαδραματίζεται στους αξερευντές, μέσα στην εφημερίδα μας!

I. Mn.: Δεν έχετε, λοιπόν, πορά να μείνετε συντονισμένοι... Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευχαριστία κουβέντα και εύχομαι σε όλους ένα καλό καλοκαίρι με... μπόλικο μυστήριο.



Μικρό πορτρέτο

Η Ιωάννα Μπουλντούμη μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά. Σπούδασε Επικονιώνια και διοίκηση Επικειριδίους κι έχει εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρίες και κορυφαίους φορείς, αλλά και ως ελεύθερος επογγελματίας. Αυτό που της πρέπει όμως πραγματικά είναι να διαβάζει και να γράφει - εποπτής, να μιλάει με το παιδί της ή απλά να τα σκουει. Γ' αυτό και από το 1999 γράφει στην παιδική εφημερίδα «Ερευντές». Ονειρό της είναι κάποιο μέρα να συκολέπει μόνο με το γρύφιμο. Και τότε, όπως λέει, θα είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο! Το δεκάετιο του 2009 κέρδισε το Β' Βραβείο Παραμύθιου από την Παιδιλίνια Ένωση Λογοτεχνών. Το βιβλίο της «Όνειρο-συλλέκτης» την έβαψε με το 2011 με το Β' Βραβείο Παιδικού Μυθιστόριματος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου. Από τις Εκδόσεις Ψυχογής κυκλοφόρησε, επίσης, το βιβλίο της «Ω φωνάζωνες ποπογύλος».

Σέλοκ το σέλινο



Αστυνομικό διεύθυνσης
Μάρκος Μαρώκης

Σας αρέσουν τα μυστήρια;

I. Mn.: Μου αρέσει η ζωή, το μεγαλύτερο μυστήριο όλων. Μου αρέσει η αστυνομική λογοτεχνία, μου αρέσουν οι τανίες μυστηρίου, κι αυτό γιατί κάνουν το μυαλό μου να δουλεύει πυρετώδως, γιατί «γρρρράλαν» την παραπρητούπτα μου, οξύνουν τη φαντασία μου. Πιστεύω ότι τα μυστήρια κάνουν τη ζωή μας κολπετή, λιγότερα μονάτον και βαρετή.

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας πρώιας αστυνομικών βιβλίων;

I. Mn.: Ο Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό (της κορυφαίας Αγκαθίτη Κριστί) και αμέσως μετά ο Βρετανός Σέρλοκ Χολμς του Εξσυσ που ιδιαίτερα της αστυνομικής λογοτεχνίας σερ Αρθουρ Κόγκαν Ντόλ. Και οι δύο είχαν τα χαρακτηριστικά που εύστοχα αναφέρατε παραπάνω: έξιπνοι, μοναχικοί, cool, λιγό ιδιότροποι, συναρπαστικοί τύποι.

Φέτας πού θα πάτε διακοπές: Στο Τρίγυρο των Βερμιούδων:

I. Mn.: Επιδιό οι Βερρούδες δε μου αρέσουν, προτιμώ τις φύστες, θα πάω στα Τρίγυρα Κάλαντα, γιατί ανυπομονώ να έρθουν τα Χριστούγεννα!

Θα μπορούσατε να είστε ντετέκτιβ;

I. Mn.: Με τόση αστυνομική λογοτεχνία που έχω διαβάσει, με τόσες τανίες που έχω δει και με τόσες ιδέες που έχω για τις επόμενες περιπέτειες του δικού μου ήρωα, νομίζω πως θα μπορούσα τουλάχιστον να είμαι η βοηθός ενός τέτοιου.