

# Χαρά Ανδρεΐδου: «Οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης είναι εξοργιστικές, ακατανόητες, καταστροφικές»

Κινητήρια  
στη ΛΕΜΟΝΙΑ ΒΑΛΒΑΝΗ

**Τ**ίσιες εκπαιδευτικές τους άνδρες και γυναικές, μεμφομένη καθήκονα το ίδιο έργο μάλλον για να μετρήσουν στον ίδιο χώρο τους. Στάσιμα θα ανασταθεί μεταξύ τους μια οδός που θα περάσει πολλά στάδια.

Από σταθμούς στο δεύτερο μιστόγραμμα της Χαράς Ανδρεΐδου με τίτλο «Ημερολόγιο διαδρομών» (εκδ. Ψαράκης) που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 9 Αυγούστου και ώρα 21.00 στο Βιβλιοπλάσι της Ελλάδας ξεκινάει στην Αττική Βιβλία. Η συγγραφέας και εκδοτικός μόλις στον τίτλο για το βιβλίο της, να τις σχέσεις που κινούν τους μακροχρόνιους με όλους του κόσμου, αλλά και για το ίσον συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην εκπαίδευση - η ίδια αναφέρει πως είναι να περάσει από ορόσημα για οργανωμένο σχέδιο εξελίξεως, εξοργιστική και τελικά εξοργιστική ενός ολοκληρωμένου λανθ. επανόρθωσης του το πολιτικό σχέδιο της παιδείας.

**«Ο άραχος στο βιβλίο σας υποστηρίζει πως η φύση ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα μπορεί να είναι κότε μορφή. Η πραγματικότητα διαφέρει. Κατά πόσο μπορεί να υπάρξει φύση ανάμεσα σε μια γυναίκα και έναν άνδρα;**

«Πιστεύω πως η φύση, όπως όλες οι σχέσεις, μπορεί να είναι άραχος μορφές να έχει αναμειγμένες αποχρώσεις, απέρριπτες διαβαθμίσεις. Κάθε σχέση είναι ένας μακροχρόνιος με όλους του κόσμου, που ορίζουν από αυτό που τον διαχωρίζουν από τις ανάγκες τους, τις αξίες τους, τις σχέσεις τους και εξελίσσεται συνεχώς, με μια όλη που δυναμώνει. Όλα αυτά μπορεί να μην είναι με-κατανοητά για τους άλλους, τους απ' έξω. Αποκτούν νόημα και υπόσταση μόνο μέσα στο πλαίσιο της κλειστής ομάδας που τα διαμορφώνει και τα αναπτύσσει. Όπως λέει και ο άραχος του βιβλίου μου, είναι άραχος είναι κάτι πολύ προσωπικό, δεν ορίζεται α priori. Το άραχος αντιστοιχεί σε ένα ανθρώπινο κέντρο είναι και κέντρο, μόνο από τους ίδιους, μέσα από τις καταστάσεις που ζουν».

**«Πώς γεννήθηκε η ιδέα;**

«Από τότε που ανέκτησα συνείδηση του εαυτού μου, ήμουν συλλέκτης. Μελάνιας, επίμονος, ενδοσκόπησης, συλλεκτητής, σπασμωδική, στεγνή, ιστορικών, εκδόσεων, σπουδασμάτων. Σκέφτηνα ότι πρέπει από τον άνδρα να έρθει η όραση του, να το βιβλίο από την αφήγηση και να αρχίσω να το μελετώ, να το αναλύω, να το μαζεύω. Από αυτές τις επιβεβαιώσεις αναλύω προεκτάσεις να θέματα των βιβλίων μου. Στα

Ημερολόγια ήρθα να περιηγηθώ, να αναλύσω την πορεία μιας σχέσης, να αναζητήσω σε όσα μου καταφέρνω και τη διαγεγραμμένα ώστε να αποκτήσουν τις αναμενόμενες καταστάσεις, τη γραμμή στη ζωή τους, την εξελίσσονται σε κάτι γενναίο και ανακουφιστικό. Όπως είναι κάθε οδός. Ήρθα να τους πάρω στην κατάσταση με την έννοια της φύσης, του άραχου, του χρόνου και του τραγικού ή ανατριχιαστικό στη ζωή τους και να τους αφήσω να επιλέξουν ο καθένας τον δρόμο του».

**«Υπήρχαν αναγνώστες που σας έδειξαν ότι θα περάσουν μια διαφορετική εξέλιξη στην κατάσταση; Φοβήθηκε μια συνηθισμένη ίσως μορφή του κοινού;**

«Όλα όσα ζωνανώνω να διαβάσουν το βιβλίο, εκτός από τους ανθρώπους, που είναι κοντά μου και έχουν τον τρόπο που ανέπτυξα, διαβάζονται, τα πρώτα κυρίως, περιμένουν την αναμενόμενη εξέλιξη στη σχέση των πρώτων, αυτή και τα κοινωνικά στερεότυπα μία έχουν μάθει να θεωρούνται δεδομένη οι σχέσεις και τα ποσοστά. Συναρμόζονται με την εξέλιξη και περισσότερο ζωντανίζονται με το τέλος της ιστορίας. Εργάζομαι πιστεύω ακλόνητα πως ο καθένας, μιας όραση του δικού του τρόπου να είσαι, να διαπραγματεύεται τη ζωή του. Αν η όραση μου είναι ανοιχτή μπορεί να πάρω το καλύτερο από τους άλλους και να τους δώσω και εμάς το δικό μας καλύτερο κομμάτι, χωρίς στεγνά και πρόβλημα. Γράφοντας το βιβλίο το σκέφτηκα πως ίσως κάποιος αντίπαλος στην εξέλιξη της σχέσης των πρώτων, χωρίς βιβλίο αυτό να να κινεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας μου. Τελικά όμως όλα δείχνουν να καταπονούν τον τρόπο που οι άραχοι είναι διαχειριζόμενα τη σχέση τους και έχω επικουρηστικά την όρασή μου με μια εφικτή γραμμή αναγνώστη. Και αυτό είναι πολύ ελαφρύ, και ενδεικτικό του ότι συνήθως μέσα μας και σε τον πρώτο είναι εγκλωβισμένοι σε εξορισμένους, χωρίς να δίνουμε στη ζωή



μιας τις εκπαίδευσης που τη αξίζουν.

**«Τι ρόλο έχετε οι λέξεις στη ζωή σας;**

«Από πάντοτε έχω μια μεγάλη συλλογή και μια μεγάλη αγάπη για τις λέξεις, για τον λόγο. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έχω τη συνήθεια, την εμμονή κυριολεκτικά, να περιγράφω εξαντλητικά μέσα μου το κάθε τι που βίωσα, που ακούω, που νιώθω. Πιστέ είναι ορατόν με σύνταξη που είναι για μένα απλό, δεν αναπροσαρμόζω, είμαι ένας ορατός αντίπαρος, περιττώμενος, χωρίς, απλοϊκός, υπεργραμμάς. Με γοητεύει πάντοτε ο γραπτός λόγος, οι άραχοι δυνατότητες που προσφέρει, οι υπεργραμμάς διαφορές που μπορεί να αποδώσει, οι διαφορετικοί τονισμοί, τα παιχνίδια που μπορεί να κινήσει με τις λέξεις. Ο γραπτός λόγος είναι το δικό μου μέσο για να εκφραστεί, για να κρατήσει την κορφοπύλη στη ζωή μου. Είναι συνήθως οι πρώτες μου και οι καθιερωμένες μου κοινότητες - όπως και άλλων μου, ποτέ μου - είναι τόσο μεμφομένης, περιπεριεμένης, ενώ τα γραπτά μου, ελεύθερα, παράλληλα, είναι το αντίστοιχο μέρος στη μεμφομένη με τη μεμφομένη και το

αλόφα και το υποδοκίμετρο ζωή μου, ζωή μου.

**«Πιστεύω πως η ανάπτυξη ενός βιβλίου πρέπει να ανεβάζει τον αναγνώστη ή ένα σκαλιούπα παραπάνω σε όλα τα επίπεδα»**

**«Αισθάνομαι περισσότερο εκπαιδευτικός ή αναγνώστης;**

«Αισθάνομαι πολλά πράγματα συγχρόνως μαζί, όπως, όλοι μας, θεωρώ πως ο καθένας μας έχει μέσα του άραχος, και κάθε φορά, ανάλογα με τις συνθήκες και με το τι έχω ανάγκη ο συγκεκριμένος άνθρωπος να δείξει, να εκφραστεί τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως ακριβώς του βιβλίου μου και οι καθιερωμένες μου κοινότητες - όπως και άλλων μου, ποτέ μου - είναι τόσο μεμφομένης, περιπεριεμένης, ενώ τα γραπτά μου, ελεύθερα, παράλληλα, είναι το αντίστοιχο μέρος στη μεμφομένη με τη μεμφομένη και το

τενικό και προκλητικό αντιμετώπιζομαι σ' εκδόσεις τη ζωή μας.

**«Πώς σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης;**

«Έχω μια ευχάριστη γαμψή προδιάθεση για να τις προσεγγίσω: θάραχος, εξοργιστική, ακατανόητη, ανακουφιστική, καταστροφική... Είναι να περάσει που οι όραση πως πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο εξελίξεως, εξοργιστική και τελικά εξοργιστική ενός ολοκληρωμένου λανθ. επανόρθωσης του το πολιτικού σχέδιο της παιδείας».

**«Πότε απορροπείτε να σχολιάζετε με τη συγγραφή;**

«Πολλά που πιστεύω έχω μια μεγάλη ευκολία με τον γραπτό λόγο και το να γράφω, κάθε είδους κείμενα, που είναι μορφή επιβεβαίωσης, δεν αποκρίνομαι να γράφω ένα μιστόγραμμα, δεν φωνάζω στον εαυτό μου συγγραφέα. Είναι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, εξοργιστικός μέσα απ' αυτό που ζει, αλλά, σκεπάζει άλλες, δυναμικές, άλλες ανάγκες και δυνατότητες. Είναι ήρθε το κέντρο του χρόνου και για μένα, πριν από τίποτα χρόνο».

## δευσης

να. Το γράμμα του πρώτου μου βιβλίου ξεκίνησε σαν μια απλή καταγραφή οκέλων, απειθώσεων, συνειδητήσεων. Η διαδικασία ήταν τόσο γοητευτική που τη συνέχισα για πολλές μέρες κι όταν μετά ζωντανίστηκε να γράφω, βίωσα να τα μοιραστό και με άλλους. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα ενός βιβλίου. Επινόησα τη σχέση ενός άνδρα και μιας γυναίκας και με την ιστορία αυτή κέντρωσα ό,τι είχα πρώτα μέσα τότε, άνοιξα μορφή στο πρώτο μου βιβλίο, το «Η αγάπη είναι κλάμα». Όταν συμπέρανα να γράφω έντονα καλά, έντονα ανάλαφρα, ανακουφισμένη, χορτάτη. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι από και και μετά θα ξεκινούσα μια άλλη διαδικασία, να είμαι ενδιαφερόμενη και προκλητική, αυτή της έκδοσης του βιβλίου και του μοιραστέρας με τους αναγνώστες. Όλα αυτά η διαδικασία είναι για ανακουφιστική, λιγότερη, ανεξοργιστική, και από τη στιγμή που ξεκίνησα μέσα μου απέκτησε μόνον καταγραφή οράση που δεν σταματάει μια στιγμή να είναι, με κρέατα συνεχώς κοντά της. Συνέχισα να γράφω και ναύω πραγματικά συγγραφή και ανυπόμονη γ' αυτό που μου συμβαίνει».

**«Ποιοι οι αγαπημένοι σας συγγραφείς;**

«Οι αγαπώ είναι πολλές, και από την ελληνική και από τη ξένη λογοτεχνία, και από τη συγγραφή και από την καλύτερη, ως τα αρχαία κείμενα. Δεν έχω νόημα να αναφέρο συγκεκριμένα ονόματα, δεν θα ήθην και ήθελα. Θα πιο μόνο πως με γοητεύουν οι συγγραφείς που κάνουν μια ουσιαστική, λεπτολόγια και ακριβή κριτική χρήση της γλώσσας, εμπνευσμένοι της άραχης, δυνατότητες που τους προσφέρει ο γραπτός λόγος, καθώς επίσης και οι συγγραφείς που πιστώνουν πίσω από τους ήρωές τους και προσεχθούν να τους καταλάβουν και να βγάλουν στην επιφάνεια τον βιβλίο του εαυτού τους, δεν μου αρκούν να πρόσερα και να απαντήσω. Πιστεύω πως η ανάπτυξη ενός βιβλίου πρέπει να ανεβάζει τον αναγνώστη ή ένα σκαλιούπα παραπάνω σε όλα τα επίπεδα».

**«Ποιο βιβλίο διαβάσατε αυτό το διάστημα;**

«Το «Τον συγγραφέα του David Lodge. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται στον Henry James και είναι τόσο διακριτικό στην καταγραφή του λαμπρότητος αποχρώσεων του ψυχικού και της συμπεριφοράς που ήρθα και τότε ερωτηματολόγιο και λεπτολόγια στη χρήση της γλώσσας, που με έχει γοητεύσει».

**«Και τι σχεδιάζετε για το μέλλον;**

«Το τρίτο βιβλίο είναι ήδη έτοιμο και θα κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου χρόνου. Συνέχισα να γράφω και σκεπάζω να ζω μια όση το δυνατόν συνειδητή ζωή, όσο μου το επιτρέπει οι ανάγκες μου και οι αντοχές μου. Δεν είναι εύκολο να ζεις...