

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Η Γερμανού ξανάρχεται»

«Δεν έχει νόημα μια σχέση αν δεν έχει έρωτα»

Αίγα πριν κυκλοφορήσει το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Έτοι, για χάρη σου», η Ναταλία Γερμανού ανοίγει τα χαρτιά της και μιλά για όσα την κέρδισαν στον νέο της ουντρόφο, για την νέα της εκπομπή και για αυτά που δίνουν αξιά στη ζωή της



Στην ΠΟΛΥΣΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΚΑ
p.karamicha@realnews.gr

Nέος έρωτας, νέο κανάλι, νέα εκπομπή και ένα ολόβρακο βιβλίο στην προθίκη της. Η Ναταλία Γερμανού δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερο restart. Αν και οδηγήθηκε από τη ταλέντα της νέας να ζει τη ζωή της με πόδια 18χρονης. Κι απ' ότι φαίνεται, εκείνη την ανταμείβει.

■ Ο τίτλος του βιβλίου σου είναι «για χάρη σου...»

Για χάρη του πατέρα μου. Είναι κάτι που του το 'χα υποσκεβεί, είναι κάτι που μου το κερδίζει. Μου είκε πει: «Σέβομαι απόλυτα αυτό που κάνεις, αλλά περάσθητα να γράψεις. Γράψε κάτι για χάρη μου και θα δεις πόσο πολύ θα σου αρέσει».

■ Πρόκειται για ερωτική ιστορία...

Όπου οι ήρωες δύνανται να τα καταστάσεις. Το μεγάλο ερώτημα είναι να θα αντέξουν. Για μένα, αυτό που δηλητηριάζει τους ήρωες είναι η φθορά του χρόνου και οι εξενεγένες πρόσδικοι. Δηλαδή αγάπη που μηδενίζουν στη ζωή σου για να στη καλύπτουν, τα λόγια και τα κακά των όλων συνθάνουν. Οι δικοί μου ήρωες δεν θα αντιμετωπίσουν τη φθορά του χρόνου, αλλά θα αντιμετωπίσουν όλα τα άλλα.

■ Υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία στο μυθιστόρημα;

Παρόλο που ίσως «μαρκετίνστικα» θα μπορούσα να αφέων κάποιο υπονοούμενο ότι θα ήσουν υπάρχοντα, θα μήτισα ελεύθερην. Όχι, οι αναγνώστες δεν θα βρουν κανένα κομμάτι της δικής μου ζωής. Η πρώιμα έχει ελάχιστα στοιχεία από τον χαρακτήρα μου και οι υπόλοιποι ήρωες είναι φανταστικοί άνθρωποι, οι οποίας έχουν κάποια στοιχεία στους χαρακτήρες τους από ανθρώπους που γνώρισα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζω-

ή μου. Χαρακτήρες που έκαναν εντύπωση είτε για την θιβανική τους είτε για την ανθρωπότητά τους.

■ Το όνομα του ήρωα είναι το όνομα του συντρόφου σου, Μάνος...

Το όνομα του ήρωα είναι το ίδιο από το 1998, όταν δράστησε γράφεται αυτό το βιβλίο. Επιτυχίας μένα, δεν θα χρειαστείνα αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, γιατί μέσα σ' αλλα αυτά τα χρόνα που οικολογίσαντο τον ήρωα διαβάζει αρκετοί φίλοι μου, οι οποίοι, δίναν κλιθρών ενώπιον της οικολογίας, μηρούνταν να καταδέσουν (γέλια).

Όταν τελέωσα το βιβλίο, αρκετό πάντα εκείνοι που μου είπαν να αλλάξω το όνομά του ήρωα, γιατί αρκετοί δημιούργοι και αρκετά «μήτρα» έντυπα θα λένε δεν θα έπαιξε τόπορο για την παρούσα συνασπισματικούς καπτάστους. Δεν έκανα γιατί δεν με αφορά τι θα πουν και τι θα γράψουν. Επίσης, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αλλάξει το χράμα ενός κεντρού που έχει αρχίσει να γράφεται πριν από τόσα χρόνια, εδώντα για έναν τόσο αστείο λόγο.

■ Δεν έχεις, όλωστε, λόγο να απολογηθείς σε κανέναν...

Είμαι ένα πλάκα τόσο ειλικρινές και υπερασθενήματος γενενούνα τις επιλογές μου που σε είχα συναρμάσει τον ήρωα μου. Μόνο για χάρη της απερινίκη μου συνασπισματικής καπτάστους θα έβαινα το κόπιο να το παραδέχονται.

■ Το μυθιστόρημα μας ταξιδεύει καθώς στην τηλεόραση;

Οι ήρωες δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση! Κάποια στιγμή ο πρωταγωνιστής παρακολουθεί κάπι που μιλάει με τη δική μου εκρηκτή και λέει: «Τι σακαλάριες είναι αυτές». Αυτά το βιβλίο, όμως, ονει-

ρεύμαται να το δω κάποια στιγμή στην τηλεόραση. Οταν παρέβωσα στον ειδικότερο μου οίκο (Ψυχογός) 350 σελίδες έμοιαζε περιοδότηρο με σενάριο και λιγότερο με βιβλίο... Έκαι μια πλοκή που είμαι σήμερα όπως θα μπορούσα να γίνει αίρα.

■ Θα μποράσετε ν' αποκληθείς μόνο με την υπηρεσία;

Υστέρα από κάποια χρόνια, έτσαν απαλλάξιμο το πλεοντικό κοινό από την παρουσία μου, ίσως (γέλια). Θα μπορούσα να κάνω μόνο ραδιόφωνο, όπου, παρεμπιπόντως, περνάμε συστήματα μαζί με τον Βασιλή Αριμούση στο Sfera, και να γράψω βιβλία. Γιατί όχι;

■ Άλλημερη πλεοντική στήνη...

Οχι αλλαγή, back to home, από τον ΑΝΤ1 ξένινο!

■ Νίκαιας έτοι:

Ναι! Ήαρδιο που έχουν αλλάξει αρκετά πριν μάτα. Άλλα στρόπος που η μάθηση συμπεριφέρεται απ' τη σημαντικότερη στην οικογένεια του ΑΝΤ1 μέσω τούτου ζεστότηρα. Ένικαστο στα νέα γέραζα σπίτι.

■ Το τρέλερ της εκπομπής σου, «Η Γερμανού ξανάρχεται», μας προδιδικεύει σκληρά καταστάσεις...

Το σήμαρα είναι ότι δεν θα είναι μια ασύρματη απόδειξη εκπομπή. Δεν θα βάλουμετους καλεσμένους και καρέκλες με καρφί, ούτε θα τους δένουμε και σύρουμε δεν θα τους δέρνουμε. Το τρέλερ κατά βάση πάτων χιουμοριστικό, αλλά αυτή τη φορά δεν θα φοβισθώ να ριπτάσω διάτα που θα ριπτώσουν οι πλεθερεστές από το μικρόφωνο στα κέρια τους. Πάντα με γνάμωνα την καλή εντροπή που χωρίζει από το σπίτι μου και χωρίς να τους κάνω να πουν «ανέθεμα την ώρα που πέρσασα το κατώφλι της εκπομπής της».

■ Εκείς πει ότι η εκπομπή σου θα 'κει κά-



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Η Γερμανού ξανάρχεται»

«Δεν έχει νόημα μια σχέση αν δεν έχει έρωτα»

Αίγα πριν κυκλοφορήσει το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Έτοι, για χάρη σου», η Ναταλία Γερμανού ανοίγει τα χαρτιά της και μιλά για όσα την κέρδισαν στον νέο της ουντρόφο, για την νέα της εκπομπή και για αυτά που δίνουν αξιά στη ζωή της



Στην ΠΟΛΥΣΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΚΑ
p.karamicha@realnews.gr

Nέος έρωτας, νέο κανάλι, νέα εκπομπή και ένα ολόβρακο βιβλίο στην προθίκη της. Η Ναταλία Γερμανού δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερο restart. Αν και οδηγήθηκε από τη ταλέντα της νέας να ζει τη ζωή της με πόδια 18χρονης. Κι απ' ότι φαίνεται, εκείνη την ανταμείβει.

■ Ο τίτλος του βιβλίου σου είναι «για χάρη σου...»

Για χάρη του πατέρα μου. Είναι κάτι που του το 'χα υποσκεβεί, είναι κάτι που μου το κερδίζει. Μου είκε πει: «Σέβομαι απόλυτα αυτό που κάνεις, αλλά περάσθητα να γράψεις. Γράψε κάτι για χάρη μου και θα δεις πόσο πολύ θα σου αρέσει».

■ Πρόκειται για ερωτική ιστορία...

Όπου οι ήρωες δύνανται να τα καταστάσεις. Το μεγάλο ερώτημα είναι να θα αντέξουν. Για μένα, αυτό που δηλητηριάζει τους ήρωες είναι η φθορά του χρόνου και οι εξενεγένες πρόσδικοι. Δηλαδή αγάπη που μηδανούν στην ζωή σου για να στη καλύπτουν, τα λόγια και τα κακά των όλων συνθάνουν. Οι δικοί μου ήρωες δεν θα αντιμετωπίσουν τη φθορά του χρόνου, αλλά θα αντιμετωπίσουν όλα τα άλλα.

■ Υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία στο μυθιστόρημα;

Παρόλο που ίσως «μαρκετίνστικα» θα μπορούσα να αφέων κάποιο υπονοούμενο ότι θα ήσουν υπάρχοντα, θα μήτισαν ελεύθερον. Όχι, οι αναγνώστες δεν θα βρουν κανένα κομμάτι της δικής μου ζωής. Η πρώιμα έχει ελάχιστα στοιχεία από τον χαρακτήρα μου και οι υπόλοιποι ήρωες είναι φανταστικοί άνθρωποι, οι οποίας έχουν κάποια στοιχεία στους χαρακτήρες τους από ανθρώπους που γνώρισα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζω-

ή μου. Χαρακτήρες που έκαναν εντύπωση είτε για την θιβανική τους είτε για την ανθρωπότητά τους.

■ Το όνομα του ήρωα είναι το όνομα του συντρόφου σου, Μάνος...

Το όνομα του ήρωα είναι το ίδιο από το 1998, όταν δράστησε γράφεται αυτό το βιβλίο. Επιτύχησε μένα, δεν θα χρειαστείνα αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, γιατί μέσα σ' αλλα αυτά τα χρόνα που οικολογίσαντο τον ήρωα διαβάζει αρκετοί φίλοι μου, οι οποίοι, δίναν κλιθρών ενώπιον της θεοποίησής μου προτού να καταθέσουν το καταθέσουν (γέλια).

Όταν τελέωσα το βιβλίο, αρκετό πάντα εκείνοι που μου είπαν να αλλάξω το όνομά του ήρωα, γιατί αρκετοί δημιούργοι και αρκετά «μήτρα» έντυπα θα λένε δεν θα έπαιξε τόσο καλά για την παρούσα συναθηματικούς καπτάστατους. Δεν έκανα γιατί δεν με αφορά τι θα πουν και τι θα γράψουν. Επίσης, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αλλάξει το όνομα της κράμας ενός κεμένου που έχει αρχίσει να γράφεται πριν από τόσα χρόνια, εδώντα για έναν τόσο αστείο λόγο.

■ Δεν έχεις, όλωστε, λόγο να απολογηθείς σε κανέναν...

Είμαι ένα πλάκα τόσο ειλικρινές και υπερασθενήματος γενενούς που σε είχα συναρμάσει τον ήρωα μου. Μόνο για χάρη της απερινίτης μου συναθηματικής καπάστασης θα έβαινα το κόπιο να το παραδέχονται.

■ Το μυθιστόρημα μας ταξιδεύει καθώς στην τηλεόραση;

Οι ήρωες δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση! Κάποια στιγμή ο πρωταγωνιστής παρακολουθεί κάπι που μιλάει με τη δική μου εκρηκτή και λέει: «Τι σακαλάρμαρες είναι αυτές». Αυτά το βιβλίο, όμως, ονει-

ρεύμαται να το δω κάποια στιγμή στην τηλεόραση. Οταν παρέβωσα στον ειδικότερο μου οίκο (Ψυχογός) 350 σελίδες έμοιαζε περιοδότηρο με σενάριο και λιγότερο με βιβλίο... Έκαι μια πλοκή που είμαι σήμερα όπως θα μπορούσα να γίνει αίρα.

■ Θα μπορούσες να αποκληθείς μόνη με την υπηρεσία;

Υστέρα από κάποια χρόνια, έτσαν απαλλάξιμο το πλεοντικό κοινό από την παρουσία μου, ίσως (γέλια). Θα μπορούσα να κάνω μόνο ραδιόφωνο, όπου, παρεμπιπόντως, περνάμε συστήματα μαζί με τον Βασιλή Αριμούση στο Sfera, και να γράψω βιβλία. Γιατί όχι;

■ Άλλημερη πλεοντική στήνη...

Οχι αλλαγή, back to home, από τον ΑΝΤ1 ξένινο!

■ Νίκαιας Έπος:

Ναι! Παρέδω που έχουν αλλάξει αρκετά πριν μάτα. Άλλα στρόφισαν που-μένου συμπεριφέρικαν απ' τη σημαντική που-

μπού στην οικογένεια του ΑΝΤ1 μέσαν τόσο ζεστότησαν ένωσαν στα νεαρά στην.

■ Το τρέλερ της εκπομπής σου, «Η Γερμανού ξανάρχεται», μας προδιδικεύει σκληρά καταστάσεις...

Το σήμαρα είναι ότι δεν θα είναι μια ασύρματη απόλευτη εκπομπή. Δεν θα βάλω μετέπειτα καλεσμένους καρέκλες με καρφί, ούτε θα τους δένουμε και σύρουμε δεν θα τους δέρνουμε. Το τρέλερ κατά βάση πήναν κιουμοριστικό, αλλά αυτή τη φορά δεν θα φοβισθώ να ωιτησω διάτα που θα ριπτούσαν οι πτλεθετές αν έβαναν το μικρόφωνο στα κέρια τους. Πάντα με γνάμωνα την καλή εντροπή που χωρίς από το σπίτι μου και χωρίς να τους κάνω να πουν «ανέθεμα την ώρα που πέρσασα το κατώφλι της εκπομπής της».

■ Εκείς πει ότι η εκπομπή σου θα 'κει κά-



