

# Tanya Goodin: «Κλείσε μερικά παράθυρα»



«Οι γίγαντες της τεχνολογίας αποτελούν πλέον τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες μορφές επιχειρηματικής δράσης στον πλανήτη», λέει η Τάνια Γκούντιν. «Τέσσερις από τις πέντε επικερδέστερες επιχειρήσεις παγκοσμίως ασχολούνται με την τεχνολογία. Τις διοικούν τέσσερις από τους πέντε πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Και εμείς τους έχουμε επιτρέψει να θέτουν τους δικούς τους κανόνες. Άραγε, τι έχουμε κερδίσει από αυτή τη συναλλαγή; Οι τεχνολογίες πειθούς χειραγωγούν τη συμπεριφορά μας, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο ανθεί εξαιτίας του νομικού και ρυθμιστικού κενού που παρατηρείται, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανταμείβουν εκείνους που μιλούν αντί για εκείνους που ακούν. Κανείς δεν σχεδίασε τον ψηφιακό κόσμο έχοντας τέτοιες βλέψεις. Όμως, η κατάσταση διαμορφώθηκε ως έχει επειδή δεν προβλέφθηκαν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις, ενώ ο νόμος της Άγριας Δύσης φαίνεται να λυμαίνεται το διαδίκτυο».

Η Τάνια Γκούντιν ήταν από τις πρωτοπόρους του διαδικτύου. Το 1992, μόνη ανάμεσα σε τριάντα άνδρες, άκουγε τον Στιβ Τζομπς να μιλά για τον καινούργιο υπολογιστή που λανσάρει. Για είκοσι χρόνια έζησε μια εποχή μαγική, καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν με

ρυθμό μοναδικό στην ιστορία, όμως όλα αυτά τελείωσαν απότομα με την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από το 2012, κατανοώντας τη δραματική αλλαγή που συνέβαινε, η Γκούντιν ίδρυσε την οργάνωση time to log off, δημιουργώντας ένα διεθνές κίνημα για την ευημερία των χρηστών του διαδικτύου.

*Οι εταιρείες μαμούθ που κερδίζουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο αρνούνται να στρέψουν την τεχνογνωσία τους στην προστασία των καταναλωτών, ειδικά των παιδιών και των εφήβων.*

Με το βιβλίο της *Κλείσε μερικά παράθυρα* προσπαθεί να θίξει μια σειρά από ζητήματα που αναφέρονται σε κάθε πλευρά της ψηφιακής ζωής μας: Την τεράστια πληγή των fake news, που τροφοδοτεί τις πιο επικίνδυνες και σκοτεινές αντιλήψεις και θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες διακινούνται μέσα από εκατομμύρια αναρτήσεις. Τη χρήση φωτογραφιών παιδιών, ειδικά από γονείς παλιότερων γενεών, που δεν κατανοούν τη νέα πραγματικότητα και τις απειλές που ελλοχεύουν από τα δίκτυα παιδόφιλων, τα οποία υποκλέπτουν πάνω από τις μισές φωτογραφίες τους από ιστότοπους όπως το facebook. Και βέβαια στο βιβλίο γίνεται αναφορά στις ανεξέλεγκτες αγορές μέσω διαδικτύου, που προωθούνται από τις μεγάλες εταιρείες στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στους λεγόμενους «αγοραστές βαμπίρ», που δραστηριοποιούνται τις νυχτερινές ώρες. Αυτές τις ώρες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις έρευνες εκατομμύρια παρορμητικές αγορές ανθρώπων που αδυνατούν να ελέγξουν τις αυτοκαταστροφικές τους τάσεις, αποφέροντας τεράστια κέρδη στους κολοσσούς των διαδικτυακών καταστημάτων.

Το βιβλίο έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθά τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει τα ψηφιακά διλήμματά του μέσα από επιλεγμένα βήματα που μπορούν να τον οδηγήσουν στην απεξάρτηση. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την πολύχρονη πείρα της, η Τάνια Γκούντιν προσπαθεί να φτιάξει ένα εγχειρίδιο χρήσης που δεν σκέφτηκε να συντάξει ο εφευρέτης του παγκόσμιου ιστού, Τιμ Μπέρνερς Λι, προτείνοντας κάποιες βασικές αρχές που θα μας βοηθήσουν να συμβιώσουμε αρμονικά με την τεχνολογία στην αυγή μιας εποχής που κανείς δεν ξέρει πού θα μας οδηγήσει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατραπεί πλέον σε τοξικά μέσα

χειραγώγησης, τα οποία καταπιέζουν τους νέους πείθοντάς τους ότι οι άλλοι είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο πετυχημένοι από αυτούς. Οι νεαροί χρήστες του διαδικτύου έχουν καταλάβει το παιχνίδι των εταιρειών και χρησιμοποιούν πλέον τα λεγόμενα dumbphones, τα οποία έχουν όλες τις βασικές λειτουργίες των smartphones χωρίς όμως πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες μαμούθ που κερδίζουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο αρνούνται να στρέψουν την τεχνογνωσία τους στην προστασία των καταναλωτών, ειδικά των παιδιών και των εφήβων. Παρακολουθούν ανεξέλεγκτα κάθε κίνησή μας στο διαδίκτυο για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους και κεντρίζουν τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης για να αποκομίσουν τα καταραμένα κέρδη τους. «Είναι πια καιρός» λέει η Τάνια Γκούντιν «να ξεχυθούμε στους δρόμους και στις ψηφιακές πλατείες ζητώντας απ' όσους διαχειρίζονται τον κόσμο της τεχνολογίας να δουλέψουν για τον λαό. Εάν δεν θέλουμε η γενιά μας να αποτελέσει την “παράπλευρη απώλεια” της ασύλληπτης αυτής Ψηφιακής Επανάστασης, έχει έρθει ο καιρός να μιλήσουμε ανοιχτά και να αρχίσουμε να ασκούμε ουσιαστική πίεση».