



Βιβλιοπαρουσίαση

από τον Νάσο Βάγια
nassos_vagias@yahoo.gr

■ Δημήτρης Στεφανάκης

Φίλμ Νουάρ

Εκδόσεις Ψυχογιός
[σελ. 560, 14x21 cm]

Στο Παρίσι του 1939, ο νεαρός Γάλλος δημοσιογράφος Φιλίπ Τεμπό αναζητά στοιχεία για το παράνομο ειδύλλιο μιας Ισπανίδας δουκίσσας και ενός Έλληνα εμπόρου όπλων. Η ζωή του τελευταίου γεννά πολλά ερωτηματικά για την καταγωγή του, τη δράση του και την πολιτική επιρροή του. Ποιος ήταν, εντέλει, ο άνδρωπος που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεωρήθηκε ο πλουσιότερος στον γλανήτη; Την απάντηση δίνει ο παλιός αναρχικός Μικέλ Θαραμπόν. Μέσα από τις διηγήσεις του αναδεικνύεται ένας κόσμος συνωμοσίας, παρασκηνιακής πολιτικής και άνομου κέρδους. Μια κοινωνία σκιών γράφει Ιστορία ερήμην των απλών ανδρώπων, και γεγονότα που σημάδεψαν τον εικοστό αιώνα, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, φαντάζουν εμπνεύσεις ενός αμείλικτου πρωταγωνιστή. Ο μυστηριώδης Έλληνας δίνει το «παρών» σε κάθε μεγάλη στιγμή: νέα όπλα, αποικιακοί πόλεμοι, πολιτικά σκάνδαλα, Μυστικές Υπηρεσίες, αγώνας για την αναγέννηση της Ελλάδας. Η σκοτεινή του διαδρομή στις μητροπόλεις του κόσμου φωτίζεται μονάχα από έναν ανεξήγητο πατριωτισμό και το πάδος του για μια γυναίκα.

Για την νεώτερη εποχή, καμία άλλη εξέλιξη δεν έχει εντυπωσιάσει και επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό τους ανδρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η βιομηχανική επανάσταση και οι συνεπακόλουθες εφαρμογές της. Στο αποκορύφωμά της, τα νέα όπλα μαζικής καταστροφής που οκορπίζουν τον τρόμο ακόμη και στις πλέον απόμακρες περιοχές της υδρογείου προκαλούν κυριολεκτικά έναν οεισμό που οι συνέπειές του είναι ορατές ακόμη και στην εποχή μας. Οι ειρηνιστές κάθε εποχής καταστιγμάτζουν την κυρίαρχη παρουσία των εμπόρων οπλικών συστημάτων στο περιβάλλον

αυτό, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν σκεδόν σε κάθε βιομηχανική δραστηριότητα μια σκοτεινή πλευρά, που αμαράνει ανεπανόρδωτα τον κοινωνικό και οικονομικό της χαρακτήρα.

Στην απέραντη αυτή τοιχογραφία, ο πρωταγωνιστής είναι αναμφίβολα ο sir Basil Zaharoff, που αναδεικνύεται στην αρχειτυπική φυσιογνωμία ενός κόσμου που διψά χωρίς κανένα μέτρο για δύναμη, εξουσία και κέρδος (βλ. ΗΝ τ. 44, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012) Η δράση του είναι πλέον συνυφασμένη με μια δαιμονική ικανότητα να προκαλεί χάος και καταστροφή χωρίς ώρα, σποιχείο που τον μετατρέπει στην περισσότερο φαντασμαγορική σκοτεινή προσωπικότητα των δύο τελευταίων αιώνων.

Στον κόσμο του διαπλέκεται και εναλλάσσεται μία τεράστια ποικιλία ανδρώπων φυσιογνωμιών, όπως μοναρχών, οραματιστών, ιδεαλιστών, αριστοκρατών, εγκληματιών, αναρχικών, μυστικιστών, συνωμοτών, πρακτόρων και κατασκόπων, ενώ ο ίδιος παραμένει αδέατος και φαινομενικά ανύπαρκτος. Πάντοτε ακούγεται ότι κινείται ακαδόριστα κάπου στο παρασκήνιο, κινώντας τα νήματα συνωμοσιών, επινοώντας στρατηγήματα και διοχετεύοντας πακτωλούς χρημάτων.

Από τα αρχεία των απορρήτων εγγράφων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως από τους πρόσοφατα αποδιαβαθμισμένους ειδικούς φακέλους του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών συγκροτούν ένα αρχείο στο οποίο το βρετανικό κράτος ενταφιάζει στοιχεία που κανείς δεν επιδυμεί να κοινοποιηθούν και όλοι προσπαθούν να τα λησμονήσουν, προκύπτουν διάφορα δεδομένα για τη δράση του. Αν και οι πληροφορίες αυτές έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα,

παρέχουν σε συνδυασμό με διάφορα διπλωματικά έγγραφα τη δυνατότητα να σκιαγραφηθούν οι αντιλήψεις του για τον κόσμο της εποχής του και οι μέδοδοι που χρησιμοποιεί για να τον στρέψει σε μια πορεία σύμφωνη με τα προσωπικά του οράματα και τις φιλοδοξίες του.

Η συμμετοχή του στις καδοριστικές εξελίξεις εντάσσεται πλέον σε μια ιστορική περίοδο που αποτελεί το αντικείμενο μελέτης πολλών ιστορικών, αν και ο άνδρωπος που κινεί τα νήματα, παραμένει με τη δέληση του ο αφανής στρατάρχης που από τη βάση του στη Γαλλία ενεργοποιεί για την υλοποίηση των σχεδίων του μηχανισμούς που μάνον ο ίδιος γνωρίζει στο σύνολό τους και κανείς άλλος. Μέχρι και τις ημέρες μας κανείς δεν έχει επιτύχει να συγκαλύπτει σε τόσον απόλυτο βαθμό τις ενέργειες και τη δράση του ή να παραπληροφορεί με τόση πειστικότητα, όπως αυτός ο αδιαφίλοντης πρωθιερέας της μηχανοραφίας και των συνωμοσιών.

Ο Δημήτρης Στεφανάκης ζωντανεύει αριστοτεχνικά την εποχή και καλεί τον αναγνώστη σε ένα κοσμοπολίτικο ταξίδι, όπου η πραγματικότητα, αβίαστα, ξεπερνά τη φαντασία.

■ Στελίνα Μαργαρίτιδου

Σε Δίνο Στεγνά

Εκδόσεις iwrite
[σελ. 144, 14x21 cm]

Μυδιστόρημα με φόντο τον σκληρό, κυνικό, άπληστο κόσμο της φαρμακοβιομηχανίας, όπου η Στελίνα Μαργαρίτιδου τοποθετεί τους σκληρούς, κυνικούς και άπληστους πρωταγωνιστές της. Το βάδος της έρευνας, και σε σχέση πάντα με την ελληνική πραγματικότητα, συναγωνίζεται το βάδος της μυδοπλασίας, ενώ οι χαρακτήρες αναπύοσσονται οργανικά δημιουργώντας έναν ιστό φιλοδοξίας, πάθους, δύναμης, εξουσίας και έρωτα, σε ένα αφήγημα που δα αφήσει ικανοποιημένο και τον πο απαιτητικό αναγνώστη. ΗΝ

