



03.07.13

«Η ζωή είναι γλυκιά», Γεωργία Δεμίρη
@Ελληνική Λογοτεχνία, Μυθιστόρημα
#Γεωργία Δεμίρη
Εκδόσεις: εκδόσεις Ψυχογός



«Η ζυπόλυτη των
Αθηγών», Φιλομήλια Λαπατά



«Σχολική παράσταση»,
Βασίλης Παπαθεοδώρου



«Η ζωή είναι γλυκιά», Γεωργία Δεμίρη

Το όνομά μου είναι Ζωή, Ζωή Σεκεριάδη, και όταν ήμουν

ΓεΩΡΓΙΑ ΔΕΜΙΡΗ



Το όνομά μου είναι Ζωή, Ζωή Σεκεριάδη, και όταν ήμουν πολύ μικρή και άκουγα να λένε φράσεις όπως «η ζωή είναι σκληρή», «η ζωή είναι όδικη», «παλιοζωή» και άλλα παρόμοια νόμιμα πως εννοούσαν εμένα και στενοχωρίδιμουν.

Μεγαλώνοντας λίγο, συνειδητοποίησα ότι μιλούσαν για τη ζωή γενικά και έτσι πήγε η καρδιά μου στη θέση της Επίσης, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα ότι δεν είχαν άδικο όσοι έλεγαν ότι η ζωή είναι σκληρή και όδικη, γιατί μερικές φορές είναι. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι ως υπάλληλος σε εφορία και δεν μπορώ να πω ότι τρέφω ιδιαίτερη αγάπη προς τη δουλειά μου, αλλά ευτυχώς έχω τα χόμπι μου για να ξεδίνω. Μου αρέσει το δάδυσμα, η μαγειρική και οι πολιές ελληνικές τανίες. Μέχρι τα είκοσι εννιά μου ζούσα σαν να ήμουν αιώνια. Το καλοκαρι του 2012, κάπι συνέβη και αποφάσισα να αρχίσω να ζω σαν να επρόκειτο να πεθάνω. Και τότε έγινε ένα μπαμ και άλλαξαν όλα.



Η απασχόλησή της στην 1ά εφορία Αθηνών καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα των βαρετών πραγμάτων που αναγκάζεται η Ζωή να υπομένει. Το μόνο που κάνει -έστω και λίγο- υποφέρετη την

Εντούτη την απόφασή της μετανέμει πάλι την ζωή της σε μια διαφορετική γενετή. Η ζωή της δουλειά της, είναι τα συχνά διακείμενα (από τη σημαία) στα οποία διαβάζει τα αγαπημένα της ερωτικά μυθιστορήματα, συνοδευμένα ενιστό με μικρά κομμάτια σοκολάτας -υποκατάστατο της ανιαρής σεξουαλικής ζωής της εικοσεπεντάχρονης κοπέλας. Απογοητευμένη από τους άντρες που έχει μέχρι στιγμής κάνει σχέσεις, έχει αφήσει την επιχείρηση «αναζήτηση συντρόφου της προκοπής» σε ένα συρτάρι να περιμένει... προς το παρόν.

Ένα θα σας πω και θα καταλάβετε πλήρως γιατί πήρα αυτή την απόφαση. Ο τελευταίος μου ερωτικός σύντροφος, που αποτέλεσε και το κερασάκι στην τούρτα, ήταν κάποιος Θέμης, μακροχρόνια όνεργος από όποιη και επαγγελματικής τρακαδόρος, ο οποίος ξημεροβραδιάζόταν στο σπίτι μου, μου ρήμαζε το ψυγείο, έπινε μισό μπουκάλι ουίσκι στην καθιστά του και δε δεχόταν με τίποτα να χωρίσουμε γιατί, λέει, «του είχα γίνει απαραίτητη». Τελικά με ποράτησε όταν βρήκε κάποια πιο ευκατάστατη, αφήνοντάς μου ένα σημείωμα όπου έγραψε ότι φεύγει γιατί δεν αντέχει άλλο την γκρίνια μου και την ταγκουνιά μου. Η Έλενα, η μάνα μου, ισχυρίζεται ότι έχω και εγώ την κατάρα των Σεκεριάδηδων, μια κατάρα που στοιχειώνει πολλές από τις γυναίκες του σογιού μας και τις εμποδίζει να ευτυχίσουν στον ερωτικό τομέα.

Γεγονός πάντως είναι ότι η Ζωή της ιστορίας μας, η Ζωή της Γεωργίας Δεμήτρη στο «Η ζωή είναι γλυκιά» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός τον Ιούνιο του 2013, κάθε άλλο παρά ευτυχισμένη είναι, όχι μόνο στον ερωτικό, αλλά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς της!

Η υποχόνδρια και κατά φαντασία ασθενής ηρωίδα μας, περνά τον

ελεύθερο χρόνο της στο διαμέρισμά της σε μια πολυκατοικία στην Άνω Κυψέλη, παρέα με τα βιβλία, το facebook και την τηλεόραση. Δύο είναι τα αντικείμενα του πόθου της: ο 'Εκτορας Αλεξανδράτος -όμορφος, πλούσιος, Έλληνας επιχειρηματίας- και ο Αμπντουλάχ Ντενίζ -ο κούκλος πρωταγωνιστής του τουρκικού σίριαλ που παρακολουθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Έτσι ανάμεσα στα όνειρα και στη ζοφερή πραγματικότητα περνούν οι μέρες, η μία μετά την άλλη, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή.

Μέχρι που μια μέρα στην ΔΟΥ εμφανίζονται δύο ληστές. Η Ζωή βρίσκεται μπροστά σε μια κάννη όπου η οποία την κάνει να συνειδητοποιήσει πόσο κοντά στον θάνατο μπορεί να είναι ένας άνερωνος. Επίσης η τραυματική αυτή εμπειρία την οδηγεί στο να καταλάβει ότι αν θα πέθαινε, θα άφηνε τον κόσμο αυτό χωρίς να έχει ζήσει! Μήπως ήρθε ο καιρός να γίνει πράξη τη συμβουλή που της έδινε -συχνά πυκνά- η μητέρα της: «να βγει από το καβούκι της και να κάνει πράγματα».

Η γεαρή γυναίκα που δεν είχε καθόλου αυτοπεποίθηση και θεωρούσε ότι είναι παχιά, ενώ στην ουσία είναι απλά χυμώδης, με αποτέλεσμα να έχει παρατήσει εντελώς τον εαυτό της, κάνει μότο της ζωής της το *carpe diem* (άδραξε τη μέρα). Η αλλαγή αρχίζει από την γκαρνταρόμπα και συνεχίζεται με αρκετές επισκέψεις σε ινστιτούτα αισθητικής, ενώ ένα νέο αρχείο στον υπολογιστή της αποτελεί την λίστα με τα εικοσιπέντε πράγματα που θέλει να ζήσει πριν μετακομίσει μόνιμα «εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως». Πρώτο βήμα στο νέο κύκλο ζωής της είναι κάπι εκτός λίστας. Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, στον τόπο που μένει το ένα εκ των δύο απωθημένων της. Ο πανέμορφος ηθοποιός,

Θα καταφέρει η Ζωή να συναντήσει τον Αμπντουλάχ; Θα σβήσει από τη λίστα της κάποια από αυτά που επιθυμεί να

από τη λίστα της κάποια από αυτά που επιθυμεί να πραγματοποιήσει: και άραγε η νέα ζωή είναι τόσο λαμπερή όσο φαντάζει στα μάτια της νεοφώπιστης ηρωίδας μας; Η ταλαντούχα **Γεωργία Δευτήρη** θα σας λύσει όλες αυτές τις απορίες στο τελευταίο εξαιρετικό μυθιστόρημά της, χρησιμοποιώντας -όπως συνηθίζει- την δροσερή λογοτεχνική της γραφή, διανθισμένη με το εκλεπτυσμένο χιούμορ της.

Έχοντας διαβάσει όλα τα βιβλία της επιτυχημένης Ελληνίδας συγγραφέως, πιστεύω ότι η πένα της σε κάθε νέο βιβλίο είναι και ωριμότερη, χωρίς να χάνει την φρεσκάδα της. Ξεκινώντας ήδη από ένα υψηλό επίπεδο, το νέμυτο αυτό δημιουργημά της είναι ένα βιβλίο που θαρρώ ότι θα λατρέψετε από τις πρώτες ήδη γραμμές του. Κινούμενη σε ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό χώρο, όχι απλά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους αντίτοιχους ζένους συναδέλφους, της, αλλά η κυρία **Δευτήρη** είναι κλάσεις ανώτερη, πολλών εξ αυτών.

Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο γιατί θα απολαύσετε ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα αλλά και γιατί στους χαρακτήρες του θα βρείτε πολλούς από τους ανθρώπους που σας περιστοιχίζουν, ίσως και τον ίδιο σας τον εαυτό. Μπορεί το να διαβάσετε το «**Η ζωή είναι γλυκιά**» να αποτελέσει το δικό σας ένασυμα για να κάνετε και την δική σας ζωή πιο όμορφη, πιο ουσιώδη και πιο λαμπερή, όπως ακριβώς προσπάθησε να κάνει και η ηρωίδα του βιβλίου! Τα κατάφερε;;; Θα δέντε ή πιο σωστά θα διαβάσετε! :)

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου μεταφέρουμε:

Η Ζωή είναι γλυκιά. Και συνήθως πρόσχαρη και αισιόδοξη. Μόνο που τώρα τελευταία έχει χάσει το κέφι της και όλα της φαίνονται αν όχι μαύρα, τουλάχιστον γκρίζα. Η δουλειά της είναι βραβετή, δεν έχει κάνει σχέδια εδώ και αιώνες και η καλύτερη της φίλη θα λείψει όλο τον Αύγουστο και θα την αφήσει μόνη στην Αθήνα που «βρέθει» από τον καιύσωνα.

Η Ζωή είναι γλυκιά. Και συνήθως πρόσχαρη και αισιόδοξη. Μόνο που τώρα τελευταία έχει χάσει το κέφι της και όλα της φαίνονται αν όχι μαύρα, τουλάχιστον γκρίζα. Η δουλειά της είναι βραβετή, δεν έχει κάνει σχέδια εδώ και αιώνες και η καλύτερη της φίλη θα λείψει όλο τον Αύγουστο και θα την αφήσει μόνη στην Αθήνα που «βρέθει» από τον καιύσωνα.

Η Ζωή είναι επίσης πολύ θυμωμένη. Για την ακρίβεια είναι έξαλλη με τη μητέρά της, που έργυε ζαρνικά χωρίς καν να την αποχαιρετήσει. Για να ξεχνίεται παρακολουθεί κάθε βράδυ το αγαπημένο της τουρκικό σίριαλ στην πηλέδραστη, διαβάζει ερωτικά μυθιστορήματα μετό μανίας και ονειρέυεται να γνωρίσει το πάθος στα στήβαρά μπράτσα κάποιου μαστριώδους άντρα που θα μπει ξαφνικά στη ζωή της και θα τη συνεπάρει..

Ινσπου μια μέρα συμβινεί ένα απροσδόκητο γεγονός που την ταράζει συθέμελα. Από εκείνη τη σημή το «άδραξε τη μέρα» γίνεται το αγαπημένο της μότο και η αιφορμή για να βγει από το καβουρίκι της, να δοκιμάσει πρωτόγνωρες εμπειρίες, να το ρίξει έξω και να ξεσάλουσει. Έλα, όμως που τα πράγματα συχνά πυκνά παρεκτρέπονται..

Τελικά, θα καταφέρει η γλυκιά Ζωή να κάνει τη δική της ζωή γλυκιά σαν μέλι;

Νεκτάριος Παπαστύρου

