

## Διαβάζοντας Άννα Νικόλ Μανιάτη «Και η ελπίδα γύρισε ξανά»

18/12/2015 - Τελευταία ενημέρωση στις 18/12/2015 12:49:49 μμ



για το eviportal.gr:

Κορίνα Γιαννάκη

k.giannaki-@-eviportal.gr

Τις προάλλες έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο της Άννας Νικόλ-Μανιάτη με τίτλο «Και η ελπίδα γύρισε ξανά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.



*Διαβάζοντας Άννα Νικόλ Μανιάτη και «Η ελπίδα γύρισε ξανά»*

**Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα με ρομαντικά αλλά και αστυνομικά στοιχεία.**

Κεντρικοί πρωταγωνιστές η Ειρήνη και ο Νικόλας, ο Γιώργος και η Δήμητρα, ο Σπύρος και η Μαρία, ο «εξαφανισμένος» βιομήχανος και οι συνεργοί του ένας «κοντός» και ένας «ξανθός», ανώνυμοι αλλά επιβλητικές και άκρως παραστατικές οι φιγούρες τους.

Πως όμως συνδέονται όλα αυτά τα πρόσωπα; **Η Άννα το παρουσιάζει με τον πιο ωραίο τρόπο..** Μία λάθος στιγμή που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Είναι αυτό που λέει ο λαός: «Βρέθηκε σε λάθος μέρα και ώρα». Μία λάθος στιγμή λοιπόν, ένας αταίριαστος έρωτας, μια δυνατή φιλία και μία «περίεργη» εξαφάνιση έρχονται να ζωντανέψουν σε αυτό το βιβλίο.

Οι ήρωες ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου παίρνοντας σάρκα και οστά, ενώ η δράση κορυφώνεται όσο προχωράει ο αναγνώστης στα «άδυτα» της

**εξαφάνισης.** Επιβλητικές φιγούρες, ζωντανά τοπία και μία μάχη για την ανακάλυψη της αλήθειας με κίνδυνο την ίδια τη ζωή.

**Από την άλλη οι καλοί φίλοι είναι εκεί αρωγοί. Φύλακες άγγελοι.** Και ύστερα έρχεται ο έρωτας.. Ένα αταίριαστο ζευγάρι που όμως οι συγκυρίες της ζωής τα φέρνουν έτσι που βρίσκει ο καθένας από αυτούς την αληθινή αγάπη. Αυτό που του ταιριάζει και συμπληρώνει με τον πιο ωραίο τρόπο τα κενά του. **Σε αυτό το αέναο και υπέροχο ταξίδι της αγάπης.**

Ένα βιβλίο λοιπόν που σίγουρα αξίζει να το διαβάσει κάποιος και μιας και έρχονται και γιορτές τι καλύτερο από το να το δωρίσεις στους ανθρώπους που αγαπάς.

[Εκδόσεις Ψυχογιός](#)