

## Ένα παρατσούκλι και για μένα παρακαλώ



Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Μπαμπέτα “Ένα παρατσούκλι και για μένα παρακαλώ” απευθύνεται σε παιδιά 7-8 ετών και σύμφωνα με την ένδειξη στο εξώφυλλο μας πληροφορεί για τις μαθησιακές δυσκολίες.

Όμως είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας μαθαίνει. Επιχειρώντας μια βουτιά στον παιδικό μικρόκοσμο, η συγγραφέας, με τρυφερότητα και ευαισθησία, αγγίζει όχι μόνο το θέμα της δυσλεξίας που ταλαιπωρεί τόσα παιδιά σήμερα, αλλά και έννοιες όπως η φιλία, η αποδοχή, η ενθάρρυνση, οι οικογενειακές σχέσεις.

Το ενδιαφέρον στην ιστορία της είναι ότι η αίσθηση της διαφορετικότητας δεν έρχεται σαν κάτι επιβεβλημένο από έξω, αλλά είναι κάτι που νιώθει και συνειδητοποιεί ο ίδιος ο μικρός πρωταγωνιστής, ο Στέφανος. Μεγαλώνοντας και ζώντας σε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, καταφέρνει με νηφαλιότητα και χωρίς φόβο να προσεγγίσει το “πρόβλημα” του, με ό,τι διαστάσεις έχει αυτό στο παιδικό μυαλούδάκι του. Η αίσθηση του διαφορετικού που έχει για τον εαυτό του, προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τη σχολική του επίδοση. Είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τον θεωρεί δυσλεκτικό και όχι οι άνθρωποι γύρω του. Και αυτό είναι η ειδοποιός διαφορά της ιστορίας. Για αυτό και δεν είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με το φόβο της απόρριψης, αλλά περισσότερο με την αναζήτηση της ταυτότητας.



Από την ίδια ανάγκη αναζήτησης ταυτότητας προέρχεται και η εμμονή του Στέφανου να βρεθεί και για εκείνον ένα παρατσούκλι. Από την ανάγκη να ανήκει, αλλά και να ξεχωρίζει. Να είναι μαζί, αλλά να είναι και μοναδικός. Έχοντας εξασφαλίσει την αποδοχή του προσώπου του, τόσο από το φιλικό, το σχολικό, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, μπορεί να κατευθύνει σε δημιουργικά μονοπάτια αυτή του την ανάγκη.

Και το κλειδί της αναζήτησης του, βρίσκεται ακριβώς εκεί. Εκεί που δεν χρειάζεται να παλέψει για τα αυτονόητα: για την αγάπη, για την φιλιά, για την αποδοχή. Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των δικών του ανθρώπων, που με διακριτικότητα στέκονται δίπλα του χωρίς να υποδεικνύουν λύσεις παρα μόνο τρόπο να τις προσεγγίσεις, των φίλων του που δεν τον κάνουν να νιώθει ότι κάπου μειονεκτεί, της δασκάλας που επαινεί τις προσπάθειες του, τον καθιστούν ικανό να κάνει το παραπάνω βήμα που χρειάζεται και να βρει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να υπάρχει και να δημιουργεί. Να βρει τους λόγους που τον κάνουν μοναδικό. Που τον κάνουν να είναι ο Στέφανος! Και τα καταφέρνει...ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ!!!!

Μια υπέροχη μικρή, μα τόσο σπουδαία ιστορία!

Συγγραφέας: Ιωάννα Μπαμπέτα

Εικονογράφος: Νίκος Γιαννόπουλος

Εκδόσεις: Ψυχογιός