

*Το αστεράκι της αγάπης, Σταυρούλα Κάτσου – Καντάνη, εικ: Όλγα Σεϊτανίδου, εκδ. Ουρανός*



Πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι ένα τόσο μικρούτσικο αστεράκι που έχει αδύναμο φως και όλοι το κοροϊδεύουν; Πολύ, αν αυτό το αστεράκι έχει την μεγαλύτερη καρδιά από όλα εκείνα τα «μεγάλα» αστέρια που συνεχώς του μιλούν με λέξεις που μόνο πληγώνουν. Κι έκανε κρυφά σχεδόν κάθε βράδυ ένα μεγάλο ταξίδι στη γη να βοηθήσει παιδάκια αδύναμα, άρρωστα, που χαν ανάγκη από λίγο φως και λάμψη κι αγάπη. Και μια μέρα το μικρό αστέρι που κι εκείνο δυνάμωνε το φως του από την καλοσύνη που χάριζε στους άλλους, έμαθε για το τεράστιο αστέρι, το ολόφωτο που έφερνε το πιο σπουδαίο μήνυμα στη γη. Και το συνάντησε, και του μίλησε κι έμαθε για τον πιο ταπεινό βασιλιά-παιδί που γεννήθηκε ποτέ σε μια φάτνη φτωχική. Κι έγινε ένα με το φως, κι έγινε το ίδιο φωτοστέφανο στο πρόσωπο του μικρού Χριστού. Κι έγινε μέρος της ωραιότερης ιστορίας του κόσμου και δεν ένοιωσε ποτέ ξανά ασήμαντο, ήθελε μόνο να χαρίζει και να σκορπάει την αγάπη του...

Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία πολύ διαφορετική από όλες όσες έχουμε διαβάσει για τη γέννηση του Χριστού. Μια ιστορία γεμάτη φως, σημαντικές πράξεις, αγάπη, φιλία και ευαισθησία. Μια ιστορία για όλα εκείνα τα αδύναμα, τα μοναχά, τα παρατημένα «παιδιά» που νοιώθουν μειονεκτικά, μόνα και παρείσακτα. Μια ιστορία δύναμης ψυχής που καταφέρνει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και τις άσχημες επιρροές και

να λάμψει αυτόφωτα πια στο δικός της στερέωμα. Μια ιστορία που θα συγκινήσει, θα προβληματίσει θετικά και θα μας θυμίσει για μια ακόμα φορά πως να μην παρατάμε ποτέ τους στόχους μας. Αν μην παρασυρόμαστε από γνώμες τρίτων που έχουν μέσα τους ζήλεια, κακία και λιγοστή εκτίμηση.

Μια ιστορία της Σταυρούλας Κάτσου – Καντάνη που έχει τιμηθεί με έπαινο από την Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφία ,επάξια σίγουρα και έχει εικονογραφηθεί πολύ τρυφερά από την Όλγα Σεϊτανίδου

Για παιδιά από 5 χρονών...