

Το τερατάκι του Μίλο – Tom Percival

Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί το βιβλίο που έγραψε και εικονογράφησε ο Tom Percival «Το τερατάκι του Μίλο». Η μετάφραση του βιβλίου είναι της Πετρούλας Γαβριηλίδου. Απευθύνεται σε ηλικίες τριών ετών και άνω.

Προσωπική άποψη: Αγγελίνα Παπαθανασίου



Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία που αναφέρεται στο συναίσθημα της ζήλιας. Αυτό το μικρό τερατάκι που φωλιάζει στις ψυχές των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, και δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις τους.

Ο Μίλο ζει σε μια όμορφη γειτονιά. Ο καλύτερός του φίλος είναι ο Τζέι. Ο Μίλο και ο Τζέι μοιράζονταν τις καλές στιγμές, τις κακές στιγμές και όλες τις ενδιάμεσες. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με το ωραίο συναίσθημα του να έχεις έναν καλό φίλο.

Μια μέρα στη γειτονιά των δυο αγοριών μετακομίζει ένα κορίτσι. Ο Μίλο χαιρετά το κορίτσι, που τρέχει ενθουσιασμένο στον κήπο του. Όταν πηγαίνει όμως στο σπίτι του Τζέι για να παίξουν, μαθαίνει ότι ο φίλος του

έχει πάει στο σπίτι του κοριτσιού, της Σούζι. Τότε ο Μίλο αισθάνεται περίεργα.

Ο Τζέι θα βρεθεί κι άλλες φορές με τη Σούζι και ένα περίεργο πλάσμα θα εμφανιστεί δίπλα στον Μίλο. Το τερατάκι της ζήλιας.

Θα καταφέρει άραγε ο Μίλο να απελευθερωθεί από το τέρας που του δυσκολεύει τη σχέση του με τον Τζέι;

Ένα πολύ τρυφερό και γλυκό κείμενο που αναφέρεται στη σημασία της φιλίας στη ζωή μας, αλλά και στη ζήλια, που μπορεί να τρυπώσει μέσα μας και να επηρεάσει τη σχέση μας με τους φίλους μας.

Με απλό και συνάμα καθησυχαστικό τρόπο, τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ύπαρξη του αρνητικού αυτού συναισθήματος, της ζήλιας. Μέσα από την ιστορία και τους ήρωές της κατανοούν ότι δεν είναι δύσκολο να απαλλαγούν από αυτή, αφού η αληθινή φιλία που στηρίζεται στην αμοιβαία αγάπη δεν χάνεται ποτέ.

Εξαιρετική είναι και η εικονογράφηση του βιβλίου, που συμπληρώνει το κείμενο και βοηθά τα παιδιά στην πλήρη κατανόησή του.

Περίληψη: Ο Μίλο και ο Τζέι ήταν πάντα οι καλύτεροι φίλοι... μέχρι που μια μέρα εμφανίστηκε ένα πρασινομάτιο τερατάκι... Αυτό το τρυφερό και εμπυχωτικό βιβλίο είναι η

τέλεια αφορμή για να μιλήσουμε στα παιδιά για το συναίσθημα της ζήλιας και να τα ενθαρρύνουμε να δημιουργούν δυνατές φιλίες.