

## Ο πόλεμος των λέξεων



Το νέο βιβλίο της Μαρίας Λοϊζίδου, είναι μια ιστορία για τη δύναμη των λέξεων. Την ικανότητά τους να τραυματίζουν τις ψυχές, να αποδυναμώνουν τη θέληση, να σκοτεινιάζουν τον νου. Μα και την δυνατότητα που έχουν αντίθετα, να γιατρεύουν, να παρηγορούν, να εμψυχώνουν, να νικούν το φόβο.

Στην ιστορία μας ο βασιλιάς Εκφόβιος, δέχεται τη συμβουλή ενός μυστηριώδους μάγου, να φτιάξει κανόνια που εκσφενδονίζουν θανατηφόρες λέξεις στα αντίπαλα στρατεύματα. Η ιδέα φαίνεται εξαιρετικά απλή και αποκαλύπτεται εξοργιστικά πετυχημένη. Πράγματι οι στρατιώτες του βασιλιά επιδίδονται σε έναν αγώνα εξεύρεσης των πιο φοβερών λέξεων. Λέξεων που

και ο πιο δυνατός στρατιώτης θα λυγίσει ακούγοντας τες να εκτοξεύονται με τόση σφοδρότητα εναντίων του. Λέξεις όπως άχρηστος, τεμπέλης, ανάξιος, ανεπαρκής, αποτυχημένος, τιποτένιος, θλιβερός, άσχημος, ανίκανος, κακός, θα γίνουν τα τέλεια πυρομαχικά στον πόλεμο που κηρύττει ο Εκφόβιος στα γειτονικά βασίλεια. Και πράγματι, στο άκουσμα των φοβερών λέξεων, οι αντίπαλοι παραλύουν και το ένα μετά το άλλο τα βασίλεια θα πέσουν στα χέρια του.

Η ιδιότυπη πολεμική μηχανή του μοιάζει ανίκητη. Μέχρι που βάζει στο μάτι, ένα μικρό, σχεδόν ξεχασμένο βασίλειο. Το βασίλειο του βασιλιά Συνετού. Εκείνος, με ένα εξαιρετικά απλό τέχνασμα θα καταφέρει να σώσει τους υπηκόους του και να κάνει τις λέξεις τον πιο αποτελεσματικό του σύμμαχο.

Η συγγραφέας με την ιστορία της, μας λέει αυτό που όλοι γνωρίζουμε: ότι η γλώσσα τσακίζει κόκαλα. Τσακίζει ανθρώπους. Τους πληγώνει ανεπανόρθωτα πολλές φορές. Μα είναι και η ίδια που μπορεί να τους γιατρεύσει. Οι λέξεις μπορεί να είναι φάρμακο ή φαρμάκι. Το ποιες, πως και σε ποιον τις απευθύνουμε κάνει τη μεγάλη διαφορά. Οι λέξεις μοιάζει να αποκτούν αληθινή ζωή από τη στιγμή που εκστομίζονται. Και σαν αληθινή ύπαρξη μας κατοικούν. Και φτιάχνουν για την ψυχή έναν κόσμο φωτεινό, θαρρετό και πολύχρωμο ή έναν κόσμο φόβου, σκοτεινιάς και μίσους.

Η συγγραφέας καλεί τους αναγνώστες μεγάλους και μικρούς, σαν άλλος Οδυσσέας να κλείσουν τα αυτιά σε λέξεις που σαν Σειρήνες κινδυνεύουν να τους παρασύρουν στα κοφτερά βράχια της απογοήτευσης ή του θυμού. Και

αντίθετα, να γεμίζουν το σακί της ψυχής τους με λέξεις και αισθήματα φωτεινά και απλόχερα να τα χαρίζουν. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράθεμα με ασκήσεις που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τη δύναμη των λέξεων.